

En tur på Göta kanal med besök på Dahlenmuseet i Stenstorp och Lyrestads Hembygdsmuseum

Den 29 juni hämtades upp vid Preem macken i Oxie tio i åtta av dubbeldäckaren som brukar köra Redhawks spelarna till deras matcher. Många glada Oxiemedlemmar hade samlats i god tid och vi såg fram emot turen. Äntligen skulle vi få komma iväg efter det långa reseförbudet i större grupper. Bussens glada chaufför hette Bengt och väskorna stuvades in.

De flesta satte sig på övre däck och där fanns mest sittplatser och vi hälsade på de andra som redan satt i bussen. De kom från Fosie föreningen, Konsulten och Bunkeflostrand.



En underbar utsikt och ljuvlig natur att vila ögonen på och skönsång av oss i bussen fram till fikastopp på rastplatsen i Ljungby. Vi steg rakt ut i värmen som dallrade redan vid tio-tiden. Men kaffet smakade gott och baguetten därtill, var smaskig och försåg oss med dryck. Även kall öl gick att köpa på bussen.



Sedan gick resan vidare till Stenstorp för lunch på restaurang Fyrvaktaren kl. 13.00 och ett besök på Dahlenmuseet med guidad visning av Agafyren och mycket annat Gustav Dahlen konstruerat både före han blev blind och efter. En olyckshändelse gjorde honom blind på båda ögonen men det hindrade inte honom. Han konstruerade flera saker och skapade Optimistjollen. Namnet kom av Gustavs optimistiska tänkande och syn på livet, trots blindhet.



Resan gick vidare och vi nådde så småningom hotell Rattugglan vid Mariestad. På kvällen blev det en kortare skärgårdskryss med M/S Bellevue från Mariestad till Sjötorp. Det blev underhållning ombord med 2-rätters middag kall öl och vin för den som önskade. Vi avslutar kvällen med att passera 3 st. slussar innan bussen möter upp för resa till hotellet.

Dag 2. Frukost på hotellet, sedan buss till kanalbåten M/S Bellevue som avgår kl. 10.30. Nu väntar 5 timmars guidad kanalkryss från Sjötorp till Töreboda med växlande landskap med skog, gårdar och bebyggelse samt över fälten med betande boskap. Kort uppehåll vid Lyrestad där vi hoppade av för att köpa glass och titta oss omkring en liten stund. Båten gled vidare och sedan blev det lunch ombord. M/S Bellevue med kapten Sonny, som medverkat i tv-serien Göta kanal och Camping Queen, hade mycket att berätta för oss om Göta kanal och de platser vi passerade. Under dagen passerade vi 16 st. slussar med en nivåskillnad på ca 40 meter.



Tillbaka i Töreboda väntade bussen för hemfärd till Malmö. Kaffe med smörgås och lite småprat om resan samt toabesök hanns med på rastplats i skön miljö.

Foto och text av Monica Kronquist