

PRO HENNAN

Månadsbrev mars – 22 från PRO Hennan

Mottot att "bättre sent än aldrig" får öppna detta försenade månadsutskick då det normalt brukar landa i Er mejllåda eller postlåda någonstans i mitten av månaden. Bakgrunden är att jag fått något fel i min arbetsdators mejlprogram för snart 3 veckor sedan och trots sakkunnig hjälp så vill inte mitt mejlprogram "outlook" via en klient känna av internettillförseln via en router. Vill inte sträcka mig så drastiskt och beskylla någon rysk cybergrupp men tillfälligtvis så började programmet svaja första gången på dagen vid invasionen av Ukraina. Men mer support kommer nästa vecka och hoppas jag är på banan med den andra datorn redan då.

Meddelar detta då följebrevet "PRO Hennan på G" kommer se något annorlunda ut men det Ni läser nu – månadsbrevet – har jag lyckats hitta typsnitten godkänt.

Att välkomna nya medlemmar i varje månadsbrev är alltid en trevlig och hedersam uppgift och denna gång Välkomnas Carin Eng i Ljusdal som jag vet har – tillsammans med make Jan – sommarodling som specialitet och just biffmaterna pratas det lite extra mycket om runt i området kring Rombergsvägen kan meddelas.

Medlemsmötet 17/3 så hade vi författarinnan Carina Ainsley från Sundsvall på besök och det blev verkligen bra med ett mycket intressant och uppskattat utfört föredrag. Det verkade som hon trivdes hon med och hon har ju också en gedigen Hälsingebakgrund och Hennan var ju också något hon hade varit en del i unga år. Kanske vi också fanns med i någon roman? Men mötet hade också en nyhet att PRO Hennan succesivt avlastar Jan Danielsson Kosta Småland med Hennan Fakta och dess skrifter som nu kommer hem. Vi i styrelsen kommer med mer information och detaljer runt detta och min personliga förväntan är stor och det här kommer ge material till flera studiecirkel men första cirkeln blir PRO Hennans historia.

Föreningen vår går nu in i en diger arrangemangs period från april och mer kan Ni läsa om i bilagan "På G" med Årsmöte och mycket mera. Men jag vill lyfta ett nytt arrangemang lite extra och det är Föreningsbowlingen 25/4 på bowlinghallen i Ljusdal och detta med bakgrund vad jag skrivit om tidigare i månadsbreven. Att vi har den största delen medlemmar i Ljusdal och runtom vår centralort och då känns det rätt att lägga några trivselaktiviteter där per år. Därför nu alla medlemmar i Ljusdal så vill vi se mangrann samling av Er på bowlingen då. För vi runt Hennan sjön kommer alla.

Ingen mannamån utan lika för alla, som Karl Bertil Jonssons far säger på Julafton!

Vi hörs

Billy