

# Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver den 26/7-23 onsdag igen, tid för ny cykeltur. Det är bra cykelväder, om man bortser från vinden, som är lite skarp emellanåt. Vi samlades som vanligt vi PRO-stugan för avfärd kl.9,30. Idag är vi 12 ryttare som vill ut och se världen. Vårt mål idag blev Torups slott. Vi styrde ut våra cyklar genom Oxie, färden går över Skabersjöby och genom bokskogen fram till slottet, det är lite backigt upp och ner

genom bokskogen, men det gick bra för alla, väl framme vid slottet, så ser vi att bord och bänkar som vi brukar använda, inte fanns, så vi gick ut igen och cyklar tvärs över gatan och in vid Dansbanestigen här fanns gott om bord och bänkar, så här bänkade vi oss för fika och paus.



Torup slott är ett av Skånes bäst bevarade slott från 1500-talet. Slottet är en tre våningar hög tegelbyggnad. Det bildar en fyrkant med ett åttkantigt torn i nordvästra och ett runt i sydöstra hörnet. Torups rekreativområde är ett 365 hektar stort bokskogsområde med motionsspår och promenadstigar och ridvägar. Den 21 maj 1775 skedde en tragisk olycka vid Torups slott, då 4 personer i samband med en promenad skulle ge sig ut på en roddtur i slottssjön. Det bar sig inte bättre än att ekan kantrade och alla fyra, ej simkunniga, hamnade i vattnet.



Trots snabba insatser och senare återupplivningsförsök gick deras liv inte att rädda. Händelsen fick stor uppmärksamhet i landet. Slottet såldes till Malmö stad 1970. Det finns guidade turer inne i slottet där man får en rundvandring av slottet.



Efter vår fika paus och pratstund som handlade mycket om koranbränningar i Sverige, det tycker vi inte om, så var det tid för hemfärd. Hemfärden mot Oxie valde vi att cykla genom Bara, det finns många cykelbanor som vi hittar så vi slipper den tunga trafiken. Väl hemma i Oxie så tackade vi varandra för dagens utfärd. Bra jobbat.



Text o. bild: Jan Björk.