

Smaka på Gästrikland 12 juli



Ett gäng PROare har gjort en utflykt till Gästrikland, resan började med att vi åkte till Wij trädgårdar i Ockelbo, där började vi med kaffe o smörgås innan en guidad tur genom hela trädgården.



Fåtöljen "En plats för drömmar" är skapad av tegel som kolbränts på södra Jylland.

Stolen står alldeles efter rosenträdgården



Rosenträdgården innehåller över 200 olika sorters rosor, som blommar vid olika tider, man har också utsett landskapsrosor. Bilderna ovan är Honungsros.

För att hedra Carl von Linnés minne flyttade Wij Trädgårdar år 2007 köksträdgården en bit ner i backen och byggde upp en örtagård norr om rosträdgården



Restaurangen har bara grönsaker från egna ekologiska odlingar



Skogens trädgård innehåller många olika delar från björkskog till klapperstensfält





Det finns många olika växter från vårt skogslandskap, de som var speciella och tagna från Ockelbotrakten var bl.a. vit rödklöver och vit Rallarros

Wij trädgårdar är så stor och intressant så där kan man göra många besök och gärna ha mycket gott om tid, guidningen gjorde att vi fick veta mycket men med begränsad tid så hann man inte stanna upp så länge vid varje del.

Sedan var det dags för lunch så resan gick vidare till Bergmans fisk i Norrsundet, där vi fick en mycket god fisklunch (laxvallenbergare).

Efter lunchen gick resan vidare till Ådala arbetarmuseum som också ligger i Norrsundet



Sedan var det dags att åka hem efter en mycket givande dag.

I Norrsundet finns också en minnesplats som man inte besökte efter Nedjan som blev liggande i Norrsundet över jul 1954, när den sen gick ut var det full storm och den gick under

Lokalradion gjorde i januari i år ett reportage om Nedjan och de fick fram en bandning av radiotrafiken mellan båten och Härnösand radio, även skeppsklockan lokaliserades och kom att hamna i arbetarmuseet. Reportaget ska finnas på Radio Gävleborg.

Gerd och Vaino