

Minnenas museum 15 maj 2024



PH Resor i samarbete med PRO Ystad, Skurup och Tomelilla bjuder in till resa med nostalgi, vacker natur, underhållning och sevärheter från svunna tider!

Upphämtning: * 07.30 Tomelilla Lidl's * 07.50 Ystad hamntorget * 08.15 Skurup Preem E65

God morgon och Välkomna ombord!

Ca 09.15 anländer vi till anrika Hurva Gästis med sin varma skånska atmosfär och blir vårt första stopp för förmiddagsfika. Här serveras vi gästgiveriets goda kniv och gaffelsmörgås.

Färden går sedan vidare till Leksaksmuseet i Eslöv. Här imponeras vi av en stor samling leksaker som vi alla minns. Här finner vi 9000 handmålade tennsoldater, 940 Barbiedockor alla i sin original kartong, 5100 leksaksbilar prydligt placerade på hyllor och inte mindre än 1500 Lego- byggsatser där templet Taj Mahal är byggd med ofattbara 5922 legobitar. Även en spännande Märklin modelljärnväg med småhus och småfigurer är en sevärhet i sig som tilltalar både unga och vuxna.

Nöjda med besöket tar vi åter plats i bussen för att åka längs den vackra Ringsjön.

I sjön simmar både Gädda, Gös, Abborre, regnbåge och Lake och vid strandkanten ligger ett litet rökeri. Naturen i omgivningen är både vacker och hänförande på många sätt. På Fulltofta naturreservat finns också en fotoutställning i bilder från omgivningen och strax intill ett storkhägn där vi om tid och ork finns kan se och uppleva Storkar på när håll.

Ca 12:15 anländer vi till Höörs Gästgivargård med anor från 1692. Gästgiveriet inhyser idag också ett fräscht hotell med nybyggda rum och lockande Spaavdelning med bästa läge.

Här avnjuter vi en god lunchbuffé inklusive sallad och bröd, vatten, kaffe och te.

Mätta och belåtna fortsätter vi sedan till Minnenas museum.

Museet med sina 1600 kvm yta är fyllt av fordon, husgeråd motorcyklar, gamla kameror och andra prylar från svunna tider ur Margit och Bertil Lindahls samlingar. Med det man minns från olika årtionden, är detta en plats, som garanterat intresserar både gammal som ung.

Vårt sista stopp för dagen blir på annorlunda och trevliga Sjögården där vi bjuds på eftermiddagsfika, med en tårtbit eller en hemlagad äpple eller rabarberpaj .. Under tiden vi fikar tar krögaren Bengt fram sin gitarr och underhåller med sånger om våren och sommaren som berör och kittlar våra sinnen och blir en fin avslutning på vår resa... Ca 18-19 tiden är vi åter tillbaka vid respektive hemorter.

Pris: 920:- /person (min. 40 personer)

I priset ingår: Bussresa, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe med underhållning, Dagens lunchbuffé på Höörs Gästis, inklusive sallad bröd vatten/kaffe/te, entré till Elsövs Leksaksmuseum och Minnenas Museum, resemons, en glad chaufför och mycket nöje.