

## Gäseneresan 2024-05-28

Kl. 8.00 steg 45 st förväntansfulla resenärer från PRO Borås Södra på bussen vid Kransmossens parkering för en dagstur runt Ljung med omnejd.

Sture och Lena från BTR-resor hälsade oss välkomna och i Fristad hämtade vi upp Agneta Svensson som skulle vara vår guide för dagen, då hon bor i området och har mycket kunskap om det.



Första stoppet gjorde vi på Gäsene mejeri.

Vi bjöds på goda ostsmörgåsar och kaffe medan vi fick information om mejeriet, som startade 1931, och dess historia, all mjölk kommer från närliggande gårdar, så ostarna är verkligen närproducerade.

Därefter fick vi provsmaka några ostar samt handla i deras butik, och det gjorde vi nog alla. Bussens "garage" blev fyllt med kassar innehållande goda ostar!



När vi alla satt oss i bussen och knappt hunnit ta på oss bussbältet var vi framme vid nästa stopp som var Gäsene Tingshus, som låg "nästgårds" med mejeriet.

Där fick vi först se en film om hur ett Ting kunde gå till på 1700-talet, med skådespelare i tidstypiska kläder. Vi fick veta att första våningen med celler byggdes på mitten av 1700-talet och övervåningen 1823. Ting hölls i lokalerna mellan 1776-1947, då de flyttades till Borås. Vi fick även besöka lokalen där tingen hölls samt cellerna, som var ogästvänliga!!



Därefter blev det en lite längre resa till "Alboga Choklad & Blommor". Där fick vi smaka på god choklad och se på fina växter samt prydnadsföremål, och även här blev det en del handlat.



Nu var vi hungriga igen och då åkte vi tillbaka till Annelund och Restaurang Liljebacken. Där vi fick lunch, som bestod av fläsk med bruna bönor eller löksås och en AfterEight till kaffet.

Efter en resa på krokiga vägar men med mycket vackra vyer i försommarskrud var vi framme vid Lillboden i Grovared. Där fanns MYCKET gammalt samlat, nostalgi för oss seniorer.

Hon hade också egna inläggningar samt kryddor till försäljning.



Nu hade vi gott om tid tills nästa inplanerade stopp, så vi stannade oplanerat till vid Hägna Gammelgård. Fantastiskt med allt sparat, man såg hur de hade levt förr i tiden och det var många fina handarbeten på golv, väggar och bord.

När vi kom ut ur huset stod Sture med dragspelet och underhöll oss med några av Evert Taubes sånger, det blev också några danssteg av danssugna på scenen!



Nästa inplanerade stopp var vid f.d. Ods bokcafé, numera Crea Diem (=skapa dagen). Där fick vi dagens andra fikapaus, och de bjöd på en god kaka (som vi



bett om recept på) samt en bakelse.



Efter det gick vi till den närbelägna Ods kyrka och på vägen fick vi några regndroppar på oss (de enda den dagen).

Gerd Ljungqvist berättade om kyrkans historia som sträcker sig från 1140-talet då den byggdes!! Och om några intressanta personer som härstammar från orten och som har verkat i kyrkan.

Då vi var osäkra på om vi skulle klara oss från mer regn beslutades att vi skulle ha vår lotteridragning utanför bussen. Vinsterna bestod av skänkta priser från de ställen vi hade besökt under dagen. Detta var mycket uppskattat och var ett initiativ av Agneta.

Som slutmål för dagen åkte vi igenom Ods bokskogar, mycket vackert och Agneta berättade om de ovanliga fågel- och blomarter som finns just här.

Nu vände vi hemåt och då kom regnet, men inga problem, vi satt skyddade i bussen.

När vi sedan körde in till stadsgränsen sken solen, igen. Så vädret var med oss hela dagen.

Vi kom alla överens om att det varit en toppendag och allt var så bra organiserat, så ett stort tack till Sture o Lena på BTR-resor samt Agneta.

**BTR Resor**



Sture Johansson och Lena Grönlund

(Höjdpunkten var att vi fick se Gånghester på vägen hem!! Dagens spontana applåd till Sture!)

Vid datorn skrev Berit och fotograf var Ingemar.