

Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver vi den 14/6-23. Det är onsdag ny cykeltur står på programmet.

Vi samlades som vanligt vid PRO-stugan för avfärd vid kl.9,30. Vädergudarna är på gott humör idag också, jättevarmt, inte något moln på himmelen. Tänk vad tiden går vi startade våra cykelturer i april månad, idag är det 10 onsdagen vi cyklat. Dagens mål idag blev Kvarndala, och vi var 11 ryttare som ville cykla med.

Vi styrde ut våra cyklar på Byåkersvägen, och cyklade förbi Ingvar Strand hus, här var rött ljus, det kom ett tåg, sen förbi Sofiedals golfbanor och Klagstorpsvägen fram till Västra Klagstorp, det är bra väg att cykla på, dock inte cykelväg hela vägen, men det går bra, bilarna ser att här kommer pedalyttarna från Oxie med sina gula västar på en lång rad, så dom kör om med bra avstånd. Nu när vi är ute i naturen, så märks förändringarna, rapsen har blommat färdig, idag såg vi vallmoblomman överallt, man kan se svalorna, som varit igång någon vecka nu. Så var vi framme vid Kvarndala Hembygdsgård. Här finns gott om bord och stolar, nu blev det paus och fika.



Kvarndala Hembygdsgård ligger i Västra Klagstorp. Gården byggdes troligen i slutet av 1600-talet och har varit bostad ända fram till år 2000 då den siste ägaren, Gösta Mårtensson, dog. Han testamenterade gården med tillhörande mark samt såväl yttre

som inre inventarier till Kvarndala Kulturhistoriska Förening. Kvarndala trädgård är en restaurerad småbrukarträdgård från 1930-1940-talet med köksodling och stenkantade grusgångar. Här finns gott om gamla perenner, träd och buskar och i köksträdgården odlar man grönsaker, potatis och blommor från samma tid. Efter vår fika och pratstund där det är svårt att höra vilka ämnen som berörs, vi sitter lite utsprida, som vi lärde oss från pandemitiden, men vi löser säkert världsproblemen, så går vi en runda i trädgården och tittar på alla fina växter, det är flera som tillhör föreningen som arbetar med växterna och plockar ogräs, dom arbetar ideellt för föreningen. Efter denna rundvandring så var det tid för hemfärd mot Oxie igen. Några cyklade över Glostorp och Käglinge, några cyklade samma väg som vi kom. Allt gick bra och väl hemma så tackade vi varandra för dagens cykelfärd, idag har vi cyklat 2,5 mil, bra gjort alla.

PS. Söndagen den 25/6 är det Öppet hus och Loppmarknad vid Kvarndala kl.11-15 väl värt ett besök.



Text o. bild: Jan Björk