



PRO Värmland

Hej alla PRO:are i Värmland!

Minus 10 grader när jag traskade ner till tåget för att åka till Kalstad och årets sista sammanträde. Kallt! Inte blev det bättre när jag kom ner och möttes av beskedet att tåget var inställt och att nästa gick 45 minuter senare, det var bara att vända hemåt igen. Blev en bra morgonpromenad. Allt löste sig, jag tog det senare tåget och blev hämtad vid stationen av snäll kollega. Fikat smakade extra gott vid framkomsten.

Vi hade som sagt årets sista möte där rekrytering stod högst på listan. Tappet har varit stort och varje distrikt måste få minst 1 700 nya medlemmar varje år. Ingen enkel match om man tänker på konkurrensen.

Nu är det snart jul!! Granar ska pynts, ljusslingor ska monteras och alltid är det en eller flera lampor som inte fungerar och då blir det minst tre affärer man måste gå till innan man hittar rätt. Och alla batteriljus där är det såklart lika dant, inga batterier hemma som passar. Varför kommer man aldrig ihåg? Det är ju lika varje advent. Ja advent ja, det är en trevlig tid, granris, glögg och saffran doftar det i hela huset. Kylan tränger sig på och tyvärr var det ju kallt den 31 november, så nu blir det väl slask till jul. Ni vet "Anders braskar och julen slaskar".

I vår familj får vi en fin julklapp i år vi ska få vårt sjunde barnbarn, ytterligare en "dräng". En mycket fin julklapp tycker vi!

Hoppas ni alla får en riktigt **GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅT!**

Ha det gött, tills vi hörs igen! Håll i och håll ut!