

1981

*"Då vi inte längre har någon trädgårdsmästare här i Årsunda, ombads alla som blivit sjuka, att inte vänta sig några blommor första dagen av sin sjukdom"  
I bland kan det krångla till sig!*

1985

*Den 23 mars firades 20-års jubileum i Kyrkskolan, med sång och musik, tal och inbjudna gäster. Medlemsantalet är nu uppe i 134 medlemmar.  
Några medlemmar i föreningen gjorde en resa på 5-dagar till Jylland detta år.*

1990

*25-års jubileet firades 29 sept. på IP. Åtta grannföreningar var inbjudna.*

1991

*I juli månad beslutades att anordna den första metartävlingen, som fortfarande finns med i föreningens aktiviteter, den ägde rum vid Hildurs stuga vid sjön Ottnaren.*

1994

*Nu startar föreningen en kurs i Seniordans. Dansare från Österfärnebo har tidigare varit i Årsunda och visat hur det går till.  
Seniordansen är fortfarande en populär aktivitet i föreningen.*

1995

*Till 30-års jubileet blev alla föreningar i Sandvikens distrikt inbjudna till Kyrkskolan den 4 nov.  
Kerstin Vall fick en personlig inbjudan att delta i festligheterna då hon varit medlem ända sedan föreningen startade.  
En kurs i engelska + en cirkel om framtida Gästrikland och en resa till Norge på 4-dagar, är några av aktiviteterna som föreningen har haft detta år.  
Föreningen består nu av 223 medlemmar.*

1997

*"Träffpunkten" har startats, där kan PRO-medlemmar träffas. Handarbete, dricka en kopp kaffe och umgås, kanske spela lite bridge som Gösta Wählstrand kan berätta om hur det går till.*

2002

*Seniordansen är fortfarande en populär aktivitet. Nu är vi i NTO-lokalen och dansar, Margaretha Ek leder oss rätt bland dansturererna.*

2003

*Under året har genomförts 7 månadsmöten och 7 styrelsemöten och medlemsantalet vid årets slut är 205 medlemmar +14 stödmedlemmar.  
Flera trevliga resor har föreningen gjort bla en studieresa till Ångermanland och en resa till Västanfors på julmarknad.*