

# Boul och Bowlingtävling i Mariehamn



Lundqvist bilder Leif Blomgren

Text och bilder Tommy

Sammanlagt så vann ålänningarna även denna omgång, men vi närmade oss poängmässigt med stormsteg.

**2019-09-15** Klockan 09.15 väntade ett stort antal pensionärer från södra Hagunda PRO att Högbergs buss skulle skjutsa dem till Kapellskär och sedan vidare med båt till Mariehamn.

Bussen stannade först i Uppsala där ytterligare pensionärer steg på bussen. Jag tror att vi blev cirka 25 stycken förväntansfulla passagerare.

Vi kom till Kapellskär klockan 11.00 efter en behaglig resa med en trevlig chaufför som framförde bussen.

12.00 tuffade båten ut från hamnen och vi gick direkt till Bistro Buffé matsalen där vi plockade mat från ett välfyllt bord.

Man kunde även lägga ett dryckeskort på en avläsare och då visade det sig att det droppade lite vin från en kran ( inte så dumt tycker undertecknad ).

Efter den goda buffén så var det många spända magar och jag tror att flertalet besökte en skön fåtölj. Några gick till dansgolvet och de var nog de yngre pensionärerna.

15.30 anlände båten till Mariehamn och vi gick till hotellet Cikada på Hamngatan 1. En del tog taxi till hotellet.

Vi checkade in i receptionen och därefter letade vi oss ner till boulebanan där vi tränade inför morgondagens matcher mot ålänningarna.

Förutsättningarna var glasklara ( vi skall besegra öborna i morgon ) kan nämnas att vi har aldrig vunnit över dessa duktiga boulespelare, men i morgon tror vi att de kommer att hända.

Efter träning väntade vi på att middag skall serveras vid hotellet klockan 19.00.

Det serverades lax, fläskfilé, oxrygg. Alla blev återigen mätta och jag tror att de flesta längtade till sängen.

Ny dag och frukost serverades. Vi bredde även smörgåsar för kommande fikarast i boulespelet.

Klockan 10.00 började tävlingarna mot ålänningarna och vi spelade 4 matcher.

Sammanlagt så vann ålänningarna även denna omgång, men vi närmade oss poängmässigt med stormsteg.

Vi hade även duktiga bowlingspelare med oss som hade utbyte med ålänningarna i en trevlig bowlinghall. Enligt uppgift så var inte resultat så mycket att nämna då det gäller vinst eller förlust. Bowlingspelarna från PRO södra Hagunda sa, det kommer nya tider.

På eftermiddagen efter boules och bowling spel så fanns möjligheter att disponera tiden för egna aktiviteter.

Båten M/S Rosella avgår klockan 18.30 från Mariehamn och det var många som vandrade sakta ner mot hamnen och på vägen ner så besöktes ett flertal vattenhål där det serverades både te, kaffe och kolsyrat vatten.

I samband med att båten lämnade hamnen så var det dags för buffébord på hemvägen. Nu gäller det att äta så mycket man orkar vi har ju redan betalt för maten.

Kan nämnas att dessa tripper till Mariehamn är inga bantningresor.

Efter maten återigen fåtölj eller dansgolv.

19.45 ankomst Kappelskär.

Högbergs buss avgår 20.00 mot Uppsala.

Kan nämnas att vissa personer pratade oavbrutet under hela resan och de förgyllde en trevlig stämning bland oss pensionärer.

I bussen hem så var de många som hade pratat färdigt och de öppnade munnen och slöt ögonen och man kunde höra snarkningar.

Återigen tack Högbergs buss och tack Eje.



På väg till Kapellskär med Högbergs buss



Utsikt från hotellrummet





Avkoppling på balkongen



Boulebanan





Snart dags för match efter kafferast



Vem var närmast





Publik



Väntan på ny match



Två tjejer på väg till hamnen





Här måste man köpa något grönt att ha på sig





Mariehmns bowlinghall



Mariehmns bowlinghall



Mariehmns bowlinghall