

Hemlig resa 2016



OL-Andersgården

2016-08-07 Hemlig resa med Södra Hagunda PRO torsdag den 28 juli 2016

Vid sjutiden samlades en förväntansfull skara vid Ramstamacken för att bege sig ut på en hemlig resa. Efter att ha plockat upp fler deltagare vid Skärfälten, Stenhagen och Ukk i Uppsala, var bussen fullsatt. 44 personer som förväntansfulla undrade vad som skulle hända under dagen. Kosan ställdes norrut längs E4an och det första stoppen var Tönnebro vårdshus, där kaffe och smörgås serverades. Tönnebro är ett ställe som jag varmt kan rekommendera vid resor norrut. Färden fortsatte och gick upp mot Bollnäs, mina gamla hemtrakter. När vi passerade Kilafors och Hanebo kunde jag inte avhålla mig från att berätta den gamla sägnen om vad som hände i Hårga och om dansen på Hårgaberget.. Tyvärr hade jag glömt texten till sången så jag fick tralla den, för att framkalla den mytiska stämningen. Nåväl, resan fortsatte mot Alfta där förata stoppet var OL-Andersgården, en av de många gamla gårdar som ingår i ett världsarv. Här fick vi guidning både vid Emigrantmuseet och i Huvudbyggnad och festlokal. Båda mycket intressanta. Nu hade kulturen fått sitt och det var dags för den lekaamliga spisen på gärsgiveriet från 1870-talet i Alfta. God och välsmakande mat. Så blev det dags att embarkera bussen för en rundtur bland gamla hälsingegårdar. Det blev många stopp, och vid varje gård, fick vi information om stället via en CD-skiva. Ett bra initiativ. Denna rundtur slutade i Edsbyn och i fortsatte mot nästa sevärdhet, vilket visade sig vara linspinneriet i Växbo, där vi blev guide och hade möjlighet att inhandla exklusiva linnevaror. Vidare mot Bollnäs där det serverades kaffe vid ett mysigt ställe. Det låg bara 100 meter från Bollnäs mejeri, där jag arbetade en sommar under min Bollnästid. Detta var sista anhalten på vår resa, och så gick det raka vägen hem till Uppsala och Ramstamacken..En händelserik dag och tack till Eje som arrangerat, och Forsbergs buss och chauffören Maria som stod för transporten Jag hoppas att de som gjorde samma resa en vecka senare hade samma sköna upplevelser som Vi hade.

En nöjd resenär

Erik Wall

På vägen hem gjorde jag en liten sammanfattning av dagen i musikalisk form. Man kan sjunga denna text på Taubes melodi "En söndagmorgon bittida" Håll till godo

En torsdagmorgon bittida, Med Ramstalund som start.

Vi börja våran resa, men ingen viste vart

vi skulle styra kosan,

Vad kommer väl att ske? Vi får väl bida tidn, och sen så får vi se

Vi ställde kosan norrut, längs e-fyran det gick

Vi kom till Tönnebro där vi bröd och kaffe fick

Sen åkte vi till Alfta och OL- Annersas gård
Med emigrantmuseum och kulturminnesvård.

Sen var det tid att äta , ty magen kräver mat
Uppå gästgiveriet vi fyllde våra fat.
Och sen en liten rundtur längs hälsingårdars stråt
En lien miss vi ej kunde göra något åt.

Så lämnade vi Edsbyn, vad skulle ske härnäst?
Vi hamnade i Växbo och togs emot som gäst.
Sen dagens sista fika vi uti Bollnäs fick.
Och resten utav resan gick på ett litet kick.

Nu återstår det bara för oss att säga tack
Vi kan ju konstatera att Eje kan sitt fack
Och likaså vi tackar Maria hon som kör
För hennes egenskaper som säker busschaufför

Sjung och var glad!
Erik Wall