

Boulresa till Åland 2017-08-30



Bilder och text av Tommy

Lundqvist

2017-09-01 Lägesrapport från boule tävling Åland

Som sagt så besökte PRO södra Hagunda Åland den 30-31 augusti och vi var 18 stycken tappra pensionärer med Eje som guide/reseledare. Vi åkte med högbergs buss till Kapellskär. Resan började och i en del innerfickor kunde man se blänkande småflaskor som korkades upp och stämningen ökade ju närmre vi kom båtens avgång.

Båten entrades och vi klev som sagt ombord med siktet mot Åland. Bagaget lämnades in i ett bagagerum och vi slapp bära på alla tunga bouleklot.

Nu var det bråttom, vi hade ju första sittningen till smörgåsbordet. Eje fixade med allt så

det var bara att gå förbi de långa köerna.
Som sagt det var högt i tak då vi gick in i matsalen men ännu högra då vi lämnade smörgåsbordet.
Efterhand så letade vi oss till danslokalen, med levande musik.



Full fart på golvet

och de lurviga benen fick sig en genomkörare.
Hasse Sjöblom som fyllt 75 år firades utav orkestern och vi sjöng med utav all kraft.
Vi närmar oss Åland och tiden går ju fort när man har roligt.
Efter landstigning så gick alla till hotellet och vi checkade in.
Solen sken och det var en underbar dag.



På eftermiddagen så gick vi till boulebanorna som låg endast 100 meter från hotellet. Jättefina banor och kloten rullade lätt. Vi spelade mot varandra och tränade inför kommande matcher, då mot ålänningarna.

På kvällen så käkade vi hamburgare.

Vi gick till sängs ganska tidigt med tanke på svåra matcher under morgondagen.

En del gick ut på kvällen för att utforska omgivningen.

Vi frågade dagen efter hur kvällen fortlöpt och svaret blev: taxiresan hem var roligast.

31 Augusti

Vaknade med att regnet öste ner.

Vi käkade frukost och efterhand klädde vi på oss regnkläder, allt vi hade tagit med oss.

Vi gick till boulebanan och där träffade vi ålänningarna. Vi lottade och matcherna började. Det blev jämna matcher och alla var nöjda, förutom det eviga regnandet.

Stora sjöar fanns på banorna vilka liknade Ålands hav. Vattensprut efter kloten och lillen låg och guppade i vågorna. Men kul var det.

Vi gav upp efter två spelade matcher. Vi längtade efter torra kläder samt värme.

Sedan till båten som avgick 16.30. En del tog taxi till terminalen.

Hemresa med smörgåsbord första sittningen vilket var perfekt.

Mot Uppsala med Högbergs buss och alla var nöjda med en väl ordnad resa.

Tack EJE