

# Årets Hemliga resa



Bild o text Tommy Lundqvist

**2018-08-09** Den 1 augusti åkte södra Hagunda PRO med Högbergs buss till Trosa , Tureholms slott, Öster Malma samt till Mariefred .

Vårt första stopp var i Trosa och där fikade vi och åt en smörgås.

Efter kaffepausen blev vi guidade av en trevlig kvinna som visade oss stadens begivenheter. Vi gick bland annat förbi stadens bäst bevarade skärborgarstuga från 1700-talet, Åbladsstugan.

Sedan gick resan till Tureholms slott, inte långt ifrån Trosa. Vi möttes av två trevliga guider och gruppen delades upp och vi blev förevisade slottet.

Tureholms slott ligger i Trosa kommun, Södermanland. De har ett ursprung från gamla Gäddeholm 1300-talet. De nuvarande slottet byggdes på 1640-talet på uppdrag av Sten Nilsson Bielke.

Då vi besökte slottet så var det cirka 40 grader på övervåningen och man kan ifrågasätta om Gustaf Vasa och hans tre söner svettades mellan ramarna.

Sedan tog bussen oss till Öster Malma som ligger intill Malmasjön, där åt vi en buffé lunch med bland annat viltsvinsbiffar.

Sedan åter upp på bussen och vidare ett stopp strax före Mariefred. Vi stannade och fick gå av bussen vid en smalspårig järnväg vid stationen Läggesta Nedre. Ångloket förde oss till Mariefred en resa på cirka 20 minuter.

När vi anlände till bussen så hade vår duktiga chaufför Mats Forslund dukat fram kaffe och sockerkakor intill bussen.

Mats berättade att Inger Högberg hade bakat på morgonen och de uppskattades verkligen av fikasugna pensionärer. Tack Inger Högberg och Mats Forslund ( bra bakat och bra kört ).

Mot Uppsala och på hemresan fanns många nöjda passagerare.

Även ett stort tack till Eje som ordnat allt runt resan och som alltid fanns tillgänglig .

Tommy



## **Ett reportage från en annan nöjd resenär**

### **VART ÄR VI PÅ VÄG?**

Den frågan var det ett förtital personer som ställde sig när vi embarkerade Högbergsbuss för den hemliga resan onsdagen den 1 augusti.

Som vanligt hade Eje en del kluriga frågor där man kunde gissa vad som väntade under dagen. Den första frågan var vid vilken tid vi skulle ha vår första fikapaus. Kosan styrdes mot väster förbi Enköping, vidare mot Strängnäs och vi hamnade till sist i Trosa.

Där fick vi vårt första fika och då var klockan 09.45. En guide mötte oss och hon berättade om Trosa, både som historisk intressant plats och utvecklingen till dagens småstadsidyll. En vandring längs ån som var den gamla segelleden till Mälaren. En plats i nutiden var Stadshotellet där många scener i serien "Hedebyborna" spelades in.

Efter den långa stadsvandringen i värmen var det skönt att sätta sig i den svala bussen för besök på nästa ställe. Det visade sig vara det gamla godset Thureholm, där vi togs emot av ägaren, Christoffer Bonde och hans svärson. En mycket givande rundvandring i det gamla slottet med många intressanta konstverk. Ett besök kan rekommenderas.

Dags för en ny busstur på delvis slingriga vägar som slutade vid Öster Malma som drivs av svenska jägarförbundet, och dagens huvudrätt var sjömansbiff gjord på vildsvin. Och en mycket god lax. Ett rikt salladsbord fullkomnade lunchen och en kopp kaffe avslutade en kulinarisk upplevelse.

Dags att återigen embarkera bussen för vidare färd, men vart? Mariefred var ett tänkbart mål med det anrika slottet Gripsholm. Några kilometer innan Mariefred stannade bussen vid Nere Läggesta och vi fick kliva ur och den sista biten till Mariefred gick via järnväg med gamla vagnar dragna av ånglok. Väl framme i Mariefred var det dags för "buskaffe", något som smakade gott. Dags för den sista etappen på dagens resa, och kosan ställdes mot Ramstalund och Uppsala.

Ett tack till Eje och Högbergsbuss för en händelserik och historisk dag full av upplevelser. Tack också till vår chaufför Mats Forslund som på ett säkert sätt tog oss runt till våra upplevelser. Hoppas att resa nummer två var lika upplevelserik och givande.

Erik Wall, En nöjd resenär