

# Öluffning på Östersjön

Text och bilder Tommy Lundqvist

**2018-07-10** En härlig resa tillsammans med ett flertal pensionärer från Södra Hagunda PRO. Vi bussades från Uppsala till Stockholm där vi gick ombord på Birka Cruises.

Färden gick sedan mot den danske ön Bornholm. Resan tog 20 timmar och det är sjövägen 349 NM. Nautisk mil 1852 meter. Vi passerade mellan Öland och Gotland och vidare ner mot den danska ön Bornholm.

Resan har börjat och vi har letat rätt på våra hytter. Stämningen ökar hos alla passagerare och vi längtar till middagen som serveras klockan 17.30. Där serveras en tre-rätters middag och maten är utmärkt. Vi blir väl omhändertagna av personalen.

Senare på kvällen så erbjuds dans till Mats Rogers orkester. De fanns även underhållande grupper som uppträdde med jämna mellanrum på fartyget. En grupp med två tjejer och en kille, var enligt min mening helt suveräna.

Efter en god middag, dans, underhållning, drinkar så blev de flesta något trötta och längtade till väntande sängar.

På morgonen vaknade vi i Rönne.

Frukostbordet väntade på oss.

Många åkte på utflykter till olika platser på Bornholm och en del vandrade till Rönne cirka 2 km till centrum. Blev som vanligt en del inköp och man får säga som min svåger Håkan (många har ju påssjukan ).

Sedan till fartyget och den väntande kvällen erbjuder mat, dans m.m.

Nattsömn och på morgonen avfärd till Rügen.

Eftersom sträckan mellan Rönne och Rügen är ganska så kort, 56 NM, så fick fartyget ligga stilla på havet under många timmar innan ankomst till hamnen. Då båten låg stilla på havet, hade vi möjligheter att titta på en underbar solnedgång.

Då morgonen grydde var vi i Tyskland. Många åkte bussturer till olika resmål. Vi besökte Jasmund Nationalpark Stubbenkammer. Vi färdades med båt och fick titta på kalkklipporna från havet.

Efter de olika utflykterna så samlades vi vid åter vid fartyget och vi längtade efter de olika aktiviteterna på kvällen.

Nästa dag ställdes färden mot Gotland, 259 NM,

Vi ankrade i Visby och vi hade hela dagen till förfogande för stadsbesök. De var söndag och Almedalsveckan var i avslutningsfasen. Vi hade som vanligt tur med vädret och det var ett underbart promenadväder.

Många åkte som sagt på andra utflykter och bland annat till Fårö.

På kvällen spisades som vanligt en tre-rätters, med efterföljande aktiviteter.

Måndagen vaknade vi ute på havet och färden gick vidare mot Stockholm.

Ankomst Stockholm på eftermiddagen och senare med bussar till Uppsala.

En underbar resa med trevliga människor.

Jag bifogar en del bilder.

Tommy





