

Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver vi den 30/8–23 ny pedalryttare dag, oj snart september månad, med idag har vi cyklat 21 gånger, tänk vad tiden går. Denna onsdag samlades vi som vanligt vid PRO-stugan, vi blev 10 ryttare som ville cykla, cykelvädret var bra idag, ingen vind, lagom varmt. Dagens mål blev Folkhögskolan i Östra Grevie. Vi styrde våra cyklar ut ur Oxie, på våra cykelbanor, in i Käglinge där kommer vi på väg 101

som också har en fin cykelbana, den sträcker sig sen ända till dagens mål. Nu är vi ute på landet riktigt, och får andas in frisk luft från den skånska bygden. Vi passerar många åkrar och nu ser man så mycket som bönderna har hunnit med dom sista veckorna, åkrarna är skördade och man har hunnit med att vända jorden, som nu får vila till nästa år. Bettorna är stora nu, men ska växa lite till. Vi ser många svalor i luften som flyger omkring med sina ungar. Vi passerar V. Ingelstad och cyklar förbi Månstorps gavlar så är vi framme vid dagens mål, Östra Grevie folkhögskola. Vi har varit här flera gånger tidigare så vi hittar bänkar och bord, här parkerar vi oss för paus och fika.



Östra Grevie folkhögskola är en folkhögskola som ligger i byn Östra Grevie i Vellinge kommun i Skåne. Skolan har även två filialer i Malmö: en på Persborgstorget och en på Kopparbergsgatan. Skolan drivs av en religiöst och politiskt obunden stödförening.

På Östra Grevie folkhögskola i Östra Grevie erbjuder man flera välrenommerade utbildningar inom konst och design och musikteater, tillsammans med allmän kurs med inriktning mot yrkeslivet eller vidare studier.

Man får gärna bo på skolans internat med det idylliska läget i en stillsam by (Östra Grevie). skolan startade 1914. Östra Grevie är en by som växer mycket tack vare satsningen på Pågatågen, som förbinder byn med Trelleborg, Malmö, Lund och Köpenhamn. Det bor 855 personer i byn. Efter vår fika och vilopaus som även innehåll våra diskussioner där vi löser allt, nu var det tid att packa ihop våra saker, och tänka på hemfärden. Vägen hem till Oxie, vi cyklade samma väg som vi kom, gick lugnt och bra med ett par vattenpauser. Väl hemma tackade vi varandra för en bra cykeltur och på återseende nästa onsdag.



Text o. bild: Jan Björk