

PRO Värmland



Hej alla PRO:are i Värmland!

Det är tidig morgon, solen börjar krypa upp över grannens tak och morgonfrosten ger vika. Marken är vit och altanfönstren är helt täckta. Jag sitter i ett tryggt och varmt hus, där det finns både mat och vatten. Ta en varm dusch, välj vilka kläder jag vill ha och gå till ett dukat frukostbord. Jag behöver inte snabbt rafs ihop mina tillhörigheter i en väska, springa för livet och hoppas att någonstans på vägen kan det finnas mat eller möjlighet att få gå på en toalett. Kanske behöver vi en sådan käftsmäll för att förstå hur bra vi har det. Visst blir man lite orolig och stackars alla barn, de har inte bett om detta. Nej skärpning du höge herre som tror att det är du som bestämmer över hela Europa! Vi står mer enade än någonsin.

För att gå över till något roligare. Vi har äntligen träffat vårt sjunde barnbarn, lille Birk. Så härligt. Tänt vad gott bebisar luktar, mjölk, spy och kissblöja! Varje mamma vet vad jag talar om. Denna gång åkte vi tåg till Falkenberg eftersom det är närmare till Getinge därifrån. Nerresan gick galant, hann med lunch på Göteborgs central och även lite fika innan vi satte oss på Öresundståget. Hemresan däremot var ett äventyr, tåget från Göteborg blev försenad och i Åmål där fick vi ta buss till Säffle, snö och strömavbrott har en viss påverkan på tåg. Vet ni hur kul det är att dra en rullväska på oplogade perronger? Det gör jag och det är inget jag rekommendera. Hem kom vi i alla fall och Fryksdalsbanan kan man ju lita på, de inväntade oss. Tack för det! Att både jag och mannen fick corona på köpet får man ta för vad det är. Ingen av oss blev sjuka, bara rejält förkylda. Mina fem dagar har inte gått än, men maken testade negativt idag och har firat detta med att åka och handla.

Det blir inget från distriktsstyrelsemöte som var i måndags av naturliga skäl, jag var hemma och snorade egentligen var det ganskan synd om mig, när jag sa det till yngste sonen så tyckte han inte det. Det hade nog varit skillnad om det varit han, killförkyllning, ni vet.

Nu tror jag att jag tar kvällen och inväntar besök av John Blund. Kommer ni håg honom, med sin sovsand och luftballong. Kan sovsand verkligen vara skönt? Grus i ögonen! Knappast.

Ha det gött tills vi hörs igen! Håll i och håll ut!