



# *Jubileumsskrift*

Salem- Rönninge

Pensionärsförening

60 år

1954 31/10 2014

Rönninge PRO 60 År 31 okt. 2014.

Jubileumskommitten har bett mig göra en tillbakablick över vad som hänt föreningen under dess 60-åriga tillvaro. En sådan genomgång kan bli hur lång som helst, men jag skall försöka ta med något av det viktigaste. Föreningsverksamheten här i landet har funnits ända sedan mitten av 1800-talet, den allra äldsta redan sedan slutet på 1700talet. Då var det mest nykterhet-, bonde-, och arbetarföreningar samt så småningom idrottsföreningar.

De första folkpensionärsföreningar bildades enligt hävderna 1935, i Grängesberg men anslöt sig först tio år senare, år 1946. Många folkpensionärsföreningar, de kallades så var igång innan riksorganisationen bildades. Mölndal, Göteborg 1938, och Alingsås, Halmstad och Falkenberg bildades 1941. De utgjorde stammen i Sveriges Folkpensionärernas Riksorganisation som bildades i Malmö 1942. Varför bildades då dessa pensionärsorganisationer? Vi får gå tillbaka till fackföreningsrörelsen, och dess ökade inflytande och tron på dess förmåga att tillvarata medlemmarnas intressen och de uppnådda resultat.

Åren gick och omsider stod den aktive utanför organisationens verksamhetsfält. Varför skulle inte folkpensionärerna kunna skapa sig en organisation för tillvaratagande av sina intressen.

Låt oss se tillbaka på vår egen förening.

”Genom att se bakåt/Kan vi se framåt”.

Föreningen i Södertälje hade startat några år tidigare, och dess första ordföranden var Hjalmar Johansson. Initiativtagare att bilda Rönninge Folkpensionärsförening var några Södertäljebor med Hjalmar Johansson som kallade några pensionärer i Rönninge till möte i FOKETS hus i Rönninge den 31 oktober 1954, där det beslöts att bilda egen förening till gagn för (SALEMS)Rönninges pensionärer. En förening bildades och interimsstyrelse valdes varvid ett tjugotal personer anmälde sig för inträde. Södertäljeföreningen skänkte 30:- kronor som grundplåt till dess kassa. Ganska snart sökte vi anslutning till Sveriges Folkpensionärers Riksförbund som 1966 ändrat namnet till Pensionärernas Riksförbund.(PRO), och då bytte vi namn till Rönninge Pensionärsförening, det namn vi hade fram till 11 februari 2005 då namnet föreslogs till Salem Rönninge Pensionärsförening. De första åren hade vi samarbete med Södertäljeföreningen vars medlemmar underhöll på möten.

En del av våra medlemmar var även med på resor som ordnades av Södertäljeföreningen. Vår egen första resa gjordes 10 juli 1956 och gick till Strängnäs och Mariefred. 25 medlemmar deltog. Vår fana skänktes av dåvarande Karl Lindström vice ordföranden. En del av våra kvinnliga medlemmar medverkade i sömnaden. Fanan invigdes 7 oktober 1956. Medlemsantalet i början var ej stort. Vid en titt i gamla handlingar från 1961 var antalet 62 vid årets början, 69 vid årets slut. Vi har firat 45 år i "Huset" 1999, 50 år på Murgrönan samt en fest på Folkets hus 2004- .

Det har varit några omvälvande år. En lokal på Storskogsvägen- flytt till Salems Centrum under vårdcentralen 1989 och sedan 2004 till det nya äldreboendet. Säbyhemmets entréutrymme där vi pensionärsföreningar kunde bedriva någon form av aktiviteter. Verksamheter såsom cirklar och kurser som bedrivits i pensionärsföreningarnas regi på Storskogsvägen och Salems Centrum blev efterhand nedlagda . "Eternellen" en träffpunkt för alla pensionärer, handikappade och daglediga som förlagts i samma lokaler efter rekommendation från socialkontoret till pensionärsföreningarna att bilda en styrelse, benämnd "gårdsrådet", kommunens verksamhet för daglediga pensionärer och handikappade. Den kaféverksamhet som en kökskommitté startade 1964 i lokalen på Storskogsvägen och som pågick i 15 år övertogs av gårdsrådet vid Eternellens tillkomst.

Ett nytt reglemente har för handlats fram för KPR, som har gett KPR en högre status, som en tjänsteman skrev när vi fick det i vår hand, sambandsorgan, för frågor som rör de äldres levnadsvillkor i kommunen. Ett godkännande från vår kommun att vi är en förhandlingspart i frågor som rör de äldre . "Inget är så bra som kan göras bättre"

Vår första ordförande var snickaren Arvid Eriksson 1954-1959. Under årens lopp, har vi haft 13 st. ordföranden. Dessa har varit Bertil Thökrn 59- 72, Kurt Andersson 72-73, (munspel), Annie Wallentheim 72-78, Åke Göransson 78-88, Karl Thelin 88-92, Gunnar Ornerud 92-97, Erik Ransemar 97 -99, Bo Strömberg 99-2001. Agne Ahlkvist, Ulf Eriksson. Lennart Bång, och nuvarande Karl Ove Lundholm.

Varje månad, utom sommarmånaderna har vi medlemsmöte. Medlemsmöten varvar vi med information som kan vara av intresse, underhållning av vår sångkör och våra musikanter, inbjudna föredragshållare med aktuellt ämne.

November är budgetmöte och i mars årsmöte. Februari månad senare är arrangerat ärtmiddag och pannkakor. Maj eller juni har vi avslutning innan sommaruppehållet , bl.a. Garnudden Skönviksparken Söderby Gård, Salems Kyrka. Vår kör och orkester har underhållit vid dessa tillfällen.

Under årens lopp har föreningen varit aktiv med studiecirklar, första start 1969. Det har handlat om motion , studieverksamhet, teaterbesök och promenader, prispressarinsatser, boule, veteranvetare, synförrättningar, samarbete

med NTF/trafik och säkerhetsfrågor. Av ABF har vi fått hjälp med studieverksamhet och ibland med studieledare. Studiecirkelarna är mycket uppskattade av våra medlemmar. Under årens lopp är det många medlemmar som deltagit i föreningens arbete. Det är omöjligt att räkna upp alla och att bara nämna några skulle innebära att en del såg sig bortglömda. Det är ordföranden, sekreterare, kassörer, studie-cirkel-reseledare, festarrangörer, sång-musik-motionsledare, kaffekommittéer och vid tillfälliga arrangemang, såsom Salemdagen och andra ämnesområden utan ersättning för nedlagt arbete. Vår förhoppning i Salem-Rönninge pensionsförening är att de medlemmar som är nya och även Ni äldre med denna lilla historik, fått veta vad vi hållit på med under de 60 åren.

Skall vi fortsätta med våra aktiviteter och arrangemang som vi erbjuder, förutsätter att alla bjuder till. Det är Ni medlemmar som gör föreningen. En av våra viktigaste uppgifter förutom att hålla oss pensionärer friska med de aktiviteter som erbjuds, är att på riksplanet, i landsting, regioner och framförallt i vår kommun följa och bevaka samhällsutvecklingen samt skapa opinion för frågor som rör pensionärernas intressen så att dagens och morgondagens pensionärsgeneration får ett tryggt och innehållsrikt liv på äldre dagar. Salem Rönninge Pensionärsförening skall utgöra en rik källa till gemenskap och personlig utveckling för medlemmarna.

PRO:s vision är ett Sverige där samtliga pensionärer har en god livskvalitet och där alla känner till oss som en organisation där det är en glädje att vara medlem. "Livet är ett livslångt lärande" är en devis som vi tagit till oss.

Slutar med den förhoppning vad vi arbetar för, rätten till ett bra liv på äldre dagar. Vår f.d. Ordförande för riks PRO Lars Wettergren sa vid en interjuv,

"Man är inte förbrukad när man är 60", vi säger ej heller vid 65.

Ett av mina barnbarn sa efter, min fru avled, "DET ÄR BARA FRAMTIDEN DU KAN ÄNDRA PÅ". Jag säger Det är bara framtiden "VI KAN ÄNDRA PÅ"

Vid pennan AGNE A.