

Pedal Ryttare Oxie

Idag är det onsdag den 19/4 ny pedalryttaredag. Idag skiner solen, vinden är fortfarande lite kylig, men bra cykelväder. Vi enades om att målet idag var Almåsa, vi blev 15 ryttare som ville ut och cykla. En lagom lång tur, så här i början på säsongen. Så ger vi oss ut i trafiken, ut ur Oxie, vi cyklar över motorvägen E65, och in på Skabersjövägen.

Det finns inga cykelbanor, men det går bra, bilarna visar hänsyn, när de kör om oss, håller bra avstånd, det blir en lång rad att köra om, när Pedalryttarna från PRO Oxie kommer. Nu är vi framme vid Almåsa fritidsby, här parkerar vi oss framme vid minigolfbanan här finns bord och sittplatser och mitt i solskenet här kan vi nu ta fram våra termosar och avnjuta vår fikapaus.



Almåsa fritidsby bildades 1968 och är en av Sveriges största koloniområde med över 600 tomter/stugor. Fritidsbyn ligger i östkanten av Malmö och gränsar med Svedala kommun. Just nu har man håller på att gräva för installation av fiber i stugorna för mer tv, dator telefon. Man har fått en ny återvinningsstation Almåsa fritidsby har redan en station, men får nu ytterligare en på parkering längs Ebbarpsvägen .

På Almåsa ligger priserna på stugorna allt från 250 000 till 600 000 kronor.



Våra diskussioner under fikan där vi löser alla världsproblem, handlar mest om MFF fina start i Allsvenska fotbollen. Efter vår paus så går vi en runda runt dammarna som ligger nedanför där vi hade vår paus. Träd och buskar håller på att slå ut, det blir nog grönt till första maj. Efter vår lilla rundvandring var vi tillbaka där vi fikade, så nu packade vi ihop våra väskor och gjorde oss klara för hemfärd. Cyklingen hem gick fort nu hade vi skarp vind i ryggen, och plötsligt så är vi hemma i Oxie igen, idag har vi cyklat nästan 1,5 mil, en lagom tur, en del av oss ska på gymnastiken ikväll. Så ses vi nästa onsdag.

Text o. bild: Jan Björk

