

# Opera Light på Boulevardteatern den 12 november 2016



2016-11-12

**Opera Light på Boulevardteatern den 12 november** som firade 10-års-jubileum med föreställningen Minns du det än.

Vi var ett bussgäng från oss som gav oss iväg, tyvärr utan Åke för han, den rackarn åkte till Thailand i stället. Som vanligt skulle vi få lite busskaffe innan föreställning och eftersom det är helt omöjligt att parkera en buss i närheten av teatern skulle vi åka upp till Fjällgatan och ta vårt kaffe där, men se det gick inte alls det. Den väg som vår chaufför, Micke, tänkt åka var avspärrad av polisbilar p g a demonstrationer och att köra runt någon annan väg var inte att tänka på, så ja, ja vi fick hoppa över fiket och ta oss direkt till teatern.

Opera Light firade 10 år och hade en enastående, omfattande repertoar med gamla godingar. Allt från musik ur Cirkusprinsessan, My Fair Lady, Barberaren i Sevilla, La Boheme, Glada Änkan och mycket, mycket mer. Inte att förglömma dansaren Vecislav som inte verkar ha några leder i kroppen och som bl a gjorde akrobatik på en dansstång!!

Det är ett härligt gäng som blandar sina fina sånger med en massa spex. Om brandlarmet som gick igång mitt under föreställning var ett spex är dock tveksamt. Dom var tvungna att avbryta The Fantom of the Opera och kolla hur allvarligt det egentligen var. Alltså, om vi lugnt kunde sitta kvar eller om vi skulle utrymmas. Vi skulle inte utrymmas!! Det som satte i gång brandlarmet var den enorma mängd rök dom sprutade ut som start på The Fantom of the Opera !!!

Föreställningen var helt fantastisk och sen var det bara att ringa efter Micke och vår buss. Finns, som sagt, absolut ingenstans att stanna en buss utanför Boulevardteatern, så vår chaufför stannade helt sonika mitt i gatan och stoppade upp all trafik, medan vi pensionärer fick forcera snövallarna och till slut lyckades komma på bussen. Konstigt att ingen bakom signalerade, men bilisterna har väl kanske respekt för en stor buss med pensionärer.

Tillsammans bestämde vi i bussen att vi skulle stanna och ta vårt försenade busskaffe på hemväg och det var definitivt ett bra beslut för kaffet smakade alldeles ypperligt.

Så kommer vi då lyckligt tillbaka hem till Bålsta igen och jag avslutade, på uppdrag av Micke, att be alla kolla ordentligt så ingen glömde något på bussen, handskar el d. Hittar vi något, säger Lennart, så säljer vi det på vår marknad vi har på Skeppet i morgon. Nejdå, kommenterar vår chaufför, hittar jag något i bussen lägger jag ut det på Blocket!!!!

Monica Vikström