

PRO

Pensionärernas Riksorganisation i Sigtuna

70 år - 2022



Sigtuna PRO 70 år

Sigtuna Pensionärsförening bildades den 17 oktober 1952 av C.V. Lundholm som var ordförande i Mellersta Distriktet i Uppsala. Han hälsade de fem närvarande deltagarna välkomna. Här kommer lite historia som delvis hämtats från tidigare jubileumsskrifter. Ni kan ladda ner och läsa dessa skrifter från hemsidan www.pro.se/sigtuna-stad > Om oss> VÅR HISTORIA.

1950-talet

Redan i april 1953 hade antalet medlemmar ökat till 52. Medlemsavgiften fastställes till en krona per kvartal. Förutom kaffeservering förekom underhållning i form av sång och musik samt filmföreläsning. En resa till Älvkarleby, Furuvik och Gävle företogs i juni 1954 till en kostnad av 5 kr per person. På resan medföljde 48 personer. Överlärare Anderby invaldes som hedersledamot. Pensionärernas ställning i dyrtid är populära inslag vid mötena. Luciafirandet var en viktig händelse varje år. Fem kvinnliga medlemmar startade en syjunta vars arbeten skulle utgöra föreningens lotterivinster. 1957 var antalet medlemmar 98. Vandrarhemmet var ofta mötesplats. Föreningen arbetade hårt för att åstadkomma bättre förhållanden på ålderdomshemmet.

1960-talet

Föreningens 10-åriga tillvaro firades 1962 på Kommunskolan. Föreningen deltog i Riksorganisationens budkavle med krav på höjda pensionsbelopp samt åldringsvårdens utbyggnad. Pensionärernas intresse för resor är betydande.

1970-talet

Skriftlig dokumentation saknas men föreningsverksamheten i stort synes ha funnit sina former. Medlemsmöten med underhållning, studier, hobbyverksamhet samt fortsatt livlig reseverksamhet

ingick verksamheten. Kommunala Pensionärsrådet (KPR) inrättades 1978 och blev en mycket viktig påtryckargrupp i olika pensionärsfrågor.

1980-talet

Hösten 1981 lät kommunen föreningen fritt disponera "Plåtpelles" f.d. sommarstuga. Den döptes officiellt om till Strandstugan. 1982 firades 30-årsjubileum på Sigtuna Stadshotell till en subventionerad kostnad av 35 kr per person. På det kommunalpolitiska planet var det händelserika år i början av 1980-talet. Kommundelning, pensionärsbostäder, trygghetstelefon och höjda bostadsbidrag var några av frågorna som behandlades. Föreningens duktiga damer fortsatte att väva, sticka och virka till den milda grad att försäljningen av produkterna på julmarknader etc. väsentligt bidrog till föreningens ekonomi och möjligheter till olika aktiviteter. Reseverksamheten var omfattande med endagsresor till olika platser i mellersta Sverige. Även årliga längre resor anordnades till bl.a. Västerbotten, Ångermanland, Gotland, Skåne, Bohuslän men även Telemark i Norge och Bornholm i Danmark. Teaterresor anordnades. Föreningen deltog i en årlig friluftsdag vid Näsudden. Studieverksamheten var livlig med många olika studiecirklar. Genom tillgången till Strandstugan kunde man utveckla samvaron med knytkalas, trivselträffar, öppet hus, bingo, loppmarknader, sillsexor m.m.

1990-talet

Kommunen sålde tomten med Strandstugan och föreningen blev uppsagd till avflyttning den 1 oktober 1990. När föreningen fyllde 40 år 1992 var medlemsavgiften 85 kr och medlemsantalet ca. 100. År 1994 tecknades kontrakt med Brännbostiftelsen för lokalen på Ormbergsvägen 7.

2000-talet

50-årsjubileet firades 2002 på Stora Brännbo (Kommunskolan). Resorna fortsatte att vara en viktig del i föreningens verksamhet. Många dagsresor anordnades till bl. a. Finnskogen, S:t Annas skärgård, Arholma, Vikmanshyttan, Vadstena, Östergylle, Göta kanal m.m. År 2004 gjorde föreningen en fyradagars resa till Norge. Ett antal författarresor med Viking Line har varit uppskattade. Varje år har PRO Sigtuna anordnat en Ålandsresa i maj månad. Picknick i juli anordnades ute i Viby där föreningen bjöd på jordgubbstårta. Sygruppen fortsatte att träffas och tillverka alster som såldes på Julmarknaden och Sigtuna Möte. 2007 började de populära kaffeträffarna var fjortonde dag i lokalen. Ett uppskattat tillfälle för social gemenskap – trevligt att träffas och "bara vara". Kaffe och hembakat bröd för endast 10 kr vilket senare höjdes till 20 kr. Boulebanan i Brännbo invigdes 2008. Föreningen fick en egen hemsida och den nuvarande adressen är www.pro.se/sigtuna-stad.

2010-talet

År 2012 firade föreningen 60 år på restaurang Spejaren vid Sigtuna Folkhögskola. Reseverksamheten minskade men Ålandsresan i maj fortsatte som tidigare. Vävstolarna monterades ner när väverskorna inte orkade väva längre. Direkt efter nyår bjöd föreningen på glögg och pepparkakor. Återkommande varje år, förutom medlemsmöten, var Tematräffar (Räkfrossa, Äggsexa, Surströmmingsfest, Ärtsoppa), Picknick, Hällsbodagar och Julfest. Studiecirklar, kortspel, bokklubb, sånggrupp, bingo och handarbetsgruppen fortsatte även om antalet deltagare blev färre i slutet av 2010-talet. Kaffeträffarna slutade 2017. Boule och minigolf ägde rum varje vecka under somrarna och 2017 började

en grupp att gå stavgång varje vecka under vinterhalvåret. Det kommunala Pensionärsrådet (KPR) upphörde att fungera när den borgerliga majoriteten tog över styret i kommunen 2018.

Information till medlemmarna sker genom utskick av

Verksamhetsplan, Medlemsblad och Nyhetsbrev. De medlemmar som har e-post får utskicken digitalt och övriga via brev.

Information kan även hämtas från föreningens hemsida.

2020-talet

2020 började med att Covid-19 pandemin lamslog hela världen. Vi i PRO blev tvungna att ställa in alla inomhusaktiviteter och även många av de inplanerade aktiviteterna utomhus. Vi lyckades trots allt spela boule och minigolf samt gå stavgång. Att tvätta händerna och hålla avstånd gällde under större delen av 2020 och 2021. De sedvanliga aktiviteterna kunde komma igång först när vaccineringen hade startat 2021. Sigtuna kommun ingick ett avtal december 2019 med Svenska Kyrkan som innebar att pensionärsorganisationerna kunde få tillgång till lokaler i församlingshemmet Munken. En del aktiviteter har ägt rum på Munken. Vi är idag (2022) 250 medlemmar och medlemsavgiften är 300 kr varav endast 50 kr går till Föreningen, 190 kr går till Riksföreningen och 60 kr till Distriktet. Den 12 oktober firade drygt 40 medlemmar föreningens 70 år på Kopparkitteln och priset var 400 kr.

Nu står vi här - 70 år 2022 - och vi hoppas att våra verksamheter och aktiviteter kan fortsätta. Problemet är bl.a. att få medlemmar aktiva i styrelsearbetet. Sånggruppen är just nu inte aktiv - vi saknar en "spelman". Tråkigt, för att sjunga berikar livet...Likaså bingon - det var uppskattat under en period, men nu är intresset inte som tidigare.

