

En glimt ur Lili Stenmarks liv



Jag vill inte stå i centrum utan vill verka i kulisserna inleder Lili sitt föredrag, arrangerat av PRO City, torsdagen den 3 nov, i Träffpunkt Södermalm. Dessutom garderar hos sig med att vi delar upp föreläsningen i 2 akter med fikapaus. Då kan de som inte orkar lyssna smita iväg, ler Lili.

67 personer kom, trollbands av Lili och gick därifrån med både kropp och knopp fylld med glädje. Hur har du hunnit med allt frågar en i publiken. Jaa, jag är nyfiken, vill pröva på nytt och göra roliga saker och jag sover gott skrattar Lili.

När Lili motvilligt blev pensionär för snart 20 år sedan köpte hon ett hus, alldeles bredvid kyrkan, i Skärkind och startade GaleriLi. Där har hon haft 104 utställningar. I samband med varje vernissage ordnar hon också en konsert. Utställningen/Galleriet är i Lilis hem och konserten i kyrkan.

Jag är "oförståndig" säger Lili, och genomför projekt som för andra kan verka omöjliga. Lyckades få Salvador Dalis sterbhus att låna ut hans verk till en utställning i Norrköping. Den blev en riktigt snackis i pressen av olika anledningar.

Hon läste 10 poäng i arkitektur under tiden hon var barnledig. Vilket flera år senare gav henne "sitt roligaste jobb" att resa runt i Sverige i ett samprojekt runt byggmaterial, säkerhet och färg och form. Därefter fick hon via Nordiska rådet resa till Grönland för att presentera/implementera projektet.

I sin ungdom utbildade hon sig till designer. Drev boutique i Stockholm och sydde kläder och hattar till bl a artister på Hamburger Börs och Berns. Däremellan arbetade hon som mannekäng.

Under en period, när barnen växte upp, bodde hon på en gård i Kolmården. Då passade hon på att lära sig gamla tekniker och höll sedan kurser i bl a bråka lin, växtfärga och näverslöjd.

Lili älskar att resa, i arbetet eller privat, med eller utan sällskap. Hon har många intressanta berättelser: från Zanzibar, där hon hade kurser i mönsterkonstruktion, från Kenya där hon ensam åkte på safari, var i Australien mitt under tsunamin, fd Vitryssland, Egypten, de tre Baltiska länderna. Från Kina fick hon efter många turer med sig en spritflaska fylld med giftormar. Efter en hutt ur den flaskan bestämde hon och hennes goda vän författaren Elsie Johansson att de skulle resa till Kalifornien. Resan genomfördes, trots att Lili tidigare bestämt vägrat. Tänk vad lite giftormsprit kan göra och inte en enda åhörare försvann i pausen.