

Gårdarna runt sjön

En solig morgon styrde vi kosan mot Ulricehamn. Väl där hämtade vi upp vår guide, Gun Olsson, som sedan på ett förträffligt sätt ledde oss under dagen. Temat för dagen var "Gårdarna runt sjön" baserat på den bokserie som Birgit Sparre givit ut från ca 1925 till 1970. Hela 9 böcker hann det bli där hon tar med läsaren på äventyr på några gårdar runt Åsunden. Även Birgit Sparres liv är spännande där vi fick en inblick. Hon var adoptivdotter till greveparet Carl-Georg och Signe Sparre och levde större delen av sitt liv på Sjöred och umgicks med den tidens "jetset". Hon fick själv aldrig veta vilka hennes biologiska föräldrar var, men har gjorts efterforskningar efter hennes död som låter ana att hon kanske till och med hade kungliga anor. Den som vill veta mer om detta rekommenderas köpa boken Flickan från ingenstans av Agneta Tjäder.

Första anhalten var Källebacka Säteri. Förutom att ingå som en av gårdarna i Sparres bokserie har även delar av filmserien Änglagård spelats in där. På gården fick vi en fängslande beskrivning av gården, dess historia, och byggnadskonstruktion av gårdens ägare Lars-Erik Josefson. Bl a fick vi se hur ett hus på en större gård var byggt med hela sju "hål" placerade i vinkel - ingen herr och damavdelning!

Därefter passerade vi förbi Åsundsholm och Sjöred, där Birgit Sparre framlevde större delen av sitt liv. Det är i privat ägo och förevisas inte för allmänheten.

Lunch intogs på Hofsnäs Herrgård. Väckande vackert beläget på en landtunga mellan de två sjöarna Åsunden och Yttre Åsunden. Krogägaren hade bekymmer denna dagen då serveringspersonal saknades. Därför fick serveringen ske med hjälp guiden, busschauffören samt diverse "hjälpande händer". Det gick alldeles utmärkt och maten var god!

Torpa Stenhus var nästa anhalt och där fick vi veta hur det gick till när Gustaf Vasa tog Katarina Stenbock till hustru blott sexton år gammal. Mest berömt är dock ändå berättelsen om hur ung flicka blev inmurad för att skydda familjen från pesten, som hon befarades bära efter att ha varit på besök hos släktingar i Danmark där pesten härjade. Än idag sägs det inmurade utrymmet vara hemsökt. Alla som försökt riva väggen till rummet har på ett eller annat vis blivit drabbade av olyckor.

Sista anhalten var Lassalyckans fritidsområde där eftermiddagskaffet serverades. Lassalyckan är väl mest känt som längdskidområde där två worldcup tävlingar har hållits.

Därefter styrde vi kosan hemåt!