

Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver vi den 31/5–23. Ny dag för pedalryttarna, som samlades vid PRO-stugan som vanligt. Vädergudarna är på bra humör, solen skiner lite blåst, men bra cykelväder. Idag blev vi 14 ryttare som ville ut och cykla, Vi fick en ny medlem idag, Carina Carlsson välkommen. Målet för dagens cykeltur, blev Södra Sallerups fiskedammar. Vi styr våra cyklar ut ur Oxie, och cyklar över Fårabäck. Nu när vi

passerar åkrarna så ser vi hur rapsen har vuxit, dom gula blommorna har börjat titta fram, en vecka till så är det nog full blomning. Vi cyklar förbi Södra Sallerups kyrka, och så är vi framme vid Sallerups fiskedammar.



Vi har upptäckt på senare tid att här finns två dammar, vi stannar vid damm 2, här är fin natur att titta på, bord och bänkar finns utplacerade så vi kan ta en kaffepaus som vi brukar när vi är framme vid vårt mål. Dammarna är ursprungligen två kritbrott som uppmärksamhetsfullt och inplanterats med regnbågslax och insjööring. Allt drivs och sköts av fiskeklubben SFK Spinnaren klubben bildades år 1956. Och sedan mitten av 1990-talet har fiskeklubben sköt driften av dammarna. Damm 1 som ligger närmast klubbhuset, arealen är 1,5 ha, maxdjup på 28 meter och medeldjupet ca 13-14 meter. Både spinnfiske och flugfiske är tillåtet. Damm 2 är på 1,9 ha och har ett

meterdjup på ca 8 meter. Enbart flugfiske i denna damm. Här går de större fiskarna på minst två kilo, dom får man bara ta med flugfiske. Metning är förbjudet, anses osportsligt och något för tjuvfiskare. Även i denna damm finns det bra möjligheter att sitta och fika, vilket vi gjorde så klart, man kan även grilla här. Alla tyckte att detta var en fin plats mitt ute i naturen.



Våra diskussioner idag var som det brukar, vad som sker ute i världen, och alla världsproblem dom löser vi. Efter vår fika och vila, så styr vi våra cyklar hem mot Oxie igen. Färden hem går lugnt och bra, väl hemma tackade vi varandra för dagens upplevelse. Så ser vi fram mot nästa onsdag.

Text o. bild: Jan Björk

