

PRO Byske till IKEA i Haparanda

Det är en tidig onsdagsmorgon. Ett lätt snöfall under natten och några minusgrader gör att det gnistrar vitt på gatorna när vi börjar röra oss mot bussen på föreningshuset Gullringen i Byske. Alla är i god tid och prick klockan åtta startar Dennis bussen för vår resa norrut till IKEA i Haparanda.

Glada, förväntansfulla resenärer sitter och tittar ut på adventsstjärnorna som lyser upp en del hus på vägen norrut. Diskussionerna går varma om vad som kan vara intressant att titta på och hinner vi in på littala, Hemtex och Intersport också tro? Utanför bussfönstren har solen gått upp och det är gnistrande vackert. Inne i bussen börjar snart kaffelukten sprida sig och många tar fram sin medhavda fikakorg/ frukter och njuter av en lugn förmiddag.



Väl framme i Haparanda stannar bussen precis utanför IKEA och vi går in och börjar titta på alla de saker som finns uppställda på hyllorna.

Det finns många små, välmöblerade rum att gå igenom och hyllor med både det ena och det andra – även om en del hyllor faktiskt gapar ganska tomma.



Lunch måste vi ha också, man blir faktiskt väldigt hungrig av att gå i affärer. Förutom vanlig IKEA-lunch fanns det idag också ett rejält tilltaget julbord. Mums!

Efter ett par timmar börjar alla resenärer känna sig nöjda och det blev dags att gå mot kassorna och betala. Inga köer, så allt flöt på perfekt. Ut kom vi med påsar med allt mellan himmel och jord i. Det var allt från tavelramar, mattor, dukar, diverse julsaker och självklart också servetter och värmeljus.

Resan hem blev lugn och vilsam. Chauffören Dennis rattade bussen med van hand och strax efter 17 var vi tillbaka i Byske nöjda och belåtna med dagen.