

## PRO Alnö

har tillsammans med PRO Sköns Södra, Selånger och City varit på en sexdagars resa i Polen.

Vi hade en mycket duktig svensktalande guide med oss under hela tiden i Polen vid namn Robert. Han mötte oss redan då vi klev av färjan från Nynäshamn i Gdansk. Bussen tog oss därifrån direkt till Kanal Elblaski för en kanalfärd på både vatten och land. Det var en väldigt speciell upplevelse att åka kanalbåt som kunde ta sig fram även på land. Detta var möjligt genom en speciell slussmetod som är unik i hela världen.

Därefter blev det inkvartering på Pensionat Linné i Jastrzebia Góra, där vi också åt fantastiskt goda tre-rätters middagar de tre dagar då vi var kvar i Polen.

Nästa dag fick vi göra en bussutflykt till Trestadsområdet, som består av tre städer som ligger vackert nära varandra efter kusten, Gdynia, Gdansk och Sopot. Vi hann även med ett besök på Solidaritetscentrum på varvet i Gdansk.

Den tredje dagen fick vi höra om Polens mörka tid då landet var invaderat under andra världskriget. Robert kunde sin historia mycket väl, och berättade massor av hemska krigsminnen. Vi hann också med ett besök till de stora skogarna där Polens största massgravar finns.

Det var så fasansfulla berättelser att det nästan inte går att ta tills sej att det verkligen hänt.

Nu har Polen emellertid kommit på fötter, och har en god ekonomi, kanske i första hand i den norra delen av landet. Vi fick veta att man har fri sjukvård och fri tandvård i Polen idag. Skolan fungerar väl, och lärarna har stor respekt. Inga mobiler är tillåtna under skoltid.



Minnesplats Polens massgravar

Man har däremot **inte** fri äldrevård utan det barn som har bäst ekonomi, ansvarar för att ta hand om sina föräldrar. De i sin tur, hjälper till med passning av barnbarnen, så att båda föräldrar kan arbeta och tjäna pengar. Inte heller finns fackföreningar som bestämmer arbetstider och dylikt, utan alla småföretagare jobbar på efter egna önskemål, och sparar pengar efter bästa förmåga. De flesta polacker som flydde landet under svåra tider, återkommer gärna tillbaka till sitt hemland och satsar sina pengar som de jobbat ihop under åren utomlands. Dessutom har de låg inkomstskatt, vilket naturligtvis sporrar till att spara pengar.

Vi hann även med ett besök i världens största Whiskyhus, som är öppet dygnet runt

365 dagar/år, där en del whiskyflaskor kan kosta i princip hur mycket som helst. Om detta var en upplevelse som tilltalade främst herrarna på resan så blev det tid för lite shopping i ett köpcentrum med hela 250 butiker, där vi

fick lite egen tid för shopping, vilket de flesta damer tackade för.

Den sista dagen på Pensionat Linné tackar vi vår guide och hans familj, innan färden går vidare mot Szymbark, där vi får bekanta oss med en upp och ner vänd värld, symboliskt för tiden då Polen var invaderat under andra världskriget.



Sedan återstod en färjetur med en helt ny färja som tar oss till Karlskrona och en mycket lång bussresa hem igen. Till och med den gick utan suckar och stön, då vi hade en alldeles utomordentligt skicklig och trevlig chaufför, som tog oss lugnt och behagligt hem genom hela långa Sverige utan problem. Så tack säger vi alla till "Larsa" för denna minnesvärda resa.

Symbolisk bild av upp och nervända världen från invasionen efter andra världskriget



Ingången till världens största whiskyhus