

# REPERAT

*bussresa till* **BLA REPSLAGARMUSÉET**

Höstresa i ett strålande höstväder begav vi oss från PRO-gården för att i Ytterby och Kungälv hämta upp fler resslugna PRO-are.

När alla var i bussen hälsade Sune oss välkomna med hopp om en trevlig dag. Även vår chaufför **Hasse**, som kört oss flera gånger tidigare, instämde.

Vårt första stopp var **Repslagarmuséet** i Älvängen där kaffe och smörgås var framdukat och smakade sååå gott, därefter visades en film från 1948, när det var full aktivitet där.

Efter filmen var det **guiden Bernt Larsson** som med stor entusiasm och humor visade oss runt i byggnaden och bl a demonstrerade samt tillverkade ett rep cirka 20 meter långt, som blev till salu och köptes av **John Johansson**. Som säkert de flesta känner till fick Repslagarmuséet uppdraget och förtroendet att tillverka allt tågvirke till skeppet **Ostindiefararen Götheborg** och det var inte bara några rep utan 25 ton av olika slag.

Man har en 300 meters bana med två repslagningsmaskiner i användbart skick där man kan tillverka mycket långa rep.

Det fanns mycket intressant att se men vi måste vidare mot Trollhättan där vår lunch på **Kanalrestaurangen** väntade.

Med god gemenskap och gott humör smakade maten gott i detta vackra hus som från början var privatbostad och byggt 1909.

Åter igen i bussen vänder vi mot **Lödöse** och muséet där. Vi möttes av **Ida**, arkitekt m m som visade och berättade utifrån stillbilder om Lödöse som en gång var Sveriges största stad med 2000 innevånare.

Skeppsbyggarkulturen längst med **Göta älv** var omfattande på medeltiden.

Det har gjorts många arkeologiska fynd, cirka 500 000. Ida visade oss också en Skälkniv från 1000-talet som de vävde band med, på kniven var det hållristningar där texten visade sig vara mycket kärleksfull.



Skälkniv från 1000-talet

Tiden går fort och vi börjar vår hemresa.

Maritha hade gjort en frågesport vars svar skulle bli namn på fåglar. Det var flera som hade alla rätt och fick pris.

Eftersom resan från Lödöse inte var så lång, var vi snart hemma igen efter en mycket intressant dag och ett trevligt upplägg av Sune och Maritha. Tack!

*Text: Gerd Emanuelsson*

*Foton: Maj Wedholm*



Repslagarmuséets butik



Repslagarbana på ca 300 meter