

PRO Byske´s årliga grillfest.

Hur många sätt finns det för en boll att studsas ur hinken vid en kast på sisådär 5 meter? PRO Byske´s medlemmar kan berätta att det finns väldigt många. Och det var definitivt flertalet bollar som hoppade och studsade ur hinken vid en av stationerna på tipsrundan som föreningen anordnade denna fredag.



Men vi börjar från början. Sol och riktigt varma vindar hade Byske plockat fram denna julidag. Grillmästarna Bert och Willy stod startklara med goda grillkorvar till alla de PRO-medlemmar som så sakteliga anlände till området, fällde ut sina medhavda stolar och började småprata med varandra.

Köksmästarna Solveig

F, May-Lena och Solveig S plockade fram tillbehören till grillkorven, kokade kaffe och såg till att allt flöt på som det var tänkt. Många tillbringare med kallt vatten hämtades! För de medlemmar som ville köpa lotter fanns det givetvis några lott-ringar med fina priser.



När klockan blev dryga 12 hälsade vice ordförande Filip Dahlgren alla hjärtligt välkomna till denna aktivitet. Han berättade bl. a. om hjärtstartaren som föreningen köpt in samt den utbildning som flera av föreningens ledare har gått. Det är

meningen att denna hjärtstartare ska följa med ledarna när de har sina studiecirklar.



Så fick då äntligen alla deltagare smaka på den goda grillkorven. Tänka på att inte stå så nära varandra har liksom blivit vardag för oss äldre, så allt flöt på lugnt och fint.

Därefter började deltagarna fundera på tipsrundan. Tipspapper och penna hämtades hos Freddy och sedan var det dags att starta. Vanliga tipsfrågor blandades med lite andra aktiviteter som "kasta boll i hink", "slå en golfboll med golfklubba i rätt burk för höga poäng" och "kasta mjuka bouleklot i en cirkel". Alla deltagarna strosade lugnt utefter den angivna tipspromenaden för att sedan komma tillbaka till Föreningshuset Gullringen. Då hade köksmästarna redan dukat fram kaffe och kaka som ju alltid smakar bra.

Vinster delades ut till de lyckliga vinnarna av tipsrundan och därefter började deltagarna packa ihop sina stolar. Tack alla som gjorde detta till en fin dag.

Foto och text Britt Bystedt