



Tomten beundrar den stora kvasstallen vid tennisbanorna. Han minns från sin tomtensseperiod för över 150 år sedan att den var stor redan då.



Den här urgamla tomten verkar trivas vid paviljongen då jag lyckat få se den flera gånger häromkring.



Före jul har ju tomtarna inte röda kläder. Mestadels är dom grå men kan snabbt kamouflera sig om människan kommer för nära. Jag lyckades få en bild precis när den blev mossgrön.

Jul och tomtar i Tallparken

Nu är det jul igen i Tallparken. Samtidigt florerar covid-19 i Öregrund och jag är orolig för hur det ska gå för alla tomtarna som normalt hör hemma hos folk i stugorna i Öregrund och runt om. Ni kanske inte visste att det finns en särskild grupp tomtar som under århundranden anpassat sig för att bo och verka just här. Tomtarna har ju mått så bra i människans närhet och vi har i det fördolda fått hjälp av dessa väsen. Jo, det är sant, men de senaste åren har nog tomtarna flytt människan då de är extremt känsliga för covid-19. Det har inte vågat sig fram till gård och stuga när människan behöver dom som bäst.

Men det finns tecken på att de ändå har flyttat in i vår stads närhet, det finns faktiskt personer som har sett dem i Tallparken! Efter många års spaning hör jag till en av de som ibland får se tomtarna - i alla fall en liten skymt av dem.



Det är verkligen mycket svårt att komma i kontakt med en tomte för de är mästare på att kamouflera sig. De flesta vet ju att tomtarna året runt har grå klädnad och att det bara är vid

juletider som de bär röd klädsel och röd luva. Men efter många års studier har jag också sett att tomtarna helt plötsligt kan förvandlas till en grön stubbe eller några bruna barkflakor! Och inte nog med det, de kan förvända synen på oss så vi ändå inte ser att de kan stå mitt framför oss precis som de är!

Hö, hö hö säger den utklädda tomten som oftast utgörs av en pappa till förväntansfulla barn upp till 7-års åldern. Men nu måste jag som tomteexpert kraftigt protestera. Alla dessa fäder som klär ut sig till tomte är rent bedrägeri och följden blir ju att ingen tror på de riktiga tomtarna. Tomtar som vi har så mycket att tacka för i vårt samhälle, av omsorg till naturens väsen och till varandra. Tomtarna finns och de som förnekar det är människor som lider av allvarliga sjukdomar såsom bristande fantasi och realism.

Tro det eller ej - jag har i min tomteforskning fångat upp några unika bilder på tomtar i Tallparken. Dessa tomtar är inte utklädda pappor utan riktiga väsen som antagligen funnits lika länge mänskligheten. De är inte som många föreställer sig snälla mot alla - men de är definitivt barnens och hela naturens vän.

En tomte kan bli mycket gammal och först vid 300-årsåldern kan den uppnå en längd om 50 centimeter. De flesta har nog inte träffat på någon tomte över 150 år, utan mest tomtenisar som kan finnas lite överallt. De är nämligen mycket nyfikna och rapporterar allt till tomtefar och tomtemor som styr och ställer för både människa och djur så de trivs ihop.

God Jul önskar alla tomtar i Tallparken och Tallparkens Vänner.

Lars-Gunnar Brävander



Det tog lite tid innan jag fick se tomten då de inte vill visa sig för människor. Men de blir gärna hustomare om man uppför sig väl mot dem.



Tomten hittade till Tallparkens fin julgran. Men var är julgröten?



Ibland måste även tomtar vila säg och säg den plats som är vackrare än tallparken.