

PRO:s resa Göta Kanal – Visingsö – Linköping

5/6 åkte vi från Hudiksvall fick frukost på Hakke Gård mot Borensberg, där vi klev ombord på Wasa Lejon där lunchen väntade och färden på Göta Kanal började. Via flera slussar och 2 akvedukter åkte vi till Berg.



Från Berg där bussen väntade åkte vi till Linköping och vårt hotell för 2 nätter och gemensam middag.

Tisdag morgon efter frukost åker vi mot Gränna där vi tar färjan till Visingsö, där Remmalag (häst och vagn) väntade för en åktur. Medan vi väntar på färjan kommer en polis och besiktningsmän för att kontrollera vår chaufför och buss, de hade besiktningsvecka på tunga fordon. Allt var helt OK på vår chaufför och buss.



Med Remmalaget - namnet kom av att man måste remma fast gäster som festat lite väl mycket förr i tiden - åkte vi en tur på Visingsö. Efter lunch åkte tillbaka till Gränna och via en godisbutik fortsatte vi till Vadstena för visning av Klosterkyrkan.



Onsdag efter frukost åkte vi till gamla Linköping för en rundvandring med guide, gamla Linköping är gamla byggnader från staden som är flyttade till ny plats, uppbyggd som en gammal stad, lägenheterna är uthyrda så staden är bebodd.



Resan fortsätter mot Reijmyre glasbruk, efter vägen paus för lunch och foto på nästan hela gruppen.





Mycket trevlig och lärorik resa, bussvärdar var Ulla Bylin och Hans Gröning som gjorde ett bra jobb resan var mycket välplanerad och allt fungerade bra, även en eloge till våran chaufför Stefan. Foto Gunilla och Hans Gröning.

Gerd o Vaino