

## 1970-talet

Årsmötet **1970** valdes **Ida Nilsson** som **ordf.** efter Alfred Pålsson, här figurerar för första gången det kända namnet Gustaf Pålsson som valdes till revisorssuppleant. Han påbörjade under året på julmötet sina intressanta föredrag genom att skildra Glostorps kommuns historia. Man talade mycket om trafiksäkerhet för äldre, samt den ökande brottsligheten som särskilt riktade sig mot pensionärer.

På Årsmötet **1971** beslöt man att fira föreningens 10-årsjubileum i Toarp den 27 mars 1971. Man hade från distriktet fått en uppmaning att starta uppsökande verksamhet, men Ida Nilsson besvarade den med att inget behov finns, då alla i Oxie redan känner varandra och kan bistå varandra när så behövs. Samma gällde för medlems-värningen, kassören Fritjof Berggren visste reda på alla som blev pensionärer och uppsökte dem för blivande medlemskap.

Tydligt avligger föreningens ordf. Ida Nilsson under senare delen av året.

På årsmötet **1972** valdes till **ny ordf. Mauritz Svensson**

Noteras kan att man vid varje möte avhöll en tyst minut för sedan förra mötet avlidna medlemmar som även namngavs, och att 1973 omfattades även Kung Gustaf VI Adolf av denna hedersbevisning.

**1973** subventionerade man fortfarande föreningens sommarutfärder, genom att årets utfärd till Kullen kostade 30 kr. för medlem, medan icke medlem fick betala 35 kr. Ett förslag att förlägga möten till annan dag än lördag röstades ner. Man beslöt att musiken vid vanliga möten ska utgöras av bandspelare, det finns sporadiska noteringar att Rask tidigare spelat dragspel.

**1974** kan noteras att en uppmaning från Gysinge Folkhögskola till studier, avfärdades med att den låg alltför långt från hemorten. Komminister Nils-Åke Olandersson inbjöd föreningen dels att besöka hans Mor i Träne, dels till Oxie Kyrka med samkväm i Församlings-hemmet, de mottogs med tacksamhet och glädje.

Under **1975** startades cirklar i bildvävning och näversöm.

**1976** på årsmöte valdes **Martin Lundberg** till **ordf.** och medlemsavgiften höjdes till 20 kr pr. år. Utfärd till Sturups flygplats företogs, liksom en sjötur Trelleborg – Sassnitz för 20 kr.

**1977** på årsmötet konstaterades att av kontanta medel på 1118,76 kr. vid 76 års början återstod endast 573,46 vid årets slut. Kaffet på mötena skulle i fortsättningen kosta 5 kr. Här börjar noteringar på hur många som närvaro på mötena och toppnoteringen är 63 stycken av 121 medlemmar. Under 1977 anordnade föreningen en loppmarknad i Toarp som inbringade hela 5700 kr.

**1978** Vid Årsmötet, läste Nils Oskar Brandt, som så många gånger tidigare, bygdemål men kåserade även om "Människor jag mött". Föreningen inlade en skrivelse till Postverket, med anhållan om att få behålla postkontoret i Oxie kyrkby, och inte flytta det till Oxievångs centrum. Anhållan avslogs av Postverket. Nu kunde man prenumerera på tidningen Pensionären, varför de genom åren valda lösnummerförsäljarna blev överflödiga. Medlemsavgiften är 25 kr. pr år.

Årsmötet **1979** beslöt man höja styrelsens arvoden sålunda: Ordförande 150 kr, kassör 175 kr, sekreterare 50 kr. 20 kr. till övriga ordinarie styrelseledamöter, samt 10 kr. till suppleanterna. Man inköpte egen bandspelare, då man ansåg sig ha så god ekonomi, att man hade råd att betala. Inbjudan till "Öppet Hus" i Församlingsgården, där det serverades sill och potatis!! Till självkostnadspris. På möte 1979 tog man upp till diskussion "Förtroendekrisen i skolan", samt frågan om mänskliga rättigheter. Härvid rådde full enighet om att försöka få ungdomen att visa respekt och ta lite ansvar. Många var villiga att ställa upp för att nå samband med ungdomarna i skolan.

Till att baka kakor valdes 5 lag om vardera 3 kvinnor, alla namngivna. Man hade ånyo loppmarknad med ett inkomstnetto på kr. 5467,55. I den årliga "Veteranvetartävlingen" avgick Oxie med seger mot Nydala, dock först efter utslagsfrågor, i Oxielaget ingick Syster Mårtensson, Hugo Holmberg och Erik Persson.