



Mörkt ute. Mer eller mindre morgontrötta resenärer väntar in bussen som ska ta oss till IKEA Haparanda. 07:30 från Byske och 07:45 från Åbyn. Väl ombord sätter vi oss väl tillrätta och börjar prata med övriga resenärer.

De olika tätorterna – men framför allt skog – rusar förbi fönstren när chauffören styr bussen allt längre norrut. Solveig och Britt säljer lotter strax före Luleå. Vinster dras till både höger och vänster, och lotteriförsäljarna har fullt sjå med att hinna serva alla lottköpare. Och snart är vi framme i Haparanda.

Snabbt ut från bussen, hugga tag i en kundvagn och en rask promenad in till affären. Ska vi fika eller börja handla direkt, är frågan flera av resenärerna har att ta ställning till därefter? För egen del blir det restaurangen för en kopp kaffe och räksmörgås. Sedan kommer själva handlingen upp som aktivitet. Fram med den handskrivna lappen och börja promenera runt affären.



Mycket folk, svårt komma fram med de stora kundvagnarna och trångt bland hyllorna är väl det vanliga tillståndet när man besöker IKEA. Men icke denna dag! Nära nog ensamma kan vi lugnt promenera runt i affären i vår egna takt. Titta, klämma och kolla priset. Sedan är det dags att gå till kassan. Men i dessa moderna tider finns det inga bemannade kassor, utan vi får själva scanna in varorna. Tack och lov fick jag och min medresenär snabb hjälp av kunnig personal så även detta moment gick lugnt och smidigt.

Puh, till slut sitter vi återigen i bussen med våra fyllda IKEA-kassar. När vi närmar oss Åbyn/Byske strax före middagstid känner vi oss lite trötta – men nöjda över dagen!