

PRO Byske äter surströmming i Ostviks bygdegård



Strax före midsommar simmade just denna strömming omkring i vattnen utanför Byske/Furuögrund. Med lite tur och mycket skicklighet fastnade den i strömmingsnäten, rensades och lades i saltlake. Därefter följde ca fem veckors minutiös hantering och översyn av jäsningen för att vi – ikväll – ska kunna avnjuta ”Lappvikens prima surströmming”.

Ostviks bygdegård är bokad för höstens första Byske PRO medlemsmöte tillika surströmmingsfest. Festkommittén dvs Agneta, Carina, Monica, Solveig S, Solveig R och Ulla glider tidigt in i lokalen med en massa kassar och kartonger. Efter en snabb arbetsfördelning är förberedelserna i full gång. Potatiskokning, gråta en skvätt bland löken, lägga upp ljusugnsbröd, hacka dill och börja duka i den stora lokalen. Fullsatt ikväll så det gäller att ställa bord och stolar på ett sätt så det inte blir alltför trångt.

I sedvanlig pensionärsanda anländer gästerna i god tid. Alla vill ha tid att prata med varandra, köpa någon lott och givetvis hitta en bra plats att sitta på. Sorlet stiger i lokalen så ordförande Ronald Lundqvist får ”rya till” litegrann för att höras. Hälsa välkommen, avverka några mötespunkter samt informera om kommande aktiviteter sker samtidigt som festkommittén öppnar burkar.



Nu äntligen! Ingen bland gästerna funderar särskilt länge, utan vet precis vad som behöver göras för att just jag ska få till den där enormt goda första smörgåsen. Och vi skalar, och vi benar och vi komponerar den ena mackan efter den andra. Hur gott kan det egentligen smaka?

Mätta och belåtna applåderar vi festkommittén för ett kanonbra jobb samt Freddy för den fantastiska strömmingen.



Småpratrar en stund till och stiger sedan upp och går ut till bilen med frågan ”När i oktober blir det musikafton”?

Text: Britt Bystedt

Foto: Barbro Lundqvist och Britt Bystedt