

PRO Byske åker på musical



Vi, PRO Byske, står och stampar lite otåligt i snön medan vi väntar på bussen denna lördag eftermiddag. En bit längre bort, närmare bestämt i Robertsfors, är det däremot mycket aktivitet inför kvällens musikaliska lustspel "Rallarsving". Rätt kläder för rätt rollfigur ska hittas, platser på scenen ska markeras och inte minst – få mustaschen att sitta ordentligt. Dessutom kanske hinna öva en besvärlig scen en sista gång. Hur som helst, medan aktiviteter sjuder i Robertsfors sitter vi lugnt tillbakalutade i bussen och skrattar till Freddy när han berättar historier.

Väl framme, är allt så förberett det bara kan bli. Bussen kör i stort sett ända upp på bron, maten vi förbeställt är framdukat i en egen sal och personal ser till att vi lugnt och stilla kan äta oss mätta. Direkt efter maten går vi in i salongen, där numrerade platser gör att vi alla vet var vi ska sitta och det blir ingen trängsel vid entrédörrarna.



Sedan drar lustspelet igång med många förvecklingar och dråpliga inslag. Men plötsligt blir det knäpp tyst i salongen, alla andas nästan bara inåt. Man kan definitivt höra en knappnål falla. Eller vad säger ni andra som var där denna kväll? Jag tänker förstås på när rollfiguren Rakel ("Rachell") står ensam på scenen och sjunger "Non je ne regret rien" (sv. Jag ångrar ingenting).

Efter en välbehövlig paus fortsätter så ensemble med akt två där det mesta ordnar sig och ett efterlängtat bröllop kan hållas i byn.

Med applåder och stående ovationer tackar vi för denna fantastiska kväll och beger oss ut till den väntande bussen och åker hem.

Foto1: Kjell Bystedt

Foto 2: Lilian Johansson

Text: Britt Bystedt