

Jubileum 50 år



Text: Bibbi Kruise Foto: Sven Kruise

I det välrenommerade och anrika Törringelunds Restaurang firade över 240 medlemmar och inbjudna gäster PRO Oxies 50-årsjubileum den 18 mars 2011. Redan kl. 14.30 blev vi hämtade med bussar i de olika områdena i Oxie.

Efter att på modernt maner "mingla" runt bland "gamla" och nyare medlemmar samt andra gäster, fick vi tillfälle att bekanta oss med varandra, i väntan på att alla skulle anlända. De inhyrda bussarna körde flera långa turer för att alla skulle få möjlighet att kunna ta sig till Törringelund, denna högtidskväll.



Ordföranden inviger jubileumsfestligheterna

PRO Oxies ordförande Wilgot Quick hälsade oss välkomna till Törringelund och jubileumsfirandet av PRO Oxie som i år fyller 50 år. Med stolthet berättade han hur föreningen vuxit och vid senaste statistiken visade på över 475 medlemmar.

Stor möda och långvarigt arbete från många medlemmar har krävts för att planera och göra firandet möjligt, vilket fick Wilgot att nämna en fundering han hade på att det hade tagit hela 9 månader, likt ett havandeskap, att förlösa detta arrangemang.

Wilgot talade om att medlemmarna inte alltid ser de många eldsjälarnas ideella arbete som ofta är både krävande och tidsödande.

Angående PRO Riks berättade Wilgot att han var stolt över föreningen och tackade då i synnerhet för den fina tidningen "PROpensionären" som ligger till grund för en hel del av de diskussioner och samtal som förs i vår "Diskussionsgrupp".

För ABF:s fina stöd och allt gott samarbete genom åren tackade Wilgot, Agneta Persson och hoppades på lika gott samarbete i framtiden med vårt stora studieutbud.

Alla medverkande tackades för sina insatser och med dessa ord förklarade han jubileet öppnat.



Historisk tillbakablick

Inför jubileet hade Malte Adolfsson och Sven Henriksson under en längre tid insamlat foton och annat intressant material samt intervjuat och dokumenterat föreningens historia under de gångna 50 åren. Materialet har sammanställts till ett bildspel och ett litet minnehäfte som vi alla skulle få lite senare under kvällen som ett minne av jubileet.

På vår hemsida kommer också ett utförligare material att publiceras senare. Det är ett alltför digert material för att hinna berätta om allt de funnit under sitt letande hos medlemmar och i förvarade föreningshandlingar.

Malte Adolfsson visade bildspelet medan han underhållande berättade om dem som en gång startade vår PRO förening i Oxie och visade foton av gamla välkända Oxie profiler och vi fick veta en del om viktiga händelser för utvecklingen i föreningen. Resor man gjort, studier som bedrivits osv.

Det första handskrivna protokollet liksom andra viktiga dokument har dessa båda herrar vaskat fram ur gömmorna, ett som vi förstår, gediget och tidskrävande arbete.

En uppskattande och lång applåd visade att vi alla uppskattat Maltes framställning.

Vi ser fram emot att få ta del av de båda herrarnas övriga material på hemsidan.



En cocktail av räkor och sång

Ett sånghäfte hade sammanställts av festkommittén med allt ifrån "Vårat PRO", en sång med den välkända melodin: "Vårat gäng" med text av Rolf Backe, och vidare till snaps-, vin- och kaffevisor som bidrog till den glada stämningen kring borden, med hjälp av "Liljas" våra musiker för kvällen.

Ordförande Wilgot utbringar kvällens första skål

Den alltid lika goda maten från Törringelunds Restaurang inleddes med en räkcocktail

med kuvertbulle och Rhode Islandsås följt av fläskfilé med en mycket uppskattad murkelsås, purjolökspotatis och päronhalva med svartvinbärsgelé. Till detta serverades bordsvatten och öl. Ville man ha av det lite starkare vattnet eller vinet att stärka sig med kunde man själv beställa vad som önskades.



Toastmastern Göran Andersson

Till festens toastmaster, eller ska vi kalla honom konferencier, hade jubileumsgruppen valt Göran Andersson för uppgiften. Föreningens medlemmar vet sedan tidigare att Göran är en ordets mästare och det visade han även prov på denna kväll. Med vana presenterade han de, i vissa fall långväga och hitresta gästerna. Bland dessa fanns PRO Riksorganisations ordförande, Curt Persson, Skånedistriktets ordförande Göran Göransson med fru, PRO Samorganisations ordförande Malte Lindborg med fru. ABF Malmö (Arbetarnas bildningsförbund i Malmö) Agneta Persson med make och slutligen ordförande för Oxie Stadsdelsnämnd Susanne Jönsson med make.

Hedersgäster

Dessa gäster fick var sin stund att hålla ett litet tal, med mikrofonen i hand för att höras i den stora dansrotundan, och med de många deltagande medlemmarna sittande på avstånd i ring runt dansgolvet.



Curt Persson



Göran Göransson



Malte Lindborg

PRO:s ordförande Curt Persson

Första talare var Curt som gratulerade den framgångsrika föreningen som uppmärksammas centralt i hur den växer i medlemsantal samt vilken omfattande verksamhet som bedrivs i PRO Oxie.

Vidare beskrev Curt sina forna hemtrakter där han nostalgiskt mindes alla trevliga stunder just på Törringelund och den omgivande naturen.

Mycket lovord utdelas naturligtvis till 50 års-jubilaren. Det smickret lyssnar vi gärna på när det gäller vår fina PRO förening. Curt Persson menade att man även syns i hela landet genom hemsidans förmedling till andra föreningar om vår verksamhet.

Styrelsen för PROs riksorganisation lämnade en gåva till PROs äldreforskningsfond.

PROs skånedistrikts ordförande Göran Göransson

Även Göran Göransson hade varma minnen från Törringelund.

I slutet av 1970-talet bodde han tre år i Oxie.

Göran hade många lovord till vår förening - inte minst hemsidan och alla aktiviteterna som presenteras där. Vi fick veta att vår förening kunde ses som ett föredöme och inspiration för andra föreningar.

Medlemstillväxten är imponerande även ur skånskt perspektiv.

Med anledning av PRO Oxies jubileum har intresseföreningen PRO Folkhögskola i Gysinge erhållit en gåva av PRO Skåne avsedd för reparations- och underhållsarbete av lokaler på Gysinge folkhögskola. Intresseföreningen tackar och önskar jubilarerna en god fortsättning i arbetet med PRO.

PRO Samorganisation i Malmö ordförande Malte Lindborg

Det ökande medlemsantalet är otvetydigt det största i Malmö. Värld att nämna är medlemsvärvaren Gunn Brandin, tyckte Malte. Han menade att hon inte bara var värld ett omnämmande utan även föräradades med en kram, vilket vår alltid lika vänliga kamrat gärna tog emot. Malte såg inte heller ut att ta illa upp för det varma mottagandet. Media-gruppen och webbredaktörerna i föreningen fick också veta att hemsidorna syns och låter tala om sig - inte bara i Malmö. Det påpekades att man därigenom sprider vetskap om PRO Oxie:s stora utbud av aktiviteter för medlemmarna i föreningen som t.ex. resor, kulturarrangemang, studier, friskvård, "info"- eller temamöten med olika inbjudna föreläsare, utflykter och ett stort utbud av fester och trevliga månadsmöten med musik eller annan underhållning.



Susanne Jönsson, ordförande i stadsdelsnämnden i Oxie

Susanne Jönsson "beklagade" att hon hade många år kvar till pensionen, något som vi kanske inte tror riktigt på - men att hon hade sett och hört om all den glädje och aktivitet som vi i PRO Oxie omger oss med, tror vi gärna på. För att inte känna sig alltför ensam på scen och för att som hon sa, dämpa nervositeten, hade Susanne bitt Sven och mig, Bibbi som hon känner sedan länge, om ett litet stöd att luta sig mot. En stund före festens början bad hon oss dessutom att sjunga en liten stump ur Hasses & Tages: "Stetsonhatt" för att med den texten symbolisera sina tankar kring åldrandet som hon talade om.

Oförberedda som vi var sa vi att vi skulle försöka hjälpa henne med texten som hon visserligen skrivit ner men som vi ville försöka komma ihåg utantill:

" Vid 33 är man passé, vid 35 så kan man hälsa hem. Vid 40 jämnt är man ett skämt och högre upp, så åker man väl på en propp".

Inte var det så mycket att komma ihåg men vi är ju i den åldern att närminnet är det som sviktar först, så säkra kunde vi inte vara. Hur dessa rader hängde ihop med det som Susanne talade om, överlåter vi till er att fundera ut, eftersom vi kopplade av när vi gjort våra "kamratstödande" åtgärder.

Susanne avslutade sitt tal med att hon önskade att hon hade haft en egen lokal till oss PRO Oxie men tyvärr kunde hon inte utlova det utan hade en blomsteruppsats som hon förärade oss med.



Agneta Persson - ABF Malmö

Från ABF hade Agneta Persson en liten överraskning väntande på oss. Det är kanske inte så långsökt att tro att även detta kan vara någon form av studier eftersom det är genom ABF vi genomför våra studiecirklar.

Många av våra musikarrangemang sker också i samarbete med ABF så det blir spännande att få veta vad överraskningen innehåller.

Agneta har bara en månad kvar i ABF för att sedan bli pensionär efter många år i ABF Malmö. Vi hoppas att även

Agneta, som är boende i Oxie, riktar blickarna mot PRO Oxie. Hon vet att vi har mycket att erbjuda och är så välkommen.

Jubileumsgrupp och festkommitté

Inför vårt 50-årsfirande tillsattes en jubileumsgrupp som utöver den festkommitté vi har sedan tidigare, organiserade och förberedde festen som Wilgot nämnde i sitt välkomsttal.

Det är väldigt mycket arbete bakom att få fram lokal, meny, artister, blomster och övriga arrangemang som medföljer ett lyckat firande av jubilarer.

Att prioritera vilka gäster som skulle bjudas in samt vilka av våra medlemmar som gjort sig mest värdiga ett förtjänsttecken för sina insatser i PRO Oxie genom åren, har varit en grannliga uppgift. Gruppen hade väldigt många fler namn som borde fått en utmärkelse men såg sig tvungna att välja bort ett antal som lär komma i åtanke vid ett senare tillfälle.



Ovanstående foto förevigar tilldragelsen för våra förtjänstfulla medlemmar och deras gåvoförmedlare. Från vänster ser vi Carin Quick, Kurt Persson, Bengt Mellberg, Sven Henriksson, Clary Andersson, Lennart Olsson, Margareta Theander och Ingvar Densfelt.



Underfundig underhållare

Till de förtjänstfulla medlemmarnas ära hade vår duktige kåsör och låtskrivare, Sven-Eric Nygren, skrivit en text till den gamla välkända melodin som Nacka Skoglund en gång sjöng: "Vi hänger med". En personlig liten vers med skämtsam "knorr" hade skrivits om varje mottagare. Ingen kom undan i denna kavalkad av roliga ihågkommelser.

Alla såg glada och uppskattande ut för att ha blivit omnämnda.

Kaffe, vaniljhjärta och dans

När kaffekannorna kommit fram på bordet och därtill ett litet hjärta, smakade det riktigt bra. Allt detta efter den goda maten och allt gott vi dessutom fått höra om vår fina PRO Oxie förening. Inte för att vi tycker om skryt men när det gäller vår förening får gästerna säga hur mycket gott som helst.

Här ser vi några av våra törstande vänner som stärker sig innan det är dags att tråda dansen som lär hålla på ett tag.





Liljas orkester - Jessica & Rasmus

Kvällens inhyrda musikanter "Liljas orkester" bestående av Jessica & Rasmus som de dessutom hade som artistnamn tidigare, roade oss med många härliga gamla och nya låtar som vi alla kände igen. Dessutom hade de som tidigare nämnts, hjälpt oss hålla takten med allsången. Det var lite problem berättade Rasmus, för uppifrån scenen i ena delen av den stora lokalen hörde de oss alla i stereo.

Eftersom vi inte hörde varandra från ena sidan av lokalen till den andra, kunde man lätt få uppfattningen att det var kanonsång vi höll på med. Eftersom de är vana musiker så klara de av det i alla fall och vi fick ordning på sången.

Allt gick som en dans

Det var inte många som fick sitta och vila om de väl en gång visat sig på dansgolvet, något som gjorde att jag tyvärr var tvungen att tacka nej till alla stiligade kavaljerer denna kväll. Mina knasiga och trasiga knä sätter stopp för dessa utsvävningar som jag egentligen älskar och avundas alla er som kan.

Det är dock glädjande att se hur många dansanta och för övrigt rörliga våra medlemmar är både under denna fest och i andra sammanhang.

