

Jubileum 10 - 40 år

Uppgifter om tidigare Jubileum i PRO Oxie 2000-06-28:
Sammanställning av Sven Henriksson

I det första protokollet för föreningen står följande "Protokoll fört vid sammanträdet med interimstyrelsen för Oxie nybildade pensionärsförening måndagen den 27 mars 1961".

Trots denna något olyckliga formulering, nybildade, får man väl anta att föreningen bildades samma dag, i vart fall är detta det första skrivna protokollet.

10-årsjubileum.

I protokoll står "Mötet beslöt att fira sitt 10-årsjubileum i Toarp 27 mars 1971". Med detta möte startade gästboken som uppvisar 62 namnteckningar, inklusive tre musikanter och fem från Oxie Lottaavdelning som tackar!!

20-årsjubileum.

Inget sådant kan spåras i protokoll eller gästbok.

25-årsjubileum.

På föreningens årsmöte 1986-02-01 beslöts enhälligt att till föreningens 25-årsjubileum anslå 5000 kr! Jubileumsmötet avhölls den 22 mars 1986 och gästboken upptar 73 namn, inklusive två musikanter.

Enligt protokoll från festen talade Samorganisationens ordförande, Yngve Persson.

Karl Johansson framförde en historik över föreningens verksamhet, där det framgick att medlemsantalet vid föreningens bildande 1961 var fem stycken. 1986 var medlemsantalet 163 stycken. 93 av dessa deltog i jubileumsfesten.

På årsmötet 1991 uppträdde Sonja Stjernqvist med ackompanjatör Jörgen Severin. 85 mötesdeltagare var närvarande.

30-årsjubileum.

Avhölls på församlingsgården den 24 maj 1991 med mat och dans till ett pris av 50 kr. Till festkommitté hade föreningen utsett Wivi Ahlberg, Birgit Siöland, Marta Landgren samt Margareta och Bertil Theander. I gästboken har 72 deltagare antecknat sig.

35-årsjubileum.

Inget 35-års jubileum har avhållits.

40-års jubileum.

Enligt programmet skulle jubileet ha avhållits i Oxie Församlingsgård, men av flera olika anledningar beslöts att istället förlägga arrangemanget till anrika Törringelunds restaurang, som ligger nästgårds till Oxie.

I denna gamla fina miljö, pietetsfullt bevarad och försiktigt renoverad, samt försedd med professionell personal, hade vår medlem Sten Ove Davidsson, utfört en smakfull utsmyckning med draperade Svenska fanor som inramade PRO-symbolen, samt en skickligt tillverkad och textad banderoll:

"PRO-Oxies 40 år den 11 april 2001".

Vår ordförande Erik Boij höll ett väl avvägt hälsningsanförande, där han, efter att ha hälsat alla välkomna till festen, höll en kort men intressant historik inhämtad från protokollsböckerna. Han berörde de viktigaste händelserna som timat sedan bildandet 1961 och fram till dagens datum, som att medlemsantalet vid starten var endast 5 stycken, hur det successivt växte till i dag styvt 200 samt att medlemsavgiften i början bestämdes till 1 krona. per kvartal!! Och sedan efterhand stigit, men även i något skede sänkts, beroende på de ekonomiska förutsättningarna. I dag är föreningens ekonomi god, mycket beroende på överskottet från Bingolottoförsäljningen, som används till medlemmarnas trevnad, detta avspeglar sig i den låga deltagaravgiften till festen, (endast 100 kronor). Av samma anledning, att pengarna skall användas för medlemmarna, hade styrelsen avstått från honnörbord med inbjudna gäster.

Tidigare jubileumsfester berördes och han tackade vidare alla, främst de äldre, som på olika vis bidragit till föreningens utveckling och framgångar. I välkomsthälsningen inkluderade han, för oss välkända "Mörsins tvåmannakorkester", som stod för både underhållnings- och dansmusik.

Ett hyllningspostogram i anledning av vårt jubileum, hade inkommit från Oxie SPF.

Därefter serverades Lax och vitt vin som förrätt, medan huvudrätten bestod av Hjortkött med rött vin, och glass till efterrätt samt sist kaffe. Anrättningarna uppskattades syn- och hörbart livligt av gästerna. Mellan rätterna sjöngs passande visor ur ett häfte sammanställt av Erik Boij, samt en för ändamålet diktad visa om föreningens 40 åriga historia, signerad K.J. som kan associeras med en av våra äldsta men mest aktiva medlemmar. Visorna ackompanjerades av musikanterna.

Sven Olsson tackade för ett fint arrangemang genom att utbringa ett leve för Erik Boij, som dragit det ojämförligt tyngsta lasset för detta jubileums tillblivelse, varefter ett stående auditorium saluterade sin ordförande med ett trefaldigt skånst hurra.

I gästboken, vars vinjett utförts av Sten Ove Davidsson, antecknade sig 85 stycken, inklusive musikanterna.

Musiken lockade de flesta att efter ork och förmåga svänga runt i dansens virvlar efter välkända och populära melodier, exekverade av dessa utmärkta spelemän.



Sten Ove Davidsson

Festen började kl. 15, 00 och slutade c:a 20,00 med sista dansen, dessförinnan hade några stycken troppat av beroende på varierande anledningar

Hyllningsvisa
vid PRO-Oxies 40-årsjubileum
Av K. J.

Melodi:

"När det våras ibland bergen."

1. Vi idag vill jubilera. För vi fyller fyrtio år

Det är dags att resumera. Vad i protokollen står

När vi börja, blott femtalet, blev med oss i PRO

Men ändå så gjordes valet: "Fortsätt vi har framtidstro".

2. På den vägen gick det sedan. Vi blev ständigt fler o fler

O vi kunde glädjas medan. Vår förening växte mer

Nu så är vi drygt tvåhundra, som slår vakt om PRO

O, nu må man lyss och undra. Vad är meningen månnro

3. Pensionärsråd i vår stadsdel har vi. Bra, som trycker på

när dom äldres rätt tycks helfel och när hälsan sviktar då

För dom flesta är det viktigt att dom hjälpen hemma får

Och för alla känns det riktigt. Vi på deras sida står

4. Blomstergården värd all ära. Tänk så skönt när den blev klar

I vår hemtrakt är den nära. Bra när krafterna avtar

För dom friska äldre, vila och med bostadsservice till

Blir väl skönt, låt tanken ila. Det är målet om Ni vill

5. Vi i cirklarna studerar. Flera ämnen är på gång

Knåpar hemma, filosoferar. Tiden aldrig blir för lång

Våra möten, trivseldagar, ger oss alla en frid o fröjd

Tycks som alla sig välbehagar. Var och en oss synes nöjd

6. Många strängar på vår lyra. Händer att vi är på gång

för att kolla priser dyra, och "Bäst före dag" för lång

Vi lär mera om trafiken, för att skydda liv och lem

Om miljön samt knapptekniken. Dator snart i varje hem

7. Vi vill "styret" saluera. Jämte dom som uppdrag har

Men vi också harangerar. Pionjär i gångna dar

Nu så tager vi oss samman. Också framtiden är vår

Livet njut i fröjd o gamman. Minnas våra ungdomsår