

## PRO Värmland

Hej alla PRO:are i Värmland!

Dags igen för lite ”småprat” med er.

Nu börjar hösten att smyga in, det är ganska kyligt på mornarna och mycket dagg. För ni vet väl att ”Driven dagg faller regn”, var inte det en filmtitel? Jodå, den var från 1946 och Alf Kjellin och Mai Zetterling spelade huvudrollerna. Klassiska temat på den tiden, storbondens dotter blir kär i fattig speleman, pappan inte så nöjd med valet. Boken hade samma titel och skrevs av Margit Söderholm. Tänk så mycket onyttigt vetande man mins, som titlar på urgamla svar/vita filmer. Är inte helt säker på att jag skulle kunna dagens filmtitlar. Förresten numera tycker jag att det bara är monster, drakar och demoner eller James Bonde. Nej tacka vet jag ”Dirty Dancing”, ”Black Jack” och ”Dag för dag”. Särskilt ”Dag för Dag” det är ju Sven Wolters sista film, å vilken film! Mycket sevärd!

Distriktsstyrelsen har haft uppstartskonferens. Vi pratade medlemsvärning, verksamhetsutveckling, ekonomi och medlemsresor. Pandemin har gjort stor skada. Medlemstappet har varit stort, men nu tar vi nya tag. Har ni sett föreställningen ”Famnen full av solsken? Många föreningar har haft den och andra kommer att få den under hösten och några i början av 2023. Ta chansen och se den!

Hösten smyger på så jag inledningsvis och blommorna på altanen blir allt tröttare. Snart ska de få ta vintervila i garaget, ja i alla fall pelargonierna och klöverblomman. Novemberkaktusen ska också få komma in till sin vinterbonad, hoppas den kommer att blomma lika storartat som tidigare höstar.

Jag har även hängt undan en del sommarkläder. Märkligt ändå, man vill ha sommaren kvar men på samma gång tar man fram lite varmare kläder för att sedan pusta och tycka att det var för varmt. Undrar hur stor garderob man skulle ha för att få plats med alla årstidskläder. Min man påstår att inte ens ett stort rum räcker för mig, men det kan jag säga, att där har vi olika uppfattning.

Nu får det bli en sväng uti i solen och en koll i hallonhäcken för att se om det finns några hösthallon kvar eller om fåglarna har hunnit före.

Ut och njut i solen och ha det gött till vi hörs igen!