

Besök hos cirkeln Kalaskulan

Det är onsdag och dagens datum är den 16 september. Göran, Leif, Knut och Lasse träffas för första gången denna termin. Det var också Göran som startade Kalaskulan en gång.

Dessa glada kokar träffas varje onsdag och skiftas om att ansvara för dagens meny. Ansvarig kock delegerar uppgifter till de andra vad de ska göra. Det kan vara att skala potatis, duka bordet, leta kryddor, umgås och kommer med glada tillrop.

Idag är det Göran som står för meny, som ofta är tre-rätters. Förrätten bestod av grovt bröd med skivat ägg, kryddsill och hemgjord räksallad, krönt med en dillkvist.



Han har marinerat dagens köttbitar i olja, Dijonsenap, kalvfond, svartpeppar och salt. Köttet låg sedan i denna marinad ca ett dygn. Stekning av köttet sker försiktigt och

skyn blir sedan grund till en god sås. Under tiden doftar det gott från klyftpotatisen i ugnen.



När maten är klar tillkallar Göran de övriga till köket. De tar med sin tallrik och dagens kock lägger upp maten på tallrikarna. Alla äter med god aptit och kommenterar dagens rätt. Efter denna mastiga meny serverades en enkel kopp kaffe.

Men var hittar de då sina recept?

De letar på nätet och det är oftast husmanskost som tillagas. Tips på goda recept hittar de på t ex Tre Kök eller Koka ihop. Det händer också att ett lockande recept från Hemmets Veckotidning byter ägare i ett väntrum.

En gång per termin bjuder Kalaskulan in ett par som gäster till en lockande 3-rätters meny. Kalaskulans termin avslutar de med att bjuda sina respektive på en novemberfest.

Detta är något som uppskattas av både inbjudna gäster och kock laget.

Vid pennan hos dessa glada "gossar"
Gunilla och Yvonne