

Pedal Ryttare Oxie

Idag skriver vi den 6/9-23, ny dag för pedalryttarna. Vi samlades till den finaste dagen på länge, jättemycket sol ingen vind, perfekt cykelväder. Idag var vi 12 ryttare som upptäckt det fina vädret. Dagens mål blev såklart Klagshamn, ska man cykla så långt så ska det vara perfekt väder. Vi styrde ut våra cyklar ut ur Oxie, förbi Sofiedals golfbanor och V.Klagstorp och rätt ut mot havet och Klagshamn. När

man cyklar så här långt så hinner man se vad som sker på åkrarna nu. Nu är det högsäsong för bönderna det mesta är skördat, nu är det betorna som står kvar, men dom står kvar flera veckor ännu. Så är vi framme i Klagshamn samhälle men vi fortsätter ut till hamnen, där alla fiskestugorna ligger, vi har en speciell stuga som vi har stannat vid alla år vi cyklat. Det är Göran Ström som har stugan och utanför ett stort bord och sittplatser, men i år så såg vi inte Göran. Så intar vi vårt medhavda kaffe och bröd, och den sedvanliga pratstunden som idag handlade mycket om biljettpriser på bussarna, och mycket annat här löses världsproblemen.



Efter vår fika så går vi längs kajplatserna där alla båtarna ligger förtöjda, och även här är små stugor som båtägarna har. Längst ute på kajplatsen har man fin utsikt på Öresundsbron och man ser även vindkraftmöllorna som snurrar på. Det är fin sikt idag så man ser Köpenhamn och Dragör tydligt. Man kan även se Falsterbo och Skanör.



Efter denna rundvandring i hamnområdet så tackade vi Göran för hans gästfrihet, fast att han inte var närvarande. Efter det så cyklade vi till fiskebryggan, där flera av oss köpte fisk med hem. Sen började hemfärden till Oxie. Vi cyklar genom Klagshamn samhälle här byggdes det första, större bostadsområdet i södra delen. Detta följdes i början av 2000-talet av flera andra och idag är Klagshamn en av de mest attraktiva bostadsorterna i Malmö kommun med en kraftigt ökande folkmängd. Av de gamla industribyggnaderna har den gamla kalkugnen I början av 1990-talet byggdes renoverats till originalskick och förvaltas idag av Malmö museer medan cementfabriken fått förfalla. Det bor över 2500 invånare i Klagshamn. Tänk så mycket vi pedalryttare får se och uppleva, vi har plats till fler. Hemfärden gick lugnt och bra, väl hemma så tackade vi varandra för en bra cykelfärd. Idag har vi cyklat 3 mil bra gjort alla.



PS. nästa onsdag startar vi kl.10,30, eftersom det är sista cykelturen i år så tar vi lunch vid Törringelund.

Text o bild Jan Björk o Anders