

# REFERAT

## besök av DuoKomp

### **DUOKOMP = KENNETH X 2 + GITARR X 2**

*Ge mig en tidig sommarmorgon, innan bygden vaknar  
Och innan daggen druckits upp, av värme och av ljus  
Naturen hälsar leende välkommen med sin tystnad  
När jag blir ett med livet, mellan morgontrötta hus*  
Så börjar en inte allt för känd visa som skrevs 1996 av Sven-Erik Magnusson. Sonen Oskar som numera leder Sven-Ingvars har även spelat in denna visa för några år sedan. Texten berörde oss alla som lyssnade på **DuoKomp** som gästade oss torsdagen den 24 augusti då vi startade upp våra trivselträffar/medlemsmöten.

**DuoKomp** som består av två Kennethar och som varit musiker många, många år. En Kenneth startade sin karriär på teatern i orkesterdiket med sin pappa men steg i graderna och började uppträda på scenen. Duktig gitarrist och barytonröst, ja det bara fortsatte. Den andre Kenneth har haft ett "vanligt" arbete men hoppade på dansbandssvängen och var ute och spelade i många år.

Som pensionärer slog sig Kennetharna ihop och de trivs ypperligt att spela med varandra för likasinnade. Lite snack emellan och vitsar som ingen av oss kunde hålla sig för skratt.

De hade inför dagen kommit åkandes med sina instrument från andra sidan bron, ja detta är tvetydigt för killarna kommer från andra sidan, närmare bestämt från Kungälv och naturligtvis associerar jag till den otroligt vackra visan som **DuoKomp** framförde ödmjukt – **När lyktorna tänds på andra sidan bron** – som vi hörde Sten-Åke Cederhök sjunga på sin tid.

Blandat lättsjunga musik med ett häftigt ös – som vi kände igen och som var mycket medryckande.

Det var ett härligt uppträdande och kändes som om det inte var sista gången vi bjöd in dessa två musicerande herrar.

*Text: Eva Hassinge*

*Fotot är hämtat på internet*

