

Referat Norgeresan för hemsidan

Den 16 maj åkte ett gäng från Alnö och Sköns södra med Lönns Buss på en femdagars Norgeresa. Även PROare från City och Selånger hjälpte till för att få full buss. Säker chaufför på Norges smala, krokiga vägar var Alexander samt en glad och kunnig reseledare vid namn Lena Jonasson.

Första lunchen serverades i Funäsdalen på "Brödernas" där vi serverades Hamburgare. Sedan gick färden vidare mot Röros, där vi möttes av en lokal guide som visade oss runt staden och berättade om hur Röros blev stad. Det var en duktig tjej som kunde sin historia

Efter guidningen blev det jättegod tre-rättersmiddag på hotell Röros.

Nästa morgon den 17 maj, på Norges nationaldag vajade flagor på alla byggnader vi passerade. Vi åkte både buss och färja mot Geiranger och hotell Unionen. En storslagen utsikt och det visade sig att vårt hotell låg mycket tjustigt till högt upp på sluttningen med promenadväg via trappor ner till



Hotell Unionen

hamnen. Vi fick njuta av ännu en utsökt middag.

Nästa morgon var ett besök på Norsk Fjordcenter bokad. Det blev en intressant upplevelse. Där fick vi ta del av fjordfolkens historia.

Efter en härlig båtresa över Geirangerfjorden blev nästa stop Ålesund och hotell Thon, resans modernaste hotell med en vacker restaurang med sjöutsikt.

Bergmansgatan i Röros



Via Molde, rosornas stad, tog vi oss sedan vidare till Bud för lunch på en fiskrestaurang som bjöd på fisksoppa. Mätta och nöjda var det sedan dags för oss att dra vidare mot dagens höjdpunkt, den storslagna Atlanterhavsvejen. Därifrån gick färden vidare mot Trondheim. När man har trevligt går tiden fort, och det var bara att konstatera att det var dags för resans sista gemensamma middag. Den avnjöts på hotell Scandic Nidälven. Den restaurangen var känd för sina frukostar, och hade vunnit pris för detta flera år. I Trondheim fick vi gå in i Nidarosdomen,

Nordens största domkyrka. Att vi hade en verkligt inlevelsefull och kunnig

guide som berättade om Domens historia var ett stort plus.

En stadsrundtur med buss till Kristiansens fästning, med ännu en duktig lokal guide, bjöd på en förunderlig utsikt över staden och Trondheimfjorden. Efter denna sight seeing med buss tog guiden med oss på en stadsvandring. Han berättade att Trondheim har mellan 30 – 40 000 studenter, så det är en ungdomlig stad med mycket nöjen och håll-i-gång.



**Nidarosdomen**



**Vy från Nidälven Trondheim**

Alla var nöjda och tacksamma för en fin resa när kosan slutligen styrdes mot hembygden. Så tack till Lönns Buss, Bosse G och alla trevliga medresenärer.