

PRO Byske startar hösten med en resa med Inlandsbanan



Det är skönt att ha med en bra guide på resor, och denna gång hade vi turen att få med Monika Holmgren från Lestanders buss. På vägen upp till Arvidsjaur berättade hon så mycket att jag har svårt få med allt i detta lilla reportage. Men det var bl. a om Skellefteåfältet, om Sarah Lidman, hennes böcker från området och det nydanade sättet hon lästa sina böcker dvs poetisk prosa. Sarah är begravd på kyrkogården i Österjörn – och på hennes gravsten står det LEV, något för oss alla att tänka på!

Om Johan Zacharias Bång, som blev förebild i hjältesagan Sven Duva skriven av Runeberg. I sagan dog Sven Duva i 1808–09 års krig men i verkligheten överlevde Bång ett tiotal bajonetthugg och dog ganska utfattig i Vilhelmina.



Efter en god lunch på Laponia i Arvidsjaur steg vi på Inlandsbanan för färd till Vilhelmina.

Mycket träd och myrar svepte förbi men även kanske världens minsta stationshus Buddnakk, i alla fall Sveriges minsta med sina 2 kvadratmeter. Två engelska turister steg plötsligt av tåget "mitt i ingenstans" för att campa, och vi undrar ju lite till mans ifall de hittade tillbaka till bebyggelsen igen?



Väl framme i Vilhelmina hämtade bussen upp oss för färd till hotellet och våra rum för natten. En god middag följdes av en spontan pubkväll för ett gäng pigga pensionärer.



Dag två började med en rundtur i Vilhelmina och besök hos sameslöjdarna Doris och Sven-Åke Risfjell där Doris berättade om den samiska historien och kulturen. Mycket intressant och bl. a fick vi veta att det fortfarande är oklart varifrån syd-samerna härstammar. Utifrån dagens DNA-analyser har man ännu inte funnit något folk som har samma gen på mödernet som just syd-samerna. I deras butik kunde vi se fantastiska saker som Sven-Åke har gjort samt även dukar och mattor med det gamla bortglömda nåjdmönstret från Marsfjället.





Lunchen – en god fiskinspirerad tallrik intogs hos Martin Bergman Fisk och hantverk

och därefter fortsatte Monika sitt berättade om Inlandsbanan där 15 kommuner idag delar på kostnaderna och går mellan Gällivare och Kristinehamn.

Sedan träffade vi två verkligen entusiastiska personer som försökte berätta allt om Torvsjö kvarnar – och lite till. En mycket förkortad version är att sex bönder i slutet på 1800- och början på 1900-talet skapade en massa fiffigheter så att – från den lilla Kvarnbäcken – kunna ta till vara vattnet så att alla sex gårdarna kunde mala sitt korn samtidigt på samma vatten!



Efter ett gott fika och lite levande musik klev vi på bussen för vidare färd mot Lycksele. Monika hann både läsa dikten Sven Duva ur Fänriks Ståhl sägner samt berätta om Holger Lithner som startade Lycksele djurpark. Ännu en mycket god måltid intogs, denna gång på hotell Lappland.

Evert Taubes visa Änglamark handlar om Vomsele-trakten som Evert Taube besökte med hans pappa och blev alldeles betagen i.

Hemma i Byske igen, sprängfyllda av information om intressanta personer, berättelser om allt vi såg efter vägen, god mat och ett härligt kamratskap. Tack alla!

Text Britt Bystedt

Foto Barbro Lundqvist och Kjell Bystedt