



PRO HÅBO

Medlemstidning 4 2021

Innehåll

Ordförande har ordet	3
Medlemsregistret + Rolands ruta	4
Efterlysning av nya studiecirklar	5
Föreningen Träffen och Gårdsrådet	6
Skogsbad + Region Uppsala Vaccination	7
Hallå 80+are	8
PRO Promenader	9
Eva's kåseri	10
Eva's kåseri	11
Medlemmarnas röst	13
Personlig lockdown för dig i Uppsala län	14
Tre resor	15
Tre resor + Polisen varnar + Rapport från KPR	17
Nostalgisidan	19
När järnvägen kom till Bålsta	21
Ett helt annat Sverige	22
Ett helt annat Sverige + Wasa II	23
Andréexpeditionen	24
Andréexpeditionen + Amerikaminnen	25
Text + Andreas Kempe + Trygghetstelefon	26
Dikt + Redaktörens röst + Mygg	27
Studiecirklar och friskvårdsaktiviteter	28

Ett stort tack till alla sponsorer.

Annons	Sida
Advokatfirman Berlin AB	12
Bålsta Begravningsbyrå	14
Bålsta Doktorn	16
Bålsta Däckcenter	18
Bålsta Gravstenstjänst AB	18
Bålsta Optik	16
Dragets IT	20
Fonus	12
Hjälpsam	20
Hälsoterassen fotvård	12
Hälsoterassen klippning	18
ICA Maxi	14
Kalmarsands restaurang	8
Klipphörnan	20
Krägga café & lanthandel	14
Kvarnibble butik & musteri	18
Lydias Friska Fötter	16
Peter Spolare AB	16
Sparbanken	20

Vill du bli medlem?

Ring Roland tel. 546 48
Eller gå in på www.pro.se/habo

Följ PRO Håbo på hemsida: www.pro.se/habo

Redaktionen för PRO Håbo medlemstidning

Ansvarig utgivare: Irene Lundbäck	070 640 30 97
Redaktör/layout: Rune Westerlund	070 535 15 50
Sponsorer/Annonser: Åke Wahlstrand Annonssören ansvarar själv för sin annons.	070 832 42 36
Resor: Åke Wahlstrand	070 832 42 36
Hälsosam: Birgitta Sikström	070 753 69 31
Ekonomi: Kjell Ibbinger	070 868 17 45
PUB: Yvonne Vojbacke	070 795 60 37
Studier: Eva Svennerstedt Bromander	070 732 90 83
Tryck: Hustryckar'n AB Bålsta	

Tidningens E-post: pro.habo.bladet@gmail.com

Bankgiro 5848-7521

Bankgiro för resor 525-6888

Organisationsnummer 817001-0535

PRO Håbo hemsida: www.pro.se/habo

Hemsidans E-post: pro.habo.webb@gmail.com

Redaktionen är intresserade av
läsarnas synpunkter.
Därför inbjuds du att kontakta vem
du vill i redaktionen med din åsikt.
Tack på förhand för just din synpunkt.

Kulturarrangemangen
sker i samarbete med
ABF Uppsala län



ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND

Omslag: Framsida: "Våren har kommit"
Foto: Birgitta Sikström
Baksida: Studiecirklar och aktiviteter

Nummer 5: Utkommer den 12 augusti
Manusstopp: nummer 5 den 4 juli

Ordförande har ordet

Nu är våren här ordentligt. Det är varmt och skönt ute och påsken har passerat. Det är så vackert med alla blommor som kommer fram allt eftersom. Man blir glad när solen lyser och allt känns mycket lättare. Jag hoppas att många nu har fått sitt vaccin och kan ta det lite lättare. Även om vi inte kan leva helt som vanligt har vi fått möjlighet att träffa våra familjer lite mer.

Jag tillhör den glada skaran som har fått båda sprutorna och ser fram

emot sommaren och hösten med tillförsikt. Jag hoppas att vi kan köra igång med våra aktiviteter när hösten närmar sig. Jag vill passa på att tacka Röda Korset i Bålsta som har erbjudit handlingshjälp under coronatiden.

Det går framåt med Skeppsgården och jag hoppas att kök och stora salen blir åtgärdade innan augusti så vi kan använda lokalerna som vi tänkt till hösten.

Så fort vi får telefon inkopplad kommer expeditionen att vara bemannad på tisdagartillattbörjamed.

Fram till dess gäller att ringa någon i styrelsen om du undrar över något. Visning av nya lokalerna kommer att starta i maj.

Boule började den 15 mars och promenader har genomförts sedan mars förra året på onsdagar och fredagar. Se annons om detta inne i tidningen.

Håll ut och fortsätt med att undvika folksamlingar och tvätta händerna ofta så kanske vi kan ses senare i vår.

Irene Lundbäck



Foto Gunilla W

Stöd under Coronatider

Röda Korsets stöd upphör sista april.

Ett stort tack till Röda Korsets volontärer som hjälpt till med praktiskt stöd under coronatiden. Ni är guld värda!

Nationella telefonlinjen Äldrelinjen

Är du över 65 och längtar efter någon att prata med?

Du kan ringa Äldrelinjen på telefonnummer: **020-22 22 33** vardagar 8-19 och helger 10-16

Kommunens frivilligsamordnare vägleder dig

Välkommen att kontakta frivilligsamordnare Tina Tiefensee om du undrar vilket stöd du kan få från frivilliga i Håbo. Tina är också äldreombudsman och kan hjälpa dig med andra frågor.

Telefon: **0171-525 74, 070-617 14 31**

E-post: frivillig@habo.se

habo.se/kommun-och-politik/sakerhet-och-kris/information-om-coronaviruset.html

regionuppsala.se

folkhalsomyndigheten.se

msb.se

krisinformation.se

PRO Håbo

Om du vill prata med någon i vår förening så hittar du telefonnummer här i tidningen till många styrelsemedlemmar. Du kan också hitta oss på vår hemsida!

PRO expeditionen på Skeppsvägen 20 är stängd pga Corona !

Den nya expeditionen på Skeppsgården öppnas så snart allt har kommit i ordning och telefon blivit inkopplad. Öppnandet sker tidigast i april/maj.

Meddelande från medlemsregistret

Om du flyttar till ny adress meddela detta till:

- Roland Oscarsson telefon 546 48
- E-post: rolosk@bktv.nu

Medlemsregister:

PRO Håbo och även det centrala medlemsregistret uppdateras kontinuerligt när det gäller mobiltelefonnummer och e-mail adress.

Var vänlig att meddela eventuella förändringar så snart som möjligt!

Rolands blandning

Håbo under 1600 och 1700-talet

Efter det militära indelningsverkets tillkomst 1682 indelades flera mindre herrgårdar med indragen sätesfrihet till Boställen åt officerare. Bodarna i Håggeby blev kaptensboställe för Sigtuna kompani av Upplands regemente, Kalmarnäs blev majorsboställe för Livregementet till häst och Biskops-Arnö anslogs till översteboställe för Upplands regemente.

Nya säterier fick nu inte bildas och under 1700-talet förlorade adeln successivt sin ensamrätt att förvärva frälsejord. Endast säterier med tillhörande jord kom att vara förbehållna adeln.

1810 försvann också denna rättighet och därmed var frälsejorden helt frisläppt för den öppna marknaden.

Det var först mot slutet av 1600-talet under den karolinska tiden, som herrgårdarna började ges en mer medveten arkitektonisk utformning. Symmetri och lagbundenhet blev ledstjärnor för herrgårdsarkitekturen under 1700-talet. Tidens praktfulla slottsarkitektur kom framför allt att präglas av berömda utländska arkitekter. Skokloster slott, som var en av stormaktstidens mer betydande anläggningar uppfördes efter ritningar dels av den tyske arkitekten Caspar Vogel, dels av stormaktstidens stora arkitekter Jean de la Vallé och Nickodemus Tessin d.ä.

Håbobygden präglades dock främst av ett flertal välbevarade mindre herrgårdar från 1700- och 1800-talet. Välbevarade huvudbyggnader från 1700-talet finns bland annat i Katrinedal, Biskops-Arnö, Krägga, Segersta.

Vattenvägar

I Håbobygden, som i det närmaste är helt kringgärdat

av Mälaren, har sjö kommunikationerna genom tiderna varit av mycket stor betydelse. Några av de viktiga segellederna passerade även genom Håbobygden. Den s.k. Kalmarleden, som var starkt trafikerad under forntiden och medeltiden, skär rakt igenom hela Håboområdet.

Från Ekoln leder den genom Oxen, Gorran och Ullevifjärden mot Kalmarviken. Redan vid början av järnåldern bildades dock ett näs mellan Ullevifjärden och Kalmarviken, men trots att denna landremsa uppkom, upprätthölls sjötrafiken längs farleden åtminstone under 1500-talet.

På Olaus Magnus sjökarta från 1539 markerades sjöleden som farbar trots landhindret. Anledningen var helt enkelt att båtarna drogs över landområdet. Området mellan Kalmarviken och Ullevifjärden kallas än i dag Draget och ända fram till 1920-talet lär det på platsen ha funnits spår efter en dragränna.

Under 1800-talet blomstrade sjötrafiken upp då ångbåtarna började trafikera Mälaren. Genom Mälarbåtarna knöts nämligen storstad och landsbygd samman som aldrig förr.

Ångbåtstrafiken medförde också att ett stort antal bryggor anlades längs stränderna. Ångbåtsbryggor har funnits bland annat vid Kalmarsand, Bistaborg, Kalmarnäs, Krägga, Katrinedal, Överhassla och Skokloster. Som exempel kan nämnas att en ångbåtsstur från Kalmarsand till Munkbron i Stockholm tog ca tre timmar. Under 1800-talets slut började de snabbare järnvägs kommunikationerna att konkurrera ut båttrafiken, som trots allt kom att fortleva fram till 1940-talet

Saxat ur Hembygd Håbo Upplandsmuseet Rapport 12

Roland Oscarsson +90

Välkommen till PRO!

Gör som 330.000 redan gjort - gå med i PRO och få vänner och upplevelser för livet! Ta del av ett stort utbud av aktiviteter och stöd PRO:s viktiga intressepolitiska arbete.



PRO

NYA STUDIECIRKLAR ?

Är du sugen på att göra något roligt?

En studiecirkel är ett utmärkt exempel på god medlemsvård som skänker glädje och gemenskap. Det är roligt att leda en cirkel och det är roligt att vara en av deltagarna.

Vår förening har drygt tusen medlemmar. Tänk på hur många olika yrkeskategorier som finns representerade bland oss. Rena skattkistan av kunskap med andra ord.

Är du bra på något som andra vill lära sig mer av?

Här kommer några idéer.

- En dietist kan samla deltagare som alla är intresserade av att få kunskap om hälsosam mat.
- En florist kan lära ut hur man gör ett vackert blomsterarrangemang.
- En lärare i historia kan dela med sig av sin kunskap.
- Stickning, virkning, krokning, broderi och andra handarbeten.
- Finns det en hobbyfiskare bland oss som kan lära andra hur man fångar gammelgäddan?
Nej, skämt åsido, men jag tror att flera av oss är intresserade av fiske.
- Vill du samla människor för att gemensamt studera ett kommande utflyktsmål?

Så här skulle jag kunna fortsätta i all oändlighet. Vad jag kan göra är att komma med förslag och idéer om du känner att du vill leda en cirkel. Jag kan hjälpa till med kontakten till ABF, boka lokal på Skeppsgården och stödja själva uppstarten. Det är inte så komplicerat som man kanske kan tro.

REGLERNA FÖR EN STUDECIRKEL ÄR:

1. Minst 3 träffar.
2. Minst 3 studietimmar vid varje träff (en studietimme = 45 minuter).
3. Minst 3 deltagare inklusive cirkelledaren.

Våra studiecirkelar sker i samarbete med ABF, som exempelvis kan hjälpa till med studiematerial och teknik. Dessutom kan ABF vara ett stöd i arbetet med att planera studiecirkelns upplägg och utarbeta en studieplan så att alla som deltar får ut så mycket som möjligt av cirkeln.

På vårt medlemmöte i september, under förutsättning att mötet kan hållas, närvarar Teresa Haake, vår kontaktperson i ABF, för att berätta hur man kan starta en cirkel. ABF arrangerar även kurser för cirkelledare, digitalt och fysiskt.

Välkommen att höra av dig till studievägledare Eva Svennerstedt Broander

Tel. 070-732 90 83

E-post: animales@live.se

Föreningen Träffen och Skeppets Gårdsråd

Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2020.

Gårdsrådets uppgift är att svara för drift och underhåll av de lokaler som pensionärsföreningarna, PRO, SPF samt Bålsta Finska Förening i Håbo hyr av Håbo kommun i Skeppet och på Träffen. I styrelsen sitter idag 12 medlemmar och vardera förening har minst 3 representanter.

Gårdsrådet har under året haft 5 protokollförda möten. Årsmöte och konstituerande möte genomfördes digitalt via webben.

Lokalgruppen som bildades 2019 för att planera och ombesörja flytten till Skeppsgården har haft 4 protokollförda möten. Därutöver har under hösten flera inofficiella möten hållits. Möten och diskussioner med representanter från Håbo kommun har förts vid flera tillfällen under året. Ordförandemöten med pensionärs-föreningarna har hållits vid 3 tillfällen.

Lokalbokningen och anslag på hemsidan för respektive förening om bokningsläget är löpande uppgifter, som måste skötas så att ansvariga för våra aktiviteter vet, att bokad lokal står redo den tid man förväntar sig.

Gårdsrådet ansvarar för caféterian och all hantering av personal och inköp. På grund av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer stängdes caféet i mitten av mars månad.

Inventering har genomförts och inventarieförteckning upprättats. Den ska ligga till grund för en ny gemensam försäkring i samband med flytten till Skeppsgården.

Ny tvättmaskin för textiltvätt av stolar har anskaffats. Under fyra eftermiddagar tvättades ca 280 stolar.

Underlag för städupphandling i de nya lokalerna har tagits fram.

Flytten till Skeppsgården har planerats i nära samråd med pensionärsföreningarna. För att täcka budgeterade kostnader för flytten har 150 000 kr beviljats i förskott och rekvirerats. Planerad inflyttning i september/oktober 2020 flyttades på grund av förseningar i bygget. Inflyttningen planeras att genomföras i februari månad 2021. Inför överlämnandet av Skeppsgården vidtogs en okulärbesiktning av lokalerna. Då konstaterades brister framför allt i säkerheten vad gäller utrymning och inbrottskydd samt en del generella och specifika brister. Förteckning över konstaterade brister har överlämnats till hyresvärderna för åtgärd.

För genomförande av flytten och packning av kökets inventarier tillfrågades 3 flyttföretag att lämna anbud. Billigaste anbud antogs. Flytten omfattar ca 100 kubikmeter.

Verksamhetsplan för Föreningen Träffen och Skeppets Gårdsråd 2020-2021

1. Genomföra flytten till Skeppsgården i samarbete med pensionärsföreningarna.
2. Iordningställa lokalerna efter inflyttning (möblering av lokalerna, sätta upp hyllor, installera musikanläggning, datanät m.m.)
3. Anskaffa nödvändig inredning och inventarier.
4. Namn- och adressändra Föreningen Träffen och Skeppets Gårdsråd.
5. Teckna nytt hyreskontrakt med Kultur och Fritid.
6. Följa upp fel och brister, som framkom vid besiktning av lokalerna Skeppsgården.
7. Hålla regelbundna kontakter med hyresvärd och leverantörer.
8. Öppna cafeteria när Folkhälsomyndighetens restriktioner hävs.
9. Upphandla nytt städavtal.
10. Uppgradera försäkringen.
11. Renovera/kassera obrukbara inventarier.
12. Inventera och uppdatera inventarieförteckning.
13. Ha en kurs om hjärtstartaren för cafépersonal.
14. Behandla inlämnad motion från Bert Lundström angående förslag till stadgeändring.
15. Ta fram förslag till stadgeändring till årsmötet.

Styrelsen

Text Kennet J

SKOGSBAD

I höstas, närmare bestämt den 21 oktober genomförde vi ett "skogsbad". Lite grått och kallt var det allt då, men jag tänkte att våren kanske bjuder på lite bättre förutsättningar.

Tisdagen den 25 maj kl. 11.00 tar vi därför ett nytt "dopp"!


Vi träffas åter vid parkeringen mellan Lidl och Sparbanken.
Klä dig efter vädret. Ha gärna med dig något att sitta på.
Efter badet tar vi en fika, dricka eller frukt - tag med det du vill ha.

Väl mött!
Önskar Birgitta Sikström, tel. 070-753 69 31

Är du 65 år eller äldre? Då är det din tur att få vaccin mot covid-19.

Du får ett brev med en bokad tid för vaccinering. De äldsta och mest sårbara får vaccin först, därför kan det dröja några veckor innan du får ditt brev.
Vaccinet är gratis.

Din vaccination kan rädda liv.

 [Läs mer om vaccin mot covid-19 på 1177.se](https://1177.se)

1177
VÅRDGUIDEN

 Region Uppsala

HEJ ALLA 80+are

Årstiderna skiftar, våren har gjort sitt intåg och sommaren står för dörren.

Det som inte har förändrats sedan vårt förra meddelande om inställd 80+lunch, är att covid-19 fortfarande härjar bland oss.

Då hade vi stora förhoppningar om, att lunchen skulle kunna genomföras under våren 2021. Vi känner alla till orsaken varför den inte blivit av och det är ytterst beklagligt, att vi åter får skjuta den på framtiden. Något datum tors vi inte ange men vi lovar att den blir av småningom.

Vi tänker på er och hoppas att vaccinationerna har nått er, så att ni kan njuta av den annalkande sommaren!

Styrelsen

Text Yvonne V

Konferens ~ Festvåning ~ Catering
Dagens rätt ~ Affärslunch
Kalmarsand
RESTAURANG & BAR

Vi fortsätter med lågpriser för PRO

Gäller även vid beställning av catering om ni är många.

PRO-medlemmar har rabatt även på kvällar!

*Även
lunch catering.*

Öppentider;

- Måndag - fredag kl: 9 - 17
- Lördag kl 12-17
- Söndagar endast förbokning

Dagens lunch varje dag 9-16 100;- -Lörd. 12-15 105;-

(Vid uppvisande av PRO-medlemskort)

Även avhämtning 90;- med sallad, 100;- med dryck

www.kvartersmenyn.com

Tel. 0171-569 90

*Lunchsittning
förbokas.*

NU GRÖNSKAR DET

Nu grönskar det i dalens famn,
nu doftar äng och lid.
Kom med, kom med på vandringsfärd,
i vårens glada tid!
Var dag är som en gyllne skål,
till brädden fylld med vin.
Så drick min vän, drick sol och doft,
ty dagen den är din!



1933 skrev Evelyn Lindström sångtexten till en något omarbetad sats ur Bondekantaten av Johann Sebastian Bach.

KOM MED, KOM MED PÅ VANDRINGSFÄRD

Det skulle vara att överdriva, att kalla våra promenader för vandringsfärder. Därför inbjuds alla till våra gemensamma PROMENADER, där var och en bestämmer sitt eget tempo.

Promenaderna startades för drygt ett år sedan och har genomförts varje onsdag och fredag med undantag för midsommarafton. Vi har varit alltifrån 3 upp till 16 deltagare och totala antalet tillfällen fram till och med april har blivit 116. Snittet ligger på 9 deltagare per tillfälle och snittsträckan har varit 7 km. Tillsammans har vi lagt ca 730 mil bakom oss.

Det skulle vara roligt om fler skulle ansluta och poängterar att alla är välkomna - inte bara de som tidigare deltagit i seniordans. Vi är inte några "gådansare"! ALLA är välkomna!

Hur går det då till?

Jo, vill du gå den maximala sträckan om 8 km, går du till Skeppet och är där senast kl. 10.00 onsdagar och fredagar. Vill du istället gå en kortare sträcka, hör av dig till mig, så berättar jag, var vi går och vilka möjligheter det finns, att ansluta efter vägen - Yvonne 070 795 60 37.

OBS! Det är ingen anmälningsplikt! Den som vill delta "dyker upp" på angiven tid/ställe

VARMT VÄLKOMMEN!

Eva's kåseri

Jag vill väl inte påstå att det knallar och småspringer här i mitt lilla hörn av världen. Inget särskilt har hänt sedan sist. Semlan och jag ägnar tid åt att slappa från slappandet. Veckans utflykt är att åka till Willys för att hämta inhandlad mat i en lucka. Förr eller senare får jag vaccineras, ju förr desto bättre. Men vem är jag att beklaga mig? Jag mår bra och visst finns det glädjeämnen. För en tid sedan körde jag förbi Futurumskolan. Vid dagiset stod en lång rad småtingar bakom stängslet. Alla gjorde tummen upp. Givetvis blev jag hyllad för att jag respekterade hastighetsgränsen. Vilken underbar upplevelse! Vidare körde jag förbi Kyrkcentrum. Om jag inte är fel informerad låg Folkets Park där en gång i tiden. Finns det någon av er läsare som har minnen därifrån kan ni mejla till redaktör Rune. Vi söker berättelser till den nya Nostalgisidan.

Jag har själv aldrig besökt någon Folkets Park men är ändå intresserad. Allt började i Malmö för över hundra år sedan när arbetarrörelsen sökte efter en plats där man kunde mötas. 1893 öppnades landets första nöjespark och folkparksidén spred sig över landet. Längre var artistframträdanden det primära och där fanns också dansen och övriga nöjen. Man fick fly vardagen för en stund och i Folkparken kunde den som hade tur möta kärleken. Folkparksområdena växte gradvis och nöjesarrangemangen blev allt fler. Vissa lockade med servering och dans under tak. När jag skriver kommer jag osökt att tänka på Jazzens Museum som låg i Strömsholm. Ett fint ställe att åka till. Musikuppträdanden och god mat, trevlig personal och ett museum att botanisera i för den jazzintresserade. Publiken satt under ett gigantiskt paraplytak. Där spisades inte enbart jazz utan jag såg alla möjliga artister som exempelvis Roger Pontare, Lill-Babs, Rock-Ragge och Burken, Pugh Rogefeldt, Towa Carlsson och Lasse Lönndahl och Babben, för att nämna några. Under flera år åkte jag dit nästan varje vecka under säsongen. Lasse Lönndahl

sålda kramar till den kvinnliga publiken. Jag ställde mig givetvis på kö. Till kramen ingick en cd-skiva. När Babben uppträdde med sitt band hade hon foten i gips, en skada hon ådrog sig under en boxningsmatch! Jazzens Museum bytte ägare och då tog det roliga slut. När jag för två år sedan åkte med Semlan till Strömsholms djursjukhus för att ta bort tandsten körde jag en sväng till Jazzens Museum. Stängt och allt var puts väck!

Revyer i Folkparken ansågs vara mindre rumsrena. Ernst Rolfs bensprattlande damer på scenen kanske inte föll moralens väktare i smaken. De var inte det minsta roade, men 1930-talet innebar dock en revansch för revyn som ett populärt folknöje. Revykungen Karl Gerhard reste runt i parkerna under detta årtionde. Folkparkerna erbjöd mer än musik och bensprattel. Malmstens hette en grupp som uppträdde med en förnämlig cykel- och jonglör show. Kriget kom, men aldrig till vårt land, och Ulla Billquist blev en av de stora stjärnorna. Ulla sjöng in närmare 300 sånger och hon är mest känd för beredskapsschlagern "Min soldat". Den populära Thor Modéen var gift med hennes syster. Ulla fick ett tragiskt slut när hon valde att ta sitt liv endast 39 år gammal.

Av alla artister som uppträdde i parkerna var Jerry Williams en av dem som drog flest folk. Jerry gav sin publik allt. "Det var så jädra starkt så jag höll på att dö och det visslade i pallet flera timmar efter smällen", sa Jerry en gång efter soundcheck. Han var med andra ord nöjd. Min idol har han alltid varit sedan de tidiga tonåren och jag minns hans vinylsingelskivor i starka färger, som jag spelade på min lilla grammfon. Jerry föddes i en kökssoffa i en omodern lägenhet i knegarkvarteren i Huvudsta, Solna. Trots att han inte var en söderkis anammade han södersnacket som sitt signum. Och tänk vilka historier han kunde berätta. Stilen behöll han hela livet igenom, även när det blev ute med rock n roll, myggjagare och brylkräm. I slutet av 1960-talet fick han två riktiga höjdarhits med "Keep on" och "Cotton Jenny", och efter det rullade karriären i gång

på nytt. Jerry kallade dem förstås för brottarhits.

Under många år var jag en flitig besökare på Gröna Lunds Tyrol. Ibland uppträdde engelska band, som till exempel The Searchers och The Animals. En gång anlände The Animals sångare till Arlanda utan skor. Ni kanske minns deras superhit "House of the rising sun?" En av deras medlemmar har en gång spelat med Elvis. The Searchers var det mest ihärdiga och långlivade av 1960-tals banden med omkring tvåhundra konserter per år och en årlig Australienturné. I bandets ungdom var dom förband till The Rolling Stones just i Australien.



Eva i London med Frank Allen, frontman i The Searchers

Den sista mars 2020 lade The Searchers ner sina gitarrer för gott efter en show i England. Nostalgioch Elvisshowerna på Tyrol upphörde 2013 efter 200 shower. Den kvällen uppträdde 45 artister och efteråt firade vi med tårtor som vägde 9 kilo per styck.



Det kan verka tungt men är ändå ingenting mot Simon Spies tårta när han gifte sig med Janni. Stege krävdes. Resedirektörens tårta imponerade men kom inte i närheten av en gigantisk tårta värd namnet år 1931 i New York. Sicilianaren Salvatore Maranzano ställde till med fest för att utropa sig själv till bossarnas boss (il capo dei capi) efter att ha vunnit ett maffiakrig, det så kallade Castellamarekriget. Tårtan vägde drygt ett ton!

Mina tankar återvänder till Jerry Williams och hans Tyrolshower. Showerna var så otroligt bra att jag såg samma show sju gånger. Då förstår ni vilket proffs Jerry var. En gång under showen gick han ner på huk och krängde av sig kavajen. En tjej kom in med en ny kavaj och Jerry sa varje gång att han kände sig som Lena Philipsson som byter kläder under sina shower. Han tittade aldrig upp och vid ett showtillfälle hörde han en välbekant röst som sa: "Här får du din kavaj, Jerka!" Han studsade märkbart till och reste sig upp och där stod Lena Philipsson i egen hög person och skrattade. Bandet hade i hemlighet bett henne komma. Jerry blev helt tom i pallet och

det dröjde någon minut innan han samlade sig. Vågorna gick höga mellan publiken och scenen. Jerry plockade upp tråden igen men efter en halvtimme stannade han till och utbrast: "Jag har inte hämtat mig ännu." Vila i frid Jerry!

En tidig kväll på Tyrol vid ett helt annat tillfälle, väntade jag på en person bakom scenen. Det råkade falla sig så att jag satt där ensam tillsammans med min tonårsidol Lennart Grahn från Shanes. Jag drog efter andan, utan att det märktes. Hade någon påstått när jag var 13 år att jag i framtiden skulle få dela rum med idolen hade jag antagligen skrikit och sen svimmat. Det var inte ovanligt att småtjejer gjorde så på den tiden. Ibland var det svårt att höra musiken för de skrikande fansen. Mötet den här kvällen på Tyrol var inte så intressant att det fanns anledning att skrika. Inte ens när han reste sig, drog av sig brallorna och bytte om till scenmunderingen. Jag frågade honom om: "Svenne Hedlund är så snäll som han ser ut?" "Justare polare än Svenne finns inte", svarade idolen. Svenne träffade jag senare i Västerås och han kan fortfarande riva av Cadillac

så huden knottrar sig. Den kvällen på Tyrol skulle Lennart Grahn upp och sjunga "Cara mia", för vilken gång i ordningen, är det ingen som vet. Alla älskar den. Precis som många älskar låten: "Det börjar verka kärlek banne mig". Claes-Göran Hederström skrattar när han säger: "Att har man sjungit samma låt i minst 40 år då blir man kultförklarad."

Vem var egentligen den första svenska artist som sjöng en rock n roll låt på 1950-talet? Det finns några att välja mellan och meningarna är delade. Ove Törnqvist var i alla fall först med att använda ordet "rock" i en musiktitel i skivan Morotsrock från 1956. Ove turnerade flitigt i folkparkerna. Jag har sett honom två gånger på scen på senare år och min kommentar är: vilken underhållare och vilken makalös ordkonstnär! Jag gjorde en liten tavla för att visa min uppskattning. På bilden är den ännu inte inramad. Nu får jag säga, tills vi ses igen ...

Vänligen
Eva Svennerstedt Broander



Evas tavla till Ove Törnqvist

BEHÖVER DU HJÄLP MED FAMILJERÄTTSLIGA FRÅGOR?

TESTAMENTE
FRAMTIDSFULLMAKT
GÅVOBREV
ELLER GENERATIONSSKIFTEN

VI HJÄLPER DIG

OM DU ÄR MEDLEM I PRO SÅ FÅR DU JUST NU
EN RABATT PÅ 20%.

ADVOKATFIRMAN BERLIN HAR KONTOR I BÅLSTA C
OCH I ENKÖPING. VI ERBJUDER JURIDISK EXPERTIS
INOM DE FLESTA RÄTTSOMRÅDEN.

20% RABATT
FÖR MEDLEMMAR

ADVOKATFIRMAN **BERLIN**

BERLIN.SE - BÅLSTA CENTRUM - 0171 46 70 19 - KUNGSGATAN 25, ENKÖPING - 017144 16 80

DINA FÖTTER I MINA HÄNDER

Fotvården på Hälsoterrassen erbjuder bl.a

- Medicinsk fotvård med pensionärsrabatt
- Vårtbehandlingar
- Behandling av nagelsvamp
- Fot och Underbensmassage
- Ansluten till Actiway

Medlem i Sveriges foterapeuter



Välkommen
att boka tid
hos Sanna.



 **HÄLSOTERRASSEN**

Mansängsterrassen 1 (bakom polisen) 0171 552 72
Bålsta Centrum 070 364 71 90
Mail: info@halsoterrassen.se 

FONUS

ETT PERSONLIGT
AVSKED

Varsågod - vi vill ge dig ett Vita Arkiv!

Vi ger dig en fin möjlighet att själv berätta
för dina närmaste om det som är viktigt,
så att de en dag slipper undra.

Fyll i Vita Arkivet digitalt på vitaarkivet.se
alternativt hämta ett pappersexemplar hos oss.

**Att fylla i Vita Arkivet kostar inget,
men det betyder mycket.**

Välkommen till Fonus i Bålsta.

Stockholmsvägen 15, Bålsta
0171 567 20 | fonus.se



Medlemmarnas röst

Sänd in din skrivelse via:

- E-post: pro.habo.bladet@gmail.com

- Ring någon i redaktionen: info sidan 2.

Tack!
för uppvaktningen
på min 80 årsdag.
/Gunilla Jönsson



Min man och jag åkte på en charterresa till Gambia i mars 1992. På en utflykt med båt på Gambia-floden passerade vi Banjul. Där fanns det flera båtvrak till och med i själva farleden. Guiden berättade att ett av vraken var den gamla Radio Nord-båten. Man såg bara överdelen, resten var nere i vattnet/sanden.

Hälsningar
Doris och Bernt Pettersson

Att förstå sin ålder är att förstå dess glädje
- Winston Churchill

Att åldras är som att bestiga ett berg.
Man blir lite andfådd men får en mycket bättre utsikt.
- Ingrid Bergman

Chauffören är den farligaste delen av en bil.
- Leo Campion

Livet är en möjlighet - använd den
Livet är en utmaning - ta den
Livet är en dröm - förverkliga den
Livet är en lek - lek den
Livet är nu - var kvar här /okänd

Tre pojkar skryter om sina föräldrar:
- Min far kan köra formel 1-bil i 400 km/tim
- Det var väl ingenting. Min far är pilot och flyger över 1000 km/tim
Den tredje stod tyst en stund och sa sen:
- Min far är kommunalarbetare. Han slutar kl 4 men är hemma kvart över tre.
/Monica V

Norge och Sverige hade friidrottstävling. På hundra meter var bäste norrmannen sex-tonde. Han skröt stolt:
- Det behövdes femton svenskar för att slå en norrman.
/Monica V

- Varför kom du inte på firmafesten i går?
- Min fru tyckte inte att jag hade lust.
/Monica V

LILLE PELLE ÄLSKADE SIN RÅTTA ÖVER ALLT ANNAT,
MEN MAMMA VAR MINDRE FÖRTJUST. EN DAG SA HON:
-PELLE, JAG VET EN LITEN POJKE SOM FÖRLORAT SIN PAPPA. KAN VI INTE GE DIN RÅTTA TILL HONOM?
PELLE GAV HENNE EN SNABB BLICK OCH SVARADE:
- KAN VI INTE GE HONOM PAPPA ISTÄLLET? /Monica V

- Varför har du slutat färga håret blont?
- Det slutade jag med när min man väckte mig en natt och sa: "Det är nog bäst du går nu innan min fru kommer hem"
/Monica V

Personlig lockdown för dig i Uppsala län

- Träffa inga andra än dem du bor med
- Stanna hemma vid minsta symtom
- Arbeta hemifrån om du kan
- Undvik att vistas i trånga inomhusmiljöer
- Håll minst två meters avstånd till andra människor
- Res bara med kollektivtrafiken om du måste och använd i så fall munskydd

Råd från smittskyddsläkaren i Uppsala län

**Utgå från att alla
du möter är smittade.**



Krägga Café & lanthandel

Välkommen till oss!

För att:

- fika
- äta lunch/middag på vår terrass (eller inomhus)
- njuta av natursköna Krägga

Det finns även möjlighet att boka in evenemang hos oss.

För öppettider se vår Facebook-sida
alt mejla: moreofkregga@gmail.com



BÅLSTA
MAXI
ICA STORMARKNAD

Öppet 7 - 22 • www.maxibalsta.se • 0171 - 414 880

Lillsjörännan 9, Bålsta
www.facebook.com/icamaxibalsta



Vi vill önska dig som fyllt 65 år extra varmt
välkommen in till oss på **tisdagarna** och **onsdagarna**.*

Då ger vi alla seniorer

**5% rabatt mellan
klockan 08:00-16:00**

när du drar ditt ICA Kort i kassan.

Varmt välkommen

önskar Krister med personal

*Rabatten gäller ej spel, lotter, post och vid ett tillfälle per vecka.

APOTEK 
Öppet alla dagar 8-20



postnord



BÅLSTA BEGRAVNINGSBYRÅ

Auktoriserad begravningsbyrå

*Med personligt engagemang präglat
av omtanke och valfrihet hjälper vi*

Dig med allt som rör en värdig begravning

Garantin för rätt hjälp

400 auktoriserade begravningsbyråer
från norr till söder.
www.begravningar.se

Tel. 0171-30586

Eriksgatan 18 Enköping

Jour dygnet runt

*Centrumstråket 3 Bålsta
Tel. 0171-467010/58620*

www.balstabegravning.se

Här tänkte jag som avslutning på vårens reseberättelser skriva några dråpliga små händelser från 3 olika utlandsresor. När jag var där var det inte så turistat som det är i dag. Och det är alltid spännande att besöka ett land innan turismen kommit igång och förändrat miljöer och folket och deras sätt att leva.

Jag och min syster gjorde en resa till **TUNISIEN**. Ett mycket spännande och intressant land att besöka. Vi gjorde bl a en tur ut i öknen där vi övernattade på ett ökenhotell för att få se solen gå upp över Sahara. Tidigt på morgonen promenerade vi alltså i mörkret ut till kamelparkeringen där det låg ett gäng kameler och väntade på oss. Vi fick sitta upp på varsin kamel och sen rida rakt ut i Sahara.



Så en promenad uppför en hög sanddyn och det var minsann inte lätt att komma upp. Sanden var så fin så det var som att gå i mjöl, hur jag nu kan göra den liknelsen eftersom jag så klart aldrig gått i mjöl, men **fin** var den. Som en av mina små döttrar skrev i en uppsats i skolan när jag varit där 1½ år senare med mina barn: "Sanden är så fin så man kan se spår av spindlar och kameler!" Väl uppe var det bara att invänta solen. Den upplevelsen går inte att beskriva, den måste bara ses. När vi sett oss mätta på sol och sand var det alltså kamelritt tillbaka till kamelparkeringen och en kort promenad till ökenhotellet. På kvällen satt min syster och jag och tog en sängfösare, som man brukar säga, och fick sällskap av ett par beduiner. Efter två groggar berättademinysterhurbetagenhonvar av kamelerna, hur fantastiska dom var och hur gärna hon verkligen skulle vilja äga en. Då lutade sig en av beduinerna fram mot henne och sa att han var villig att ge henne tre kameler för mig. Syrran lyfte upp och strålade av lycka men sa, att det räckte med en och så tog dom i hand för att bekräfta överenskommelsen. Men kan ni gissa vad som hände? Jag är ju definitivt inte kvar i Tunisien! Jo, på morgonen fick min syster "Ågren" och blev förtvivlad över vad hon gjort. Hon ville absolut att köpet skulle gå tillbaka och det sa hon till beduinen när vi träffade på

honom och han gick med på att häva "köpet". Ni kan aldrig gissa varför syrran ångrade sig !! Jo hon kom på att hon inte kunde gå på disco med en kamel !!!



Nästa lilla historia hände på **TOBAGO**. Vi var på Barbados en vecka och flög därifrån till Tobago för att tillbringa en vecka där också. Från flygplatsen och till hotellet fick vi åka taxi. Den här resan gjorde vi också när turismen verkligen inte kommit igång, så den här taxichauffören var mycket mån om att på alla sätt få oss att trivas. Han ville gärna bli vår privata chaufför under veckan. Och det var vi verkligen glada över, för några arrangerade utflykter fanns det inte. När han lämnat av oss och hjälpt oss in med väskorna föreslog han, att han skulle komma tillbaka senare, när vi hunnit installera oss, för att höra om vi ville göra någon biltur dagen efter. Vi packar upp, kollar omgivningarna och sätter oss så småningom på vår lilla uteplats. Syrran gör i ordning varsin liten Rom och Cola. När vi sitter där kommer vår chaufför och undrar om vi bestämt något inför morgondagen. Så långt hade vi inte kommit, så vi föreslog att han skulle komma tillbaka dagen efter så fick vi se. Då undrar han vad vi dricker. Vi talar om att det är Rom och Cola och då säger han att han tycker det ser gott ut. Vi undrar om han vill ha, vilket han inte tackar nej till. Syrran går och hämtar ett glas som hon hållt upp lite Rom i och jag tar cocacola flaskan ur kylan och fyller upp till en ordentlig grogg. Så sitter vi tillsammans och dricker och pratar och har en mycket trevlig stund. Så måste vår chaufför lämna oss för han hade en körning. När han gått föreslår jag syrran att vi tar oss en liten grogg till innan vi går och lägger oss. Jag går in och ska fixa till våra groggar men hittar inte romen. Måste fråga syrran som svarar att den står i kylan. Det är Rom i cocacolaflaskan som står där säger hon!! Vaddå? I cocacolaflaskan !!??

Ja, det var så lite kvar i den stora romflaskan när vi lämnade Barbados så jag höll upp det i den tomma colafaskan, säger hon.



Det hade hon inte berättat för mig. Himmel och pannkaka, det var ju den jag fyllde upp chaufförens glas med. Han fick alltså en grogg bestående av Rom påfyllt av ROM! Att han inte märkte något! Gissa om vi blev oroliga! Han hade ju en körning också ! Snacka om att vi blev glada när han dök upp nästa dag för att höra om vi ville ut och åka. Vi berättade vad som hänt och undrade om han inte märkt att det var starkt. Jo, visst var det lite krydda på den groggen men den hade varit väldigt god !!




Den sista lilla historien tänkte jag berätta om från **GAMBIA**. Inte så märkvärdigt egentligen men lite typiskt Gambia på den tiden kanske. Jag var där med en av mina döttrar. Vi tog en liten promenad runt i omgivningarna och hamnade på ett liten servering och bestämde att vi skulle äta lite lunch där. Kyparen kommer och vi ber om meny. Där fanns väl minst 15 olika rätter att välja på.

Vi kollar och funderar på vad vi ska välja och bestämmer oss till slut. Någon kycklingrätt tror jag det var.



Kyparen kommer tillbaka och vi gör vår beställning. Jag ska kolla med kocken om vi har det i dag, säger han och försvinner. Kommer tillbaka efter en stund och beklagar att dom tyvärr inte har kyckling i dag. Vi kollar meny igen och väljer något annat. Kyparen går tillbaka till köket för att kolla med kocken om dom har den rätten i dag, vilket han snart är tillbaka och berättar att dom tyvärr inte har.



Problem med avloppet?
Vi felsöker, filmar och spolar dina rörl

PETER SPOLARE AB

Kontor: 0171-515 50 Mobil: 0704-94 17 64

E-post: info@peterspolare.se
Hemsida: www.peterspolare.se

Medicinsk fotvård

Lydias friska fötter KB

Välkommen att boka tid för en skön och avkopplande fotvård hos mig

LYDIA LINDH

Dipl. Medicinsk fotvårdsterapeut

070- 528 69 96

Jag finns på Olavis kiropraktik
Stockholmsvägen 109D
(Scalahuset, Bålsta)



Reducerat pris för ungdomar och pensionärer

Jag gör hembesök och erbjuder zonerapimassage

Diabetiker med remiss är också välkomna!

Äldretelefon hos **BålstaDoktorn**

**Direktnummer 072 209 41 65
för Er som är 80+**

**Telefonrådgivningen är öppen
måndag-onsdag mellan kl 15-16**

Jag är då tillgänglig för Er. Det kan t ex vara hjälp med tidsbokning, inkontinensproblem, hälsosamtal, rådgivning eller annan bedömning.

Till min hjälp har jag doktor Mikael Brandt. Min förhoppning är att detta ska underlätta för listade hos BålstaDoktorn att komma i kontakt med oss.

Ha en fortsatt skön sommar,
önskar Åsa Grundberg, sjuksköterska



Hos oss får du alltid 15% rabatt

Ovanstående kan inte kombineras med andra erbjudanden och gäller ej för redan prisnedsatta produkter, paketprisprodukter eller på synundersökning.

Medlemskort eller denna annons skall uppvisas vid beställning av produkterna och inte vid leverans.

Hos oss betalar du och din familj endast 295 kr/månad

Du får ett livslångt köputrymme på 20 000 kr och så länge du har en skuld dras 295 kr/månad via autogiro.

Inga räntor och uppläggningsavgifter tillkommer. Av månadsbeloppet ingår en kontoavgift på 25 kr.

Hos oss får du 36 månaders skadegaranti

Gäller vid skada eller totalskada av glasögonen. Värdeinsparing med 0,08% per dag från leveransdagen. Självrisk 250 kr per skadetillfälle.

Hos oss får du 36 månaders KöpBonus

Vid köp av ytterligare ett par glasögon eller solglasögon med styrka, alternativt köp av nya glas så erhålles en KöpBonus på 50% med en linjärt fallande skala ned till 6% under 36 månader.

EYES4YOU^{.se}
Bålsta Optik

Centrumstråket 11, Bålsta,
Tel 0171-561 09

Vi nöjer oss inte med nöjda kunder.
Vi skall verka och agera så att vi får beröm.

Då undrar vi vad dom har i dag. Han ska fråga i köket säger han och försvinner. Är snart tillbaka och berättar att i dag har dom köttfärsbiffar !!! Det var alltså bara för oss att välja köttfärsbiffar till lunch den dagen !! Härligt tycker jag. Så enkelt, där vilade inga ledsamheter minsann. Har ingenting med den lilla "roliga" historien att göra, men jag måste bara berätta lite om hur det var i

Gambia på den tiden. Bara några exempel: Flaggan hängde upp och ner - men vad gjorde det, den vajar väl lika bra för det. Dom hade ett fängelse med en starkt beväpnad vakt vid ingången, men dom hade aldrig haft någon fånge där. Vi undrade när bussen skulle gå till Banjul och fick svaret att den kommer kanske kl 1 om den överhuvud-

taget kommer. På hållplatsen satt damer och väntade med både grisar och höns och där satt dom och pratade och hade hur trevligt som helst och om inte bussen kom gick dom hem och kom tillbaka i morgon. Bara några små exempel, det finns mycket mer att berätta, men det får jag i så fall ta en annan gång.

Text Monica V

information



BEDRÄGERIER VACCINATIONER COVID19 • APRIL 2021

Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination:

- **Det kostar ingenting att vaccinera sig.**
Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri.
- **Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och kräva att du identifierar dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.**

Om någon tar oväntad kontakt med dig:

- **Logga inte in**
- **Lämna inte ut siffror**
- **Lägg på luren**

Var rädda om er!
Anna Schaffer
Kommunpolis Enköping

Rapport från KPR

Det har varit två digitala KPR-möten under våren. Den fråga som har tagit största delen av vår tid är Corona-pandemin och dess följdverkningar. Vi får kontinuerliga rapporter om antal smittade både vad gäller brukare och personal. Dessutom läget på personalfronten och tillgången på skyddsutrustning. Allt eftersom vaccineringarna kommit igång har det minskat ordentligt med sjuka på våra boenden och inom hemtjänsten. Ett problem har varit att kommunen fått hem brukare från sjukhus med smitta. På kommunens hemsida kan man läsa mer om smittade, vaccineringar mm. Besöksförbudet på särskilda boende har upphört men

besökare måste anmäla sig och skyddsutrustning ska användas.

En annan fråga har varit på flytten av boende på Pomona. Nu är beslut taget att man endast flyttar ett av husen till Västerhagsvägen när det är klart för inflyttning våren 2022. Efter renovering är det tänkt att det ska bli någon form av Trygghetsboende på Pomona. Detta är en fråga som vi måste bevaka.

Det planeras också för andra särskilda boenden. Ett nytt boende på Åsen för dementa är beslutat. Två LSS boenden är också på planeringsstadiet, Dalvägen och Viby.

Kosten har diskuterats en del. Det har varit kritik om maten främst från Pomona. Nu ska hela kommunens kostnader ses över och det

ska bli en gemensam för hela kommunen. En annan matfråga som diskuterats är varför matinköpen inom hemtjänsten enbart ska gälla Mathem. Frågan har inte varit uppe i rådet innan beslut. Den information vi fick var att det var en missuppfattning att man endast kan handla på Mathem och att beslutet skulle förtydligas.

En annan fråga som varit uppe är möjligheten att införa en anhörigpeng när man vårdar hemma. Beslut är inte taget än.

Vi har fortfarande inte fått information om hur de extra statsbidragen på grund av Corona ska användas.

Erik Johansson har blivit ny socialchef
Text Irene

Välkommen till Kvarnibble Butik och Musteri i Håtuna

I vår butik bjuds du alltid att provsmaka vår egentillverkade äppelmust. Här köper du närproducerat kött, must, grönsaker, ägg, honung, ost och många andra småskaligt producerade delikatesser. Eller köpa en kopp kaffe och en bulle. På gården kan du ta en promenad för att titta på våra djur, eller boka studiebesök i våra odlingar och växthus i säsong.

Öppet Fredagar 11-18 och Lördagar 11-16.

**Varje fredag får du 10%
i ålderspensionärsrabatt.**

(gäller ej i samband med andra erbjudanden)

Välkommen ut på landet!

**Kvarnibble
Butik och Musteri**
Karltoftavägen 2, Bro
Tel. 073 321 08 15
E-post info@kvarnibble.se



ERBJUDANDE FÖR PENSIONÄRER

I frisördelen av salongen är det endast jag och kund som vistas. Jag rengör med sprit mellan varje kund och munskydd samt handsprit finns vid behov.

**Dam- och
herrklippning
380:-
(ord. pris 480:-)**



HELEN

 **HÄLSOTERRASSEN**

Mansängsterrassen 1, Bålsta (bakom Polisen),
info@halsoterrassen.se, www.halsoterrassen.se

0171-555 72
 bokadirekt.se



DÄCKHOTELL



Guld
Förvaring, skifte,
handtvätt och balansering
Pris 1295kr



Silver
Förvaring, skifte,
grovtvätt & balansering
Pris 995kr



Brons
Förvaring, skifte
& grovtvätt
Pris. 795kr

Vi gör en koll på dina däck och meddelar i god tid om du behöver byta några däck inför nästa säsong. Priserna gäller per säsong och är inkl. moms



**DÄCK
PARTNER**

Bålsta Däckcenter AB

BÅLSTA DÄCKCENTER Tel. 0171-543 45

Bålsta Gravstenstjänst AB

Nysten Kompletteringar Renoveringar

Vi erbjuder även hembesök.

Öppettider: mån-fre 8-17
Annan tid enligt överenskommelse

Tel: 076-288 98 21, 079-340 48 11
www.balstagravstenstjanst.se
info@balstagravstenstjanst.se
Kalmarleden 56, 746 30 BÅLSTA

Nostalgisidan för oss medelsålders plus

KLÄDER VI MINNS – 60-talet

1960-talet var en spännande tid att vara ung på. Ungdomskulturen blomstrade sedan vi kommit ut ur 1950-talets stora förändringar för ungdomarna. Man lämnade den vuxna eleganta kvinnan och mannen för att i stället låta tonåringen bli modeikon. En ny generation modeskapare växte nu fram och det var accepterat att använda fantasin och den kreativitet som inte tidigare hade fått frihet att utvecklas. Modeskaparna fokuserade på att klä allmänheten som gick på gatorna med färdigsydda kläder i standardstorlekar. Marknaden krympte för skraddarsytt. Det nya modet kunde vara både plastigt och futuristiskt på en och samma gång. Swinging London hörde man talas om. The Beatles fick den äldre generationen att förfäras och The Rolling Stones med Mick Jagger i förgrunden stod för en ny cool stil. Den tidens popartister skapade sin egen personliga klädstil. Man kunde genast avgöra vilken sorts musik artisterna spelade enbart genom att titta hur de klädde sig. Flower Power rörelsen blomstrade och hippieskläderna blev också de ett mode, en så kallad "antistil" där allt var tillåtet.

Modeindustrin fick sin egen superidol. Engelska Twiggy blev den perfekta modellen med sin trådsmala plattbröstade kropp och pojaktiga utseende. Hennes korta frisyr skapades av Vidal Saasson och hennes smala look lever vidare än idag hos modellerna. Före Twiggy hade kurviga modeller varit i ropet. Londontjejen Mary Quant kom att bilda stil för en hel generation. Precis som Twiggys frisyr signerade Vidal Saasson även Marys. Det var i hans hårsalong som Twiggy upptäcktes. Vidal Saasson återinförde korta frisyrer i hårmodet. Minns ni tupering, papiljotterna man sov på under natten och all hårspray för att fixa till frisyrer?

Mary Quant frotterade sig med bohemer på klubbar i Soho och öppnade redan på 1950-talet en affär på King's Road. Det fanns för få tuffa kläder och just därför började Mary 1963 producera egna under eget märke. Hon skapade bland annat färgade strumpbyxor och PVC-kläder med glansig yta. Jag minns att jag hade ett par vita

knähöga stövlar i ett glansigt lite stretchigt material. Mary introducerade OP-modet som är geometriska mönster i svart och vitt. Minikjolen designades för den fria kvinnan som gjorde som hon själv ville. Kjolen kombinerades med färgsprakande överdelar. Mary skapade även shorts för kvinnor, så kallade hotpants. I Sverige sa vi korts och jag hade ett par stycken.

Modehusen hängde på den nya färgsprakande trenden för ungt mode. I Sverige fanns flera framgångsrika modeskapare. Gunilla Pontén var en av dem.

Hennes kläder upptäckte jag på PUB i Stockholm. Färgerna var dämpade. Idag har jag en svart linnekappa design Pontén som jag är mycket förtjust i. En tidlös modell. Jag kan inte nämna dem alla men en till får plats i tidningen och det

är svenska Mah-Jong.

Företaget grundades 1966 av några elever på Konstfack. En av modellerna var Marie Louise Ekman. Här handlade det om ett unisexmode och kläderna skapades efter tydliga regler. Kläderna skulle tillverkas i Sverige av naturliga material och de skulle vara både vackra och bekväma. Kläder för alla åldrar och storlekar ingick i kollektionen och de färgstarka kläderna såg likadana ut år efter år. När verksamheten lades ner 1977 hade Sveriges Tekoindustri halverats. Det var inte längre möjligt att konkurrera med utlandstillverkade kläder. Vamlingbolaget är ett litet företag på Gotland som idag tillverkar Mah-Jong kläder enligt gamla mönster. Jag har knåpat ihop en liten tavla för att illustrera Mah-Jong.

Vänligen Eva Svennerstedt Broander



Behov av datorhjälp? Vi har alternativen:

- Hjälp i hemmet (RUT-avdrag 50%)
- Vi kan hämta & lämna er dator utanför dörren vid behov
- DROP-IN hos oss mån-tors 9-15

PRO-medlemmar får 50% rabatt på hämtningsavgiften eller 10% på arbetet.

Telefon: 0171-667720
För mer info besök oss på www.dragetsit.se



DRAGETS IT AB

Mjödvägen 6, Draget · kontakt@dragetsit.se

KLIPPHÖRNAN HERR & DAM

Bålstavägen 9, Bålsta

Telefon 0171 - 512 38

Birgitta



Jag erbjuder pensionärer
över 65 rabatt på klippning

hjälpsam

0171-170400

info@hjalpsam.se

Sjövägen 3, Bålsta

Vi erbjuder ett brett sortiment av
hjälpmedel! **Hyr eller Köp**

Rehabprodukter – Stödstrumpor – Fåtöljer – Käppar
Shoppingvagnar - Telefoner – Hörsystem – Dynor
Hushållsprodukter – Personlig vård - Fotvård
Elscootrar – Rullstolar – Rollatorer - Fåtöljer

Bli inte lurad!

**Bedragare gör allt för att lura dig.
Vi vill uppmärksamma dig på att:**

- ▶ Lämna aldrig ut personliga koder till någon.
- ▶ Öppna aldrig ditt mobila BankID och signera på annans begäran. Detta oavsett vem som påstår sig vara avsändare.

Läs mer på sparbankenenkoping.se/bedragerier

Tipsa gärna dina vänner och anhöriga!

Sparbanken i Enköping

www.sparbankenenkoping.se



**Vi svarar
dygnet
runt!**

Kundcenter

Har du frågor om hur du
kan skydda dig? Ring till:

0171-853 00

När järnvägen kom till Bålsta



Den 12 november 1876 kl 11.20 tuffade invigningståget på Stockholm - Westerås - Bergslagens (SWB) järnväg in på Bålsta station. I tåget färdades konung Oscar II och inbjudna gäster. I Bålsta hade man varit tidigt ute och inbjudit konungen till en lättare frukost på Bålsta Gästgivargård. Då gästgivargården låg en bit ifrån stationen (tillsammans med tingshuset mitt emot nuvarande järnhandeln) hade man byggt en extra perrong i trä samt en gång till gästgiveriet för att inte gästerna skulle få smutsiga skor. Tåget togs emot av Bålstas förste stationsinspektör Georg Kahlow.



Kahlow (se bild) tjänstgjorde fram till sin död 1909. Han var även mannen som anlade järnvägsparken. Han planterade träd och buskar runt dammen och på den lilla ö som finns i dammens mitt. Vid stationen fanns ett järnvägscafé och sommartid hade man uteservering i parken.

Krägga hållplats anlades 1903. Där finns stationshuset fortfarande kvar. Förmodligen var det den hållplats som var i bruk längst.



1917 uppfördes tegelvillan, som idag används av Lions, med bostäder och lokaler för järnvägens personal.

Ytterligare en hållplats anlades vid Nyckelby.



Söndagen den 12 augusti 1939 drabbades Bålsta av ett hastigt oväder. En av de kraftigaste trombor som dittills drabbat landet drog tjutande fram. Bålsta centrum såg efter ovädret ut som om det blivit bombat. I detta oväder förstördes järnvägsparken tillsammans med det lokstall som fanns på ett stickspår vid stationen.

1944 övertogs SWB av staten genom SJ. Kort därefter startade också elektrifieringen av banan. I samband med det anlades även en hållplats

vid Kalmarsand som var i bruk från 15 januari 1947.



I maj 1972 lades persontrafiken i Bålsta ner. 26 maj såldes sista biljetten. Fram till 9 juni kördes dock tåg med skolelever till Enköping.

I samband med bygget av Mälarbanan anlades åter en station som invigdes med pompa och ståt 1996. Mycket folk samlades och SJ bjöd på gratisresa med X2000 till Enköping och tillbaka. 1997 var så den nya stationsbyggnaden klar för invigning.

Den 13 november 1997 var det så dags igen. K109.36 stannade det första tåget och ut kom konung Carl XVI Gustaf för att, efter sju minuter, fortsätta mot Västerås och Örebro.

Slutligen byggdes en pendeltågsstation i änden på plattformen och från 20 augusti 2001 trafikeras Bålsta med pendeltåg.



Red.anm.

Denna intressanta artikel om järnvägen i Bålsta har Anders Hillgren skrivit och fått de fyra bilderna på stationerna av fotografen Olle Ek.

Om du vill dela med dig av någonting till andra medlemmar i PRO Håbo, vänligen hör av dig till redaktören.

Rune Westerlund

Tel 070 535 15 50

E-post: pro.habo.bladet@gmail.com

Ett helt annat Sverige under 1700-talet

En dag kom oron in i klassrummet när läraren sa: ”Släpp inte in ryssen!” Att ge den uppmaningen till en liten Eva utan en godtagbar förklaring gav bränsle åt min livliga fantasi. Därefter gav jag noga akt på när någon släppte ur sig någon kommentar om den ”Ryska björnen” eller ”Tänk om ryssen kommer hit.” Man får ha i åtanke att det kalla kriget pågick för fullt. Mitt yngre jag tog det säkra före det osäkra och gjorde en del efterforskningar. I huset fanns ett rum märkt skyddsrum. Bra! I telefonkatalogen kunde man läsa om vad man gör i händelse av krig. Äldre, barn och mammor beger sig skyndsamt till närmaste kyrka för att invänta transport med lastbil bort från Stockholm. Medtag förnödenheter för de närmaste dagarna. Men pappa då? Han hade redan stridit mot ryssarna som frivillig i finska vinterkriget, men det visste jag inte då. Jag tog vara på uppmaningen att medtaga förnödenheter och gömde undan några sardinburkar och kex. Mamma trodde hon glömt sardinerna i affären. Jag teg förstås. Till sist lärde jag mig Hesa Fredriks larmsignaler. Bra så! Det fick räcka.

Svenskarna har varit förskonade från krig under ett par hundra år. Jag vill nu mycket kortfattat berätta vad som hände i ett helt annat Sverige än det land vi lever i nu. Händelserna utspelade sig under främre delen av 1700-talet. Karl XII var kung av Sverige från 1697 fram till sin död 1718. Sachsen, Polen/Litauen, Danmark och Ryssland hade i hemlighet bildat ett anfallsförbund mot Sverige och slog till år 1700, nu när Sverige hade en pojke som kung – det stora nordiska kriget var inlett. Huvuddelen av sin levnadstid kom Karl XII att tillbringa i fält där han kämpade för att försvara stormaktsväldet. Initialt hade han stora framgångar när han slog danskarna på Själland, ryssarna i Narva, en sachsisk-rysk här i Riga samt segrade vid ett flertal drabbningar mot sachsiska och polska styrkor i Polen, men till sist stod honom lyckan inte längre bi och slaget vid Poltava blev ett svårt nederlag och slutet på det svenska stormaktsväldet.

Livet på hemmafronten förvärrades ju längre kriget pågick. Allt fler

unga män kallades in för att bli knektar eller soldater. Kriget var också dyrbart och folket tvingades att betala allt högre skatter. Pesten härjade åren 1710-1713 och en tredjedel av befolkningen i storstäderna dog. Därefter följde flera år av missväxt.

Den 30 november 1718 blev Karl XII skjuten till döds under Fredrikstens belägring. Kungens syster Ulrika Eleonora valdes till drottning men hon abdikerade redan året efter till förmån för sin make som då blev kung Fredrik I. Vid den här tiden var Sverige bankrutt. Efter kungens död började Peter den store planera anfall mot Sverige.

Karl XII:s största fiende var således tsar Peter den store av ätten Romanov, som regerade Ryssland 1682-1725. Peter ville modernisera landet och genomförde stora reformer. Han grundade S:t Petersburg 1703 i det tidigare svenska Livland och lät göra staden till huvudstad i stället för som tidigare Moskva.

Under de sista åren av det nordiska kriget 1719-1721 råkade Sveriges befolkning mycket illa ut i vad som historiskt kallas ”Rysshärjningarna”. De trupper som följde med galärerna mot Ostkusten 1719 var starka och välövade. Vid rysshärjningarna under 5 veckor sommaren 1719 ödelades bland annat Nyköping, Trosa, Södertälje och Norrköping. De flesta av skärgårdsbefolkningen vid Stockholm flydde mot fastlandet. Ryssarna brände ner gårdar och byar under sin väg mot Gävle. Tio bruk, sju städer, minst femtio herrgårdar och slott förstördes och ett stort antal gårdar jämnades med marken.

FREDEN I NYSTAD.

År 1721 var Sveriges militära läge desperat när slutförhandlingarna inleddes den 26 maj. Fredsavtalet skrevs under den 30 augusti. Inför hot om nya ryska härjningar gick Sverige med på tsar Peters fordringar. I korthet avträdde Sverige stora landområden. Till exempel erhöll Sverige två miljoner riksdaler för de finska landskapen. Äntligen slöts fred och nu måste återuppbyggnaden starta. Efter 21 års krig var svenska folket redo att kämpa med full kraft.

RYSSHÄRJNINGARNA OCH SUNDBYVIKS HERRGÅRD

I oktober 1935 föddes gossen Dag

och han kom att bo på föräldrarnas gods Sundbyvik under sin tidiga barndom. Gården ligger i Södermanland vid Mälarens strand nära Kvicksund. Dags föräldrar hade köpt Sundbyvik år 1924 av en man vid namn Svensson. Från Sundbyviks herrgårdsbyggnad och fram till Mälaren går en väg och vid utgrävningar i anslutning till denna väg fann Svensson en nedgrävd kista. I kistan fann han bland annat en gammal karta som upptog Sundbyviks ägor. På kartan ser herrgårdsbyggnaden annorlunda ut jämfört med i dag. Sundby Säteri, som gården enligt kartan tidigare hette, hade på sin tid bland annat ett torn. Mina föräldrar berättade att den gamla gårdsbyggnaden troligen hade bränts ned vid rysshärjningarna som var som mest intensiva sommaren 1719. Dessa var värst på ostkusten men sträckte sig tydligen även långt in i Mälaren. I kistan fanns förutom kartan även gamla lagfartshandlingar och andra värdepapper. Dessa gick dock förlorade då Svenssons barn fick leka med dem. Kartan bevarades och Svensson överlämnade den till min far i egenskap av gårdens nya ägare.

När Karl XII dog var Sundby Säteri ett kronogods. Vid konungens likfärd från Norge till Stockholm brukade folket övernatta i kyrkor, men då Tumbo Kyrka då var under reparation fick man hålla till godo med kronogodset Sundby Säteri som låg strax intill. Karolinerna höll likvaka på Sundby Säteris gårdskontor.

Min mor var bevisligen mycket synsk. Under sina år på Sundbyvik drömde hon ofta om att hon gick ned i gårdshusets källare. Men den nuvarande byggnaden har ingen källare. Hade den gamla gården en sådan? Min mor kände att det var viktigt att gå ned i källaren men min far, som bortförklarade allt man inte kan ta på, vägrade att göra en utgrävning. Det min mor kände närvaron av ligger ännu i denna dag oupptäckt.

Hur gick det med kartan? Den är numera i Dags händer och bifogas fotografiskt denna artikel.

Skrivet av
Eva Svennerstedt Broander
och Dag Warghusen

Sundbyvik herrgård



Dag i barnvagn



Neal Barab, Wasa II

Wasa II heter den skulptur som har blivit ett riktmärke för båthamnen i Aronsborgsviken i Bålsta.

Den tunga stenbåten av älvdalskvartsit ser ut som den strandat en bit upp på land.

För barnen har den blivit en välkommen klättersten.

Att Regalskeppet Wasa varit en inspirationskälla för konstnären Neal Barab råder det ingen tvekan om.

Neal Barabs skulptur har tydliga drag av 1600-talets klumpiga krigs-

skepp. Skulpturen är ju också döpt till "Wasa II".

Invigningen av skulpturen skedde i september 1997 var då den senaste av kommunens offentliga konstverk utomhus. Konstnären är kanadensare bosatt i Italien. 1995 deltog han i ett internationellt symposium för stenhuggare i Älvdalen. Hans verk Wasa II skänktes sedan av Älvdalens kommun och Wasasten AB till Håbo kommun.

Text Ann-Christine Edin

Red.anm.

När jag var på väg till en vän i Aronsborg, för att hjälpa honom med sin dator, stannade jag till vid skulpturen och tog ett foto.

I samma stund kom en äldre dam förbi och undrade om jag kände till något om skulpturen. -Nej, sa jag, fast jag bott i Aronsborg har jag inte sett eller hört något om skulpturen. Damen kände till bakgrunden och sände mig texten till vänster.



Wasa II
Foto Rune W

Bara is - inget hopp - en misslyckad ballongfärd

Det var just en sådan där kväll, som man aldrig vill ska ta slut. Spridda ljud hördes i det annars så tysta huset. I rummet högst upp till höger kändes stämningen ödesmättad. Den hängivne amatörfotografen och konstruktören av avancerade kameror Nils Strindberg satt med sin trolovades händer i sina. På bordet fladdrade två stearinljus. Nils lovade sin älskade Anna Charlier att komma tillbaka, men Anna förstod att inga löften i världen kunde få Nils välbehållen hem från sitt äventyr om en olycka skulle inträffa. Hon lovade i sin tur att vänta, så länge det krävdes. Ett löfte hon skulle komma att hålla fast vid under tretton år innan hon gav upp och gifte sig med en annan man. Innan Anna avled vid 78 års ålder bad hon om något alldeles särskilt speciellt, så även förbjudet. Maken, som gjort allt för att hjälpa Anna över sorgen efter hennes första kärlek, uppfyllde hennes önskan, med hjälp av Nils Strindbergs bröder. Anna delar grav med sin man i England, men innan gravsättningen skars hennes hjärta bort och brändes. Askan fördes till Nils Strindbergs grav på Norra Kyrkogården i Stockholm. I skydd av mörkret grävde Nils båda bröder ner en liten silverkista med askan intill Nils grav. Kärlekshandlingen genomfördes i största hemlighet.

SÅ HÄR BÖRjade DET ...

Ingenjör Salomon August Andrée uppslukades av en otrolig obeskrivlig känsla som knappt gav honom tid att tänka på annat än den stora planen. Troligen tänkte inte Andrée alls på konsekvensen av sitt handlande när hela hans inre brann av drömmen om det stora äventyret, mandomsprevet, som för alltid skulle skänka honom ära och berömmelse. Han hade sitt totala fokus på att lyckas genomföra en färd med en vätgasballong till Nordpolen, och bli den första att sätta sitt lands flagga på jordens nordligaste punkt. Under flera år hade han tillsammans med andra arbetat minutiöst med att rita, konstruera och utprova. Andrée räknade ut att det inte borde ta längre tid än sex dagar innan expeditionen nådde fram till sitt slutmål. För att minimera flygsträckan skulle ballongen byggas och flygas från Danskön i ögruppen Spetsbergen. Först måste dock finansieringen

säkras. Under en föreläsning den 13 februari 1895, inför bland andra Kungliga Vetenskapsakademien, utnyttjade Andrée sin karismatiska förmåga att övertyga. Han fick stort gensvar när han berättade inför de nyfikna åhörarna vilka egenskaper en vätgasballong behöver ha. Först behöver den ha tillräcklig lyftkraft för tre personer och en stor mängd utrustning, vilket han beräknade till tre ton. Utrustningen, såsom slädar, kläder, konserver, snöskor, skidor, tält, gevär, en byggsats till en liten båt och en hel del andra användbara föremål skulle inte förvaras i korgen utan i ett utrymme högre upp. Allt som sades lät förvisso genomtänkt, men ändå framfördes kritik. Planeringen ansågs bristfällig gällande utrustningen och att påsar borde medföras istället för yllekläder. Men Andrée stod på sig och svarade tålmodigt på frågor om vätgas och hur ballongen skulle vara styrbar. Han försäkrade att den arktiska sommaren erbjöd bra väder. Kungliga Vetenskapsakademien godkände kostnadsberäkningen på kr 160 800. I summan ingick byggande av ballongen som beräknades till kr 36 000. Efter det positiva beslutet strömmade fler bidragsgivare till som till exempel Alfred Nobel och Kung Oscar den andre. Expeditionen fick uppmärksamhet även ute i världen. Sedan månader hade tidningar rapporterat senaste nytt om risker och möjligheter inför avresan till Nordpolen.

Andrée valde fotograf Nils Strindberg och civilingenjör Knut Fraenkel till sina expeditionsdeltagare. Resans syfte var också att kartlägga polarområdet genom flygfotografering. Nils förde med sig avancerade kameror för detta arbete. Han var kusinbarn till författaren August Strindberg. Efter år av förberedelser hyllades de tre männen som hjältar när de lämnade hamnen i Göteborg för att resa till Spetsbergen. Runt Nils Strindbergs hals hängde ett guldhjärta med en hårlock och ett miniatyrfotografi av hans trolovade Anna Charlier. Under hela expeditionen skrev Nils kärlekshälsningar till henne i stenografisk form.

På Danskön hade Andrée låtit uppföra ballonghuset, fyllt ballongen Örnen med vätgas och sedan inväntade man de nödvändiga

vindarna. Allt var förberett in i minsta detalj. Men olyckskorparna kraxade. Var verkligen ballongen så tät som Andrée hade påstått? Flera undrade också om Andrée verkligen trodde på expeditionen. Andrée hade visserligen flugit luftballong mellan Sverige och Finland men i övrigt hade han mycket begränsad erfarenhet.

Klockan 13.50 den 11 juli 1897 var vindarna de rätta när Örnen gled ut ur ballonghuset med sina passagerare Andrée, Strindberg och Fraenkel. Kort efter starten sjönk Örnen hastigt mot vattenytan. Släplinor lossnade och ballongen förlorade sin styrbarhet. Besättningen tvingades dumpa en del av lasten. Örnen steg visserligen, men hamnade snart i dimma och regn. Konsekvensen blev en allt tyngre ballong av vätan som frös till is. Efter tre dagar tvingades besättningen nödlunda på isen och det återstod hundra mil kvar till målet. De utmattade männen stannade kvar några dagar på landningsplatsen där de skrev i sina dagböcker och förberedde sig inför att fortsätta till fots. Polarfararnas plan var ju att inte alls gå ner på isen. De hade tänkt sig en behaglig färd där de skulle sitta i sin korg och för att sedan skåla i champagne vid ankomsten. Istället måste de nu försöka nå land till fots. Drömmen om Nordpolen fanns inte längre kvar i deras medtagna medvetande. Överlevnad var nu deras enda och svåra utmaning. Gruppen medförde tre slädar som var och en vägde 200 kilo. Efter några dagar tvingades de göra sig av med en del av packningen. De vandrade sakta framåt, ständigt våta, magsjuka och förkylda. Fraenkel drog det tyngsta lasset eftersom han ansågs vid avresan vara den fysiskt starkaste av männen. Nu kämpade han förtvivlat framåt, försvagad och med svåra fotsmärter. Under vandringen sköts isbjörnar för att få kött. Späcket gned man in händerna med. Magproblemen kan förklaras med att de åt råa inälvor och dåligt uppvärmt kött som kryllade av bakterier. Morfin och opium användes för att lindra magsmärterna.

Andrée skrev i sin dagbok: "Vår position är ej synnerligen god. I två månader har vi kämpat genom isen." Polarvintern började närma

sig.

Den tolfte september 1897 bestämde Andrée, Strindberg och Fraenkel att de måste övervintra på isen. Ingen orkade fortsätta framåt. De slog läger på ett stort isflak. Strindberg skissade ett vinterhus som byggdes av snö som härdades med vatten. Det var inte möjligt att påverka kursen och isflaket drev allt snabbare mot Vitön, som ligger i Svalbard i Barents hav. Den andra oktober började isflaket pressas sönder mot ön och det tog polarresenärerna flera dagar att föra över provianten till ön. I Strindbergs almanacka stod att de flyttat upp på land den 5 oktober. Andrée skrev: "Att ingen har förlorat modet". Man tror att alla de tre männen dog ganska snart efter att de förflyttat sig till ön. Teorin anses styrkt av de osammanhängande sista sidorna i Andrées dagbok. Sista meningen är "Å röra på oss litet". Efter den 8 oktober finns ingenting nedskrivet. Under de kommande trettio år förblev expeditionens öde en gåta. Men år 1930 fick världen äntligen veta vad som hänt, något som väckte stor uppmärksamhet. Ett salfångstfartyg lade det året till i närheten av Vitön. Fartyget medförde även en vetenskaplig expedition vars uppgift var att studera

glaciärer och sjöar. Vitön är otillgänglig på grund av den tjocka isen runt omkring ön och den är nästan helt täckt av is, förutom på dess väst- och nordpunkter. Just denna dag var det gynnsammare eftersom den ovanligt varma sommaren 1930 gjorde att en stor del av isen runt ön smält bort. Två av säljägarna gick i land och hittade en båtshake med orden: "Andrées polarexpedition 1896". Andrées släde var tom, så när som på ett par strumpor. Fraenkels släde var inte upppackad och innehöll en mängd föremål. Strindbergs tomma släde hittades på barmark och hans grav påträffades knappa trettio meter från lägret. Pjäxorna stack ut under stenhögen som täckte kroppen. Eftersom Strindberg var den ende som hade fått en grav drog man slutsatsen att han avlidit först. Snart fann man en ansenlig mängd utrustning och kvarlevorna efter Andrée och Fraenkel. Strindbergs plånbok återfanns i Andrées ficka. Alltså måste Strindberg ha avlidit före Andrée. Kropparna var inte helt intakta. Fraenkel hade sex lager kläder på sig. Det troliga är att han dog i sovsäcken eftersom kängorna saknades. Kartor, dagböcker, loggboken och Strindbergs filmer i en plåtburk återfanns. Man lyckades

rädda 93 foton. Ett antal norska och svenska läkare tog emot kvarlevorna när salfångstfartyget återkom till Tromsø. Varje detalj dokumenterades. Strindbergs bror reste dit och identifierade sin bror genom en sned tand. Det togs inga prover för att fastställa dödsorsaker och en rad olika teorier har diskuterats genom åren. Strindbergs trolovade Anna fick sin älskades kärlekshälsningar sig tillsända genom posten.

Processionen med de tre katafalkerna dragna av hästar väckte stor uppmärksamhet när de fördes genom Stockholm. Huvudstadens kyrkklockor ringde och kung Gustav V tog emot kortegen vid Skeppsbron. Andrée, Fraenkel och Strindberg ligger begravda i en gemensam grav i Solna på Norra Kyrkogården. I blomsterhavet vid begravningen låg en krans med texten: "Till Nils från Anna".

Polarexpeditionens utrustning, förutom negativ och dagböcker, kan ses på Andréeexpeditionens Polarcentrum i Grenna Museum i Gränna. I deras digitala arkiv kan man se Nils Strindbergs foton. Ett minnesmärke finns rest på Vitön, till minne av de tre männen som aldrig lyckades nå Nordpolen.

Text Eva Svennerstedt Broander

"Amerikaminnen"



I förra numret av vår tidning gjorde Eva reklam för en ny sida som skulle handla om Amerika minnen. Där vill hon att vi berättar om vi har någon släkthistoria eller upplevelse som härrör från emigrationen.

Då måste jag berätta:

Många av oss har väl vid något tillfälle sagt och mest på skoj: Tänk om jag ändå kunde få ett riktigt stort Amerikaarv. Någon

avlägsen släkting som jag aldrig sett och som alltså testamenterat sin kvarlåtenskap till mig. Så klart att det är på skämt och absolut ingenting man tror ska hända. Visserligen vet jag att flera av min gammelmormors syskon emigrerade men ändå....

Men tro't om ni vill, det hände faktiskt !! Jag fick ett brev från en advokatfirma. Där stod namnen på alla de andra som fått samma brev och det måste alltså vara släkt med mig på något sätt. I brevet stod att en dam over there hade avlidit, hon hade tydligen aldrig varit gift eller fått några barn och hon hade testamenterat hela sin kvarlåtenskap till en väninna som hon bött ihop med i hela sitt liv. Nu var alla vi, inklusive jag, tvungna att godkänna hennes testamente. Så klart jag skrev på och godkände. Men jag kan ju inte neka till att det hade varit intressant att veta hur mycket pengar jag gick miste om där med min namnteckning !!

Text och bild Monica V



New York, Manhatta - Foto Pixabay

SKÖNA MÄNNISKOR

Det finns så många sköna människor
som liksom aldrig kommer fram
precis som böcker i ett bibliotek
som bara står och samlar damm
För om man bara tittar utanpå
så missar man en värld
som man aldrig får en enda aning om
fast hela tiden finns den där

Det finns så många sköna människor
som liksom aldrig får en chans
de blir bedömda efter pärmarna
precis som resten inte fanns
Men det som öppnar sig där inuti
är värt sin vikt i guld
för varenda människa har en egen saga
viktig för sin egen skull

Det finns så många sköna människor
som liksom alltid kommer snett
precis som böcker i ett bibliotek
dom kommer aldrig till sin rätt
En ynklig rygg av ett mäktigt verk
är allt som sticker fram
av alla andra sidor ser man ingenting
och det är både synd och skam
(okänd sång)

Text och bild Yvonne V

Andreas Kempe skrev 1688 att
Eva och ormen i Edens lustgård
pratade franska.



Den svenske alkemisten och författaren Andreas Kempe påstod i skriften "Paradisets språk" från 1688 att Gud pratade svenska med Adam i Edens Lustgård. Enligt Kempe svarade Adam på danska medan Eva och ormen pratade franska med varandra. Boken var en drift med tidens lärda män.

Text och bild Yvonne V

KOSTNADSFRI TRYGGHETSRINGNING

Den sköts ideellt av SPF med visst bidrag från Håbo kommun.

Trygghetsringningen är tillgänglig för alla. Vi vill verkligen uppmana alla ensamboende att ansluta sig! Även om du känner dig frisk och är relativt ung, vet man aldrig, vad som kan hända.

Den som ansluter sig ska varje dag före klockan 10.30 ringa en telefonsvarare och meddela att hon/han är "på benen".

Om detta inte gjorts, när telefonsvararen avlyssnas, kontrolleras omedelbart om något inte står rätt till. Därför ska den anslutne uppge en kontaktperson, anhörig eller granne, som kontaktas om den anslutne inte ringt och inte svarar i telefon.

För mer information och / eller anmälan ring:

Kerstin Jungmarker på telefon 0171 - 562 52 eller mobil 070 - 440 3871

Text Yvonne V

Morfar Hermans dikt år 1940

MYGGDANSELÄNDET

Ett sånt välsignat liv ni myggkräk för
i min egen luftslottsбивack.
Surr-burr-snörr denna luft upprör
till ett vinande, torftigt snack.
Det är millioners dans uti sommarns kväll
utan vett eller länsmanstillstånd.
När ljuvt jag tänkt slumra vid granfotad häll
stacks jag bums i belägringstillstånd.
Under grenar i valvstup från granens stam
vårt gemensamma slott var i natt,
men jag som är gäst blir ockuperad
och myggbesatt.

Skrivet av Eva Svennerstedt Broander

Till medlemmar och sponsorer
Skön sommar
önskar PRO HÅBO!



Redaktörens röst

Denna upplaga..

är den sista för våren 2021, nästa nummer utkommer i augusti.

Jag känner mig hedrad..

För den uppskattning jag fick av den anonyma läsaren i förra numret. Det påminner mig om att det är allt för sällan vi ger varandra en enkel bekräftelse över den betydelse andra har. Själv är jag nog som i Lasse Ekborgs klassiska monolog "Bunta ihop dom" när han svarar på frugans fråga om varför han inte säger fler gånger att han älskar henne. - Jag sa det när vi gifte oss, om det blir någon förändring så säger jag till!

När jobbet inte kommer ..

till mig och många andra personer 60+, tvekade jag inte att tacka ja, när jag blev tillfrågad om att vara borgerlig begravningsofficiant i Håbo kommun.

Ett nytt spännande uppdrag att hantera och medverka till att genomföra.

Hade själv inte en tanke på detta något udda uppdrag, men någon måste utföra det och nu har kommunfullmäktige funnit mig lämplig. Håbo Kommun betalar mitt arvode.

Den 8 april genomförde jag min första begravningsceremoni.

En borgerlig begravning är någonting som inte styrs av några fasta rutiner utan kan utformas efter eget och anhörigas önskemål. Det ger en personlig och unik prägel av ceremonin.

Nytt utbrott av COVID-19.

Som COVID-19 överlevare och med mitt enkla bondförnuft är det fullständigt omöjligt att förstå hur det efter över ett år kan finnas de som inte respekterar de enkla restriktioner som fortfarande gäller. Hela världen har drabbats och miljontals av våra medmänniskor har dött i denna pandemi.

Region Uppsala har ett allvarligt läge, då planerade operationer måste skjutas upp pga COVID-19. Det är så pass allvarligt att man från regionen begär personlig lockdown! Se informationen på sidan 14.

*Vad du än gör, ber jag dig,
fortsätt att alltid*

vara rädd om dig!

*För du är unik,
det finns bara en av dig.*

Red. anm.

Det finns cirka 33 000 arter myggor och av dessa är det bara ett fåtal arter som sticker eller biter. I dagligt tal är "myggor" ofta synonymt med stickmyggor, vilket är en familj inom gruppen. Myggan har en fullständig metamorfos. Myggan förvandlas alltså från ägg till larv till puppa och så till fullvuxen mygga.

Av de cirka 2 500 myggarter som finns i Sverige är endast ett trettio-tal blodsugare.

Vissa myggor kan sticka eller bita djur och människor, särskilt de i familjerna knott, svidknott och stickmyggor. Bland stickmyggorna är det oftast bara honan som sticker, eftersom hon behöver protein till äggutvecklingen. Symtomen på myggstick och knottbett är små stickhål med hudrodnad och ibland lätt svullnad runtomkring. De kan svida och klia mer eller mindre, men är i allra flesta fall helt ofarliga. Klådan beror på de salivämnen som myggan sprutar in och som hindrar blodet från att koagulera. Kroppens immunförsvar reagerar på saliven vilket resulterar i klåda och hudrodnad. Hur man reagerar på myggstick och knottbett varierar stort från person till person.

Källa Wikipedia

Med de bästa sommar hälsningar till er alla.

Redaktören/Layoutaren Rune Westerlund, Tel. 070 535 15 50

Välkommen som medlem i PRO Håbo. Ring Roland tel. 546 48
Eller gå in på www.pro.se/habo

Studie- och aktivitetsprogram för PRO Håbo 2021

Cirkel	Ledare	Telefon
Bridge	Bengt Nilsson	531 71
Fota med mobil	Rune Westerlund	070 535 15 50
Försök inte lura mig på nätet.	Rune Westerlund	070 535 15 50
Keramik	Janet Granholm	073 824 90 04
	Inger Bergström	076 806 70 89
IT	Ove Jönsén	070 237 90 33
Kören-Protonerna	Synnöve Pärnebjörk	50588
	Ingegärd Petersén	59649
Läsecirkel	Britt-Marie Boredahl	59481
Måla fritt	Gun Mellström	073 093 12 26
Seniordans	Yvonne Voibacke	070 795 60 37
	Hilkka Loimi	073 903 21 43
Senioryoga	Svea Sahlen	073 632 85 61
Släktforskning forts.	Hans Söderholm	070 578 75 52
Släktforskning	Hans Söderholm	070 578 75 52
Smartphone - Nybörjare	Rune Westerlund	070 535 15 50
Smartphone - Vana anv	Rune Westerlund	070 535 15 50
Smartphone Iphone Ipad	Rune Westerlund	070 535 15 50
Träslöjd	Sören Pettersson	070 233 30 58
TSS (tecken)	Gunilla During	070 683 49 22
Vegetarisk matlagning 1	Marianne Jönsén	070 555 69 81
Vegetarisk matlagning 2	Marianne Jönsén	070 555 69 81

Aktivitet	Ledare	Telefon
Bordtennis	Stig Larsson Lind	073 808 57 35
Boule	Vivi-Anne Plahn	070 775 42 01
Bowling	Berit Hellblom	070 433 41 19
Rullstolsvandring*	Karl-Erik Gerhardsson	070 593 53 10
Shuffleboard	Britt-Marie Pettersson	073 995 31 96
	Olof Pettersson	070 598 63 89

* PRO Håbo ansvarar för rullstolsvandring onsdagar jämna veckor. Din hjälp uppskattas.

Anmälan sker till respektive ledare. Flera cirklar och aktiviteter kan tillkomma.

Studieorganisatör: Eva Svennerstedt Broander, tel. 070 732 90 83

Välkommen till föreningens kostnadsfria studiecirklar och aktiviteter.



Studiecirklar i samarbete
med ABF Uppsala Län