

PRO VÄRMLAND

Hej svejs alla PRO:are!

Hur har ni det i sommarvärmen! Hoppas att ni kan njuta! Äppelträden som blommar, syrenerna har snart slagit ut och allt pollen som ligger som en gul matta över utemöblerna. Kanske inte lika kul men det är ett bevis på att våren har gott över i sommar. Denna sommars byggprojekt har blivit, eller ja ska bli, en pergola på den delen av altanen som inte är inglasad. Jag ser mycket fram emot att den ska bli klar innan midsommar, hoppas jag. Då kan det bli invigning och en orsak till att ta ett glas rosé. Vem som skall klippa bandet, ja det blir en stor och svår fråga, eller hur?

Nu har vi snart i vår familj den stora firar månaden där fyra fyller år med bara några dagars mellanrum plus att vi dessutom skall fira en som tar studenten. Det ska bli trevligt hoppas att inte sommaren har tagit slut då. Detta med vädret och utomhusaktiviteter är ett vågspel tycker jag nog. PRO här i Sunne skall ha en sommarträff på Kolsnäsudden med tipspromenad mm. Dit kan alla komma, man behöver inte vara medlem om jag har förstått det rätt.

Ni har väl även läst om ”Musikfesten i Säterdalen” den 15 augusti. Kontakta er PRO-förening för vidare information. Bussar kommer att finnas.

Festivaler hör ju sommaren till, i vår ”ungdomstid”, ja på 1980-talet var vi på flera stycken, Badrock och Rocktåget, med Björn Skifs och Tomas Ledin, kul var det alltid. I Rottneros Park var det också storslagna festivalen, Gyllene Tider, Jerry Lee Louis m.fl. En gång var vi där på Sven-Ingvars och det ösregnade, verkligen, men vem brydde sig. Inte han i vita jeans i alla fall, han ramlade och åkte kana nerför en liten kulle å hela vägen ner till scenen. Kanske han hade en annan åsikt nästa dag. Det är nog betydligt lugnare i Säterdalen skulle jag tro, men vem vet, när vi 50-talister drar igång kan ju vad som helst hända.

Detta med festival tog en av våra söner över och varje gång han kom hem var tältet genomblött och fullt med lera på, för att inte tala om kläderna. Konstigt att det aldrig var sol eller så kommer jag bara ihåg all ”gegga”.

Nu har Rambo dragit ut på sin eftermiddags tur och kråkorna är inte lika förtjusta där han drar över deras jaktmarker. Gräsmattan är ju ganska stor så jag tror nog att de kan samsas. Rambo var inte lika förtjust när jag satt ut under äppelträdet heller, jag satt just där han skulle ”jobba” just då. Han ”anföll” flera gånger, tillslut surade han iväg till sitt lilla hus och jag tog stolen och drog mig tillbaka till kuvösen, där det var många grader varmare än under trädet.

Ha det gött tills vi hörs igen! Njut av sommaren snart kommer regnet!!