

# Resa till Rhen Mosel 23-29 maj 2014

41 förväntansfulla resenärer samlades kl 7.00 på morgonen utanför Thells för en veckas semester. Vi susade raskt mot Öresundsbron och som kutym är på resorna (naturligtvis frivilligt), så togs den första whiskyn på högbron vi pilonerna. Efter att ha kommit över bron började regnet och det regnade genom hela Danmark ända tills första stoppet, som var i Heiligenhafen i Tyskland. Där inhandlades diverse drycker, att inmundiga under veckan. På vägen till Hannover, som var kvällens mål, gjorde vi ett stopp i Alsfeld och Ingrid tog oss med på en kulturvandring till gamla stan, som bestod av en mängd vackra gamla hus. Vi anlände till Hannover tidig kväll och checkade in på hotell Britannia. Efter att ha ätit en god buffé, så gick de flesta av oss en promenad och hamnade i "Sinnenas Park", en underbar upplevelse med blommor och stensulpturer. Resans första upplevelse, fler skulle komma...

Lördag morgon åkte vi så vidare med destination Cochem i Moseldalen. Incheckning på hotell Burg, som låg alldeles vid strandpromenaden vid Mosel. Ett hotell med en myckenhet av kitsch, ett överdåd av prydnadssaker och möbler, vilket var mycket charmigt. Middag på hotellet på kvällen.

Söndag. Frukost. Stadsvandring med Ingrid, och efter det passade en del på att gå eller åka buss upp till borgen Reichburg, som mäktigt höjde sig över staden. På eftermiddagen åkte vi till området Schwartz Katze och till en vinbonde, som tillverkade det goda Moselvinet. Han berättade om processen från druva till vin, och vi fick provsmaka fem olika vinsorter. Naturligtvis var det tillfälle till att köpa vinerna med hem. Middag på hotellet på kvällen.

Måndag. Frukost. I dag gick färden mot Rüdesheim, men först gjorde vi ett intressant besök i Koblenz och "Deutsches Eck", som ligger på en udde där floderna Rhen och Mosel förenar sig. Här beskådade vi en mäktig staty av Kejsar Wilhelm I. Huvudet förstördes under andra världskriget och det var först 1993, som det kom på plats igen. Vid Rhenstranden bjöd sedan Ingrid och Christer på en god "hemlagad lunch", bestående av korv och bröd tillsammans med goda drycker (vin, bier, ja t.o.m vatten). Nästa stopp var Loreleyklippan och därifrån var det en vidunderlig utsikt och kamererna var flitigt i gång. Därefter gick vi ombord på en båt i St Goarshausen, och vi kryssade i sakta mak på Rhen. Resan tog tre timmar och det var en härlig avkoppling. Vi såg städer, borgar, berg och landskap sakta glida förbi innan vi lade till i Rüdesheim. Vi checkade in på Central Hotell och efter en god middag promenerade vi till Drosselgasse, där vi blev serverade en Rüdesheimer Kaffee (weinbrand med kaffe och vispgrädde). Mums! En tvåmannakorkester spelade och vi fick tillfälle att tråda dansen, alla i Sandby PRO är som bekant mycket dansanta, så det var ett välkommet inslag. Det dansades långdans ut i gränden och t.o.m. "Fågeldansen", som man trott var begravd sedan länge, dansade vi. En riktig höjdarkväll!

Tisdag. Frukost. Dagen började med besök på Asbach Uraltfabriken, där vi fick lära oss hur weinbrand, den tyska cognacen tillverkades, från druva till produkt. Provsmakning, och därefter tillfälle till inköp. Färden gick sedan upp till Niederwaldmonumentet och den 72 m statyn av Britannia blickar ut över Rhen. Några av oss tog linbanan ner, att sväva över landskapet var en underbar upplevelse,

några gick och andra åkte buss. När vi kom tillbaka hade våra väskor flyttats tvärs över gatan till hotell Trapp. Överallt på hotellet fanns det ankor i alla storlekar, helt fantastiskt! T.o.m. fanns det ankor invävda i mattan, som låg i korridorväggen. Ja det var Enten, Enten, Enten överallt! Därefter begav vi oss ut på stan för att äta lunch och de flesta damerna hittade en massa "lasar", att spendera pengar på. De hade mycket snygga kläder i affärerna. På em var det åter dags för vinprovning, denna gång av Rhenvin. Samma sak här, efter information om tillverkningen fick vi prova fyra olika sorter och därefter handla med hem. Middagen, var mycket uppsluppen, och det skrattades hejdlöst, när servitrisen trodde, att Kalle E hade tappat sin tand under bordet, och dök ner för att leta efter den, men i själva verket var det hans snusdosa. Som alla vet, så har Kalle en liten glugg mellan framtänderna, därav förvecklingarna. Efter middagen var de flesta trötta och gick till sängs, men en del fortsatte på Drosselgasse även denna kväll, dock i ett lugnare tempo.

Onsdag. Efter frukost styrde vi åter kosan till Hannover och efter ca 40 mils bussåkning var vi framme och checkade in på hotell Europa. Vi hamnade rätt i rusningstrafiken och eftersom Christer's GPS visade oss in i smågatorna, så tog det en timme extra. Lunch åt vi i bussen, s.k. bussnic och Christer och Ingrid hade varit förutseende att inhandla frallor, gott pålägg, tomater, gurka, ost och kex och så naturligtvis vin i Rüdesheim. Middag och därefter knoppade de flesta av, trötta efter färden.

Torsdag. Frukost. Ihållande regn mötte oss och endast + 3 grader, när vi kom ut på morgon för att åka den sista etappen mot Södra Sandby.

Vi gjorde ett sista stopp för inköp av starka drycker i Heiligenhafen och därefter åt vi lunch på en trevlig restaurang i hamnen.

Kl 18.30 var vi så framme i Södra Sandby efter en mycket trevlig och innehållsrik resa. Vi tackar Christer och Ingrid, som gjort allt för att vi skulle ha det bra och Ingrids specialuttryck var, att vi skulle låta oss överraskas och det gjorde vi hela tiden.