

REFERAT

Lennart Palm på besök

MELODIKRYSSET

Eller som man numera säger melodi**QUIZ**
Ja, det gäller att hänga med vad som är "inneord".

Lennart Palm underhöll oss denna kalla marsdag. Lennart har besökt oss tidigare för ca 4 år sedan men då var det inte musik han roade oss med utan med ett udda föredrag som hette *från gravvalvsvarligt – till döds* kul ja vi är väl från Göteborg eller?

Lennart har en lite udda fritidssysselsättning, att krypa omkring i underjorden eller rättare sagt under kyrkor och leta fram gamla kistor med förmultnade kroppar. Är det ingen gammal relik i kistan så är det inte roligt, utan det roliga är ju att hitta på vem det är som gömmer sig i kistan. Det är **Lennart** ganska bra på.

Men idag var det melodiquiz som gällde. Här var det inte, tack och lov, utslagstävling utan Lennart menar att han vill ge många ledtrådar som möjligt för att vi ALLA skulle kunna fylla i våra QUIZ-rutor.

I och för sig så satt vi mellan 5-8 personer vid varje bord och vi hjälpte varandra.

De flesta var kloka nog att ha tagit med sig läsglasögon men inte undertecknad, som fick fråga hela tiden vilka rutor som skulle fyllas i eftersom allt var för suddigt.

Lennart berättade att han startade sin musikbana redan som sexåring och då är det inte konstigt att melodierna som kom ut från den transportbara orgeln hade en underbar samklang.

Innan **Lennart** började med musikquizen hade han en raljerande dialog med den så typiskt Palmska glimten och humorn.

Redan innan quizen började hade vi dryga tjugotal medlemmar skrattat så mycket att tårarna rann.

När vi sedan var klara så lottades det ut 4 skraplotter som Lennart hade med sig. De var oskrapade alla fyra.

Oskrapade lotter var en rolig händelse Lennart pratade om och som vi skrattat åt och tyvärr går det inte att berätta här hur det gick till för då skulle undertecknad förstöra hela poängen.

Ett gott skratt förlänger livet sägs det – ja nog känns det så, för det välbefinnandet i kroppen – ja hela själen – när undertecknad åkte hem, var en riktigt skön känsla som fortfarande är kvar i kroppen.

Text: Eva Hassinge

Foto: Hämtat från internet

