

Vi reser till Väddö i Uppland och Albert Engström-muséet måndagen den 13 maj 2024



Vårt första besöksmål för dagen är **Väddö Gårdsmejeri**. Efter fikat får vi en stund på egen hand med möjlighet att hälsa på några av gårdens djur och besöka butiken där det bland annat finns ostar som tillverkats på gården, till försäljning.

Mejeriet är lantligt beläget i hjärtat av Roslagen på Väddö mellan Väddö Kanal och Ålands Hav. Här får du en riktigt äkta bondgårdsupplevelse nära djur och natur. Kika in när kossorna mjölkas och se hur ost och glass tillverkas i gårdens eget mejeri.

Tider Avresa

- 07.05** från Skogås Centrum, Mariakyrkan, Skogås Torgväg
- 07.30** från Stuvsta Centrum, Segersminnevägen 1 C
- 07.45** från Huddinge Centrum, Huddinge stationsplan, hpl 709.
- 08.00** från Segeltorp, längs Häradsvägen vid centrum-P-platsen
- 10.00** vi anländer till Väddö Gårdsmejeri, förmiddagsfika
- 11.00** vi reser vidare mot **Grisslehamn** och **Albert Engström-museet**
- 13.30** **lunch** serveras på **Hotell Havsbaden** i Grisslehamn.

Efter lunchen finns lite tid att ta en promenad ner till havet och fiskehamnen.

Hemresan påbörjas vid 15-tiden. Vi är åter på hemorterna ca kl. 16.45 – 17.30

Pris per pers. 1 250,- kr.

I priset ingår buss, besök vid Väddö Gårdsmejeri med möjlighet att handla i butiken, guidat besök vid Albert Engström-muséet, lunch kl. 13.30 på Hotell Havsbaden i Grisslehamn. Priset gäller vid **min. 25 personer**.

I det hus som blev smålänningen **Albert Engströms** boplatz och som idag är ett museum får vi en guidad visning bland verk av Engström, men även bland många föremål från hans talrika resor.

Längst ut på klipporna vid Ålands hav ligger hans ateljé där allt är orört sedan Alberts tid.

Albert Engström föddes den 12 maj 1869 i Bäckefall i Lönneberga socken. Redan 1873 flyttade familjen till Mariannelund och därifrån när han var nio år gammal flyttade familjen till Hult, ett litet stationssamhälle i närheten av Eksjö, där hans far blev stationsinspektör. Albert Engström dog i Stockholm den 16 november 1940. Han var en begåvad tecknare, målare och författare.



Anmälan senast den 3 april.

Anmäl dig till reseombudet i din förening. Du kan också **anmäla dig i anmälningslistan.**