

# PRO Brunflo 65 år

Eftersom vi firade våra första 65 år i föreningen på vårt årsmöte 2016 vill jag här ge er lite historik

Söndagen den 25 februari 1951 bildades föreningen PRO Brunflo och namnet på föreningen var Folkpensionsföreningen. Den var ansluten direkt till riksföreningen. 13 hade anmält sitt intresse att få vara med i föreningen och 12 kom till det första mötet, samtliga män.

1953 hade medlemsantalet stigit till 27 och 1961 hade medlemsantalet kommit upp i 193 medlemmar, med både män och kvinnor anslutna. 1951 var årsavgiften 2,50 kronor per medlem, och så förblev den till 1954, då den höjdes med 50 öre och blev 3 kronor. Sedan har medlemsavgiften höjts genom åren och nu är den uppe i 230 kronor och 700 medlemmar.

Föreningen hade från början, ett möte i kvartalet och det inföll på tredje söndagen i första månaden av kvartalet. Mötena startade klockan 17.00 men efter en tid började man 15.30 och sammanträdena pågick i c:a två timmar. En stor del av aktiviteterna förutom mötena var uppsökande verksamhet, hos de som var märkta av ålder, sjukdom eller ensamma. Föreningen valde tidigt att välja en besökskommitté och byombud. En uppgift för byombuden var att sälja lotter, en lott hade en cykel som första vinst och ett annat ett fiskenät.

Vid årsmötena bjöds på underhållning och 1965 kom den rikskände Jokkmocksjocke tillsammans med Lars Sjödin.

Ganska tidigt under 60-talet började man anordna resor, här kan nämnas midsommarfirande i Storåsen, tvådagarsresa till Trondheim, där man kunde välja att antingen åka tåg för ett biljettpreis av 78 kronor eller buss för 61.50 kronor.

Det här var ett axplock från föreningen, som jag (Eiwor) har läst i gamla protokoll.

Text/Eiwor Nilsson