



Good Old Days

I Tumba vaknar vi denna dag upp till en strålande höstdag. Framför oss har vi PRO:s stora dag i sikte. Fest då vi bjuder in våra jubilarer, 80 och 90 åringar. I år har 15 tackat ja till inbjudan. Vi andra är så gärna med och firar.

Nytt för detta år är vår sammanslagning med PRO Grödinge som även har 60 års jubileum. Så roligt att se så många nya ansikten. Vi hyllar och önskar alla från Grödinge extra välkomna.

Festen förbereds på sedvanligt vis. Men vad händer.....gästerna droppar in före 13.00 och festen startar 14.00. Som tur var hade vi lite frukt som Gudrun bjöd gästerna på och en timme går ju så fort.

I foajén bjöds det på Cava som välkomstdrink och cider som alkoholfritt alternativ. Lotter såldes av Karin som kunde visa upp ett trevligt vinstutbud. Vid entrén förärades våra jubilarer med en vacker ros av Steinar, vår ordförande.

Klockan klämtar två. Platserna intagna av 100-talet festglada pensionärer. Steinar inleder med att hälsa deltagarna välkomna, presentera Rock-Lellez Gubbrockband och ta över rollen som kvällens Toastmaster.

Det sorlas, det är förväntan i luften och vinet börjar flöda i väntan på dagens måltid som ska serveras.



Dagens meny:

Förrätt: Laxsnurror, crostini med lufttorkad skinka och fikon.

Varmrätt: Ugnsg Grillad fläskytterfile med dragon, ugnspotatis.

Dessert: Bärfrossa med vispad grädde och kaffe/the.

Gissa om maten gjorde succé. Återigen lyckades Kari få våra smaklökar att blomma ut på ett skönt sätt.

Eftermiddagen varvades med musik och tipspromenad. På dansgolvet sjöd det av danslystna par som svävade vackert till tonerna från orkestern. Men allt trevligt har ett slut. Vi får veta vilka som lyckats bäst med tipspromenaden, lotteridragning och Ove som hyllades för flottaste herrhatt och Ingrid för tjugigaste damhatt. Pris/vinstutdelning. Ove och Ingrid bjöds på ett extra glas vin.

Vad vore en jubileumsfest utan hyllning. Vi stämmer in med sång och hurrarop för våra jubilarer.

Alla som anordnat dagens fest tackas med hurrarop.

Nu återstår resten. Med hjälp av flera flinka gästers hjälp dukas det av. Diskmaskinen jobbar oavbrutet. Vi som tillbringat dagen på plats sedan strax efter 09 känner av muskler vi inte trodde fanns. Nu kan vi nöjda dra oss hem, slänga upp fötter i högläge och bara vara.

För att vara fredag den 13-e och att ha skapat moment "klockan 13.00" så blev det en strålande och lyckad tillställning.

Vid tangentbordet // Ing-Marie Lindskog