

SIDENSJÖ PENSIONÄRSFÖRENING
1952 - 2002

bl. 1

En Liten återblick

Den 28 sept. 1952 samlades ett antal pensionärer till sammanträde i Drömme. Enligt protokollet var mötet "mycket välbesökt".

Till ordförande valdes Johannes Edmark och till sekr. J.A. Boström.

Distriktsledamot K. Grankvist från Köpmanholmen höll ett "på det hjärtligaste uppskattat anförande", varvid han bl.a. betonade nyttan och nödvändigheten med den pensionärsförening man nu stod i begrepp att bilda.

Föreningensstyrelse valdes för två år:

Ordf. Johannes Edmark, sekr. J.A. Boström, Kassör Olov Olsson, vice ordf. N. Boman, vice sekr. Ida Östman. Protokolljusterare: A.J. Thelin och Erik Byström.

Man glömde att välja revisorer och beslöt att välja 3 st vid nästa möte.

29 medlemmar anmälde sig den här dagen. Äldst av dem var Anna Britta Näslund född 1868.

Nästa protokollförda sammankomst blev årsmötet 15 febr. 1953. Då benämns sammankomsten: **Södra Sidensjö Pensionärsförening**.

3 revisorer och suppleanter valdes. Mötet bestämde också enhälligt att föreningen skulle hedra avlidna medlemmars minne med en blomsterkrans.

Efter årsmötet "serverades det gott kaffe som lät sig väl smaka för de törstiga struparna"

Årsavgiftens storlek nämns inte då heller, men i årsmötesprotokollet från den 14 febr. 1954 står att man beslöt höja den från 1,25 till 2,25 kr.

Vid den tredje protokollförda sammankomsten skriver man "Sidensjö Södra Pensionärsförening". För att senare samma år, mera konsekvent återgå till ursprungliga

Södra Sidensjö Pensionärsförening.

Lokal anges först 25 maj 1953, då ett möte hölls hos "fru Ida Östman" senare hos olika medlemmar.

13 mars 1954 huserade man i Drömme bönhus, därefter hos medlemmar igen.

9 maj 1954 i "pensionärernas lokal (?) å Vallen i Sidensjö. 4 juli samma år i pensionärshemmet i Å (?)

Den 24 mars 1954 gästades föreningen av f.d. distr. ordf. Albert Lindbäck från Kramfors, som bl.a. berättade om Riksorganisationens arbete och funktioner sedan den bildades 1936. Han redogjorde även för den sjukkassereform som skulle träda ikraft 1955.

1954 utsågs också **ombud och ersättare till förbundskongressen**. Valda blev J.H. Edmark resp. J. A Boström. På grund av föreningens skrala ekonomi utgick inget traktamente till ombuden.

forts. bl 2

Från och med juni 1956 fick sammanslutningen heta Sidensjö Pensionärsförening för gott. Möteslokalen var för det mesta pensionärshemmet. Styrelsemöten hos någon medlem.

Det blev i allmänhet ganska glest mellan sammankomsterna de första åren. De kallas mest ordinarie möten, någon gång kvartalsmöten. Särskilda styrelsesammanträden förekom, men rätt sällan. Under de första 19 åren av föreningens verksamhet hölls totalt bara 70 sammankomster, inkl. styrelsemöten. Först från 1975 nådde mötesfrekvensen upp till dagens, d.v.s ungefär 8-9 medlemsmöten per år, plus ett årsmöte. Förekommande fester oräknade.

Den 11 juli 1957 ordnade pensionärsföreningarna Grundsunda, Örnsköldsvik, Själevad, Nätra och Sidensjö en gemensam fest och ett möte i Sidensjö församlingshem. Man diskuterade bl.a. den kommande omröstningen i **ATP-frågan**.

Gemensamma resor och utflykter började diskuteras och planeras redan i maj 1953. Detta blev ett återkommande tema varje vår. Protokollen anger inte så ofta om eller hur de varierande förslagen fullföljdes. Bland resmålen har funnits både närliggande och mer avlägsna. Många kyrkor och andra sevärdheter stod på önskelistan. Jämtland, Dalarna, Värmland, Öland och Gottland, tycks ha varit populära långväga resmål, liklom platser i Norge och Finland.

1974 nämns **studieverksamhet** i form av en cirkel. Ämnen var "bygd i förvandling" och (troligen) en pjäs kallad "Emilia". Cirkeln fortsatte året därpå.

Medlemsavgiften höjdes undan för undan men i ganska måttlig takt. 1964 låg den på 4 kr, för att 1975 nå 10-kronor och på årsmötet 1981 fördubblas. Fyra år senare, när Riksorganisationen beslutat att en PRO:s tidning obligatoriskt skulle ingå i årsavgiften fastställdes denna till 40 kr. Kostnaden steg i fortsättningen mera brant för att **1993 nå 100-kronorsstrecket**. År 2001 har ökat till 140 kr, 2010 till 220 kr

Beträffande kaffeservering och liknande på mötena, följde man länge en slags symötesmodell. De som skulle ansvara för förplägnaden utsågs- eller anmälde sig självmant- möte för möte och kallades inbjudare. Det fanns alltså ingen i förväg uppgjord förteckning på berörda personer. Allt verkar ändå ha fungerat tillfredställande. Först på Nittioalet presenterade årsmötena en färdig kommittelista kommande verksamhetsår.

I samband med uppförandet av servicehuset Fyrklövern, inlämnade föreningen 1986 en skrivelse till socialnämnden i Örnsköldsvik. Man anförde där synpunkter på byggnationen beträffande lägenheternas storlek och standard, hygienutrymmen, hobbylokaler, akustik mm.

1989 skrev föreningen också till kommunens socialnämnd. Denna gång med begäran om att en service-central för pensionärer skulle inrättas i Sidensjö. Detta med tanke på att många behövde hjälp med gräsklippning, snöskottning etc.

En liten titt emellanåt på underhållningssidan ger vid handen att herrarna Erik Hamberg och Karl Åström under många år gjorde berömvärda insatser, genom att frikostigt bidra med musik och sång på möten och fester. Inte minst i kombination med föreningens kafe-verksamhet på servicehuset Fyrklövern. Deras gratisunderhållning där har i hög grad underlättat att upprätthålla de där välbesökta och populära torsdagsträffarna för de gamla, som pensionärsföreningen varit mer eller mindre delaktig i sedan 90-talets början. Sidensjö sparbank har också sponsrat dessa sammankomster.

forts bl.3

Efter frågan varit på tal året innan, bildades i **januari 1990 även en sånggrupp/kör inom föreningen under Märta Norbergs ledning**. Den medverkade på årsmötet månaden efter och hann göra många uppskattade framträdanden, bl.a. på Fyrklövern kafe. Men också i samband med föreningens utflykter, till exempel i kyrkor man besökte. (Kören är nu vilande)

1992 beslutade föreningen att via Hoppets Stjärna, **ta sig an ett fadderbarn**. Det månatliga bidragit bestämdes till 150kr.

På årsmötet 1993 utsågs Ingvar Thelin, Erik Norberg och Erik Hamberg till samrådsgrupp inför planerad **samverkan mellan Sidensjö- Nätra föreningarna inom PRO**. Samarbeta med Övre Nätra PRO vid utformande av mötesprogram hade redan pågått sedan flera år tillbaka.

1995 beslutades att Sidensjö PRO att hyra lokal i församlingshemmet för sina möten. Man hade innan dess hållit till i EFS lokaler.

Våren 1995 deltog Sidensjö PRO i **veteranvetartävlingen och nådde ända fram till riksfinalen i Skövde**. Det framgångsrika laget, som bestod av Bibbi Olsson, Ingvar Thelin och Göte Eliasson, belade även en hedrande placering i slutstriden.

Angående föreningens medlemsantal:

Vid starten anslöt sig 29 personer. 1980-talets början medförde en ökning till drygt 130. En siffra som sjönk under etthundra år 1987. Därefter verkar antalet ha hållit sig mellan den nivån och tiotalet lägre. I föregående års verksamhetsberättelse står 91 (2001) 2008:104 st, 2009: 109 st, 2010: 125 st.

Sommaren 2000 anlade föreningen en boulebana, sedan mark ställts till förfogande av medlemmen Anna-Greta Eriksson. Spelintresset blev i början tillfredställande, för att sedan mattas en del följande säsong. Till detta bidrog säkert ett generöst regnande. Sidensjö PRO:s andra mera "utåtriktade" verksamhet 2000-2001 blev färdigställande av ett önskat staket runt Sidensjögården. Ömsköldsvik Allehanda uppmärksammade projektet i ord och bild, vilket gör vidare beskrivning överflödigt.

Studieverksamheten har inte legat nere sedan 1974. Utan många ämnen har fört samman intresserade, om än något sporadiskt. Senaste studieobjekten kan nämnas "Nils Ferlins diktning", "Träslöjd", "Syslöjd", "Benskörhet", "Minne och Åldrande". Senare: datakurser, släktforskning, hembygd förr och nu mm.

Summa summarium:

Den här återblicken är baserad på genomlästa protokoll och i viss mån verksamhetsberättelser. De flesta akter är tålmodigt handskrivna med blyerts- och kulspetspennor. Några få har hamrats ned på gamla, motspänstiga skrivmaskiner. Oavsett skrivteknik kan ett återkommande tema spåras i texterna. De berättade om gemenskapen i en förening för människor, som avslutat den egentliga kampen för tillvaron. Individerna som nu, via denna organisation och så att säga efter ordinarie matchtid, fortsätter att intressera sig för såväl omgivningen som samhällets utveckling och sociala funktioner. Men samtidigt också värdesätter att mötas vid kaffebord de själva omsorgsfullt dukat. Där livslång, kulinarisk erfarenhet, kan ge hembakat fikabröd den utsökt raffinerade smaken, som gör träffarna värda att besökas, även de gånger underhållningen i övrigt råkar stå i sin.