

PRO åkte på Hälsingetur

I ett vackert försommarväder åkte 23 PRO medlemmar på en biltur i Hälsingland. Efter en gemensam start från Hudiksvall åkte bilkortegen gamla E4 söderut och tog sedan av mot de inre delarna av landskapet.

Första stoppet blev vid Trönö gamla kyrka där guiden Kerstin stod och väntade. Kyrkan är en av landets bäst bevarade medeltidskyrkor från slutet av 1100-talet.



Utvändigt berättade guiden om klockstapeln, kyrkans påbyggnad, olika ingångar för män o kvinnor mm och sedan blev det dags att ta del av den gamla och vackra inomhusmiljön.

Vi fick se Gulleasons två konstverk, predikstolen från 1600 talet, det gamla krucifixet, votivskeppet, pyramiderna och många apostlar samt lille Moses med horn. Även denna kyrka har varit utsatt för stölder



Från den kyliga kyrkan upp till Söderblomsgården där förmiddagsfikat avnjöts i solen runt Nathan Söderbloms staty. Resenärerna gick på visning av gården där även Sveriges förste ÖB O Törnell bott.



För att få helheten gjorde gruppen därefter ett besök i den nygotiska kyrkan som invigdes 1895 och som brann ner. Allt förstördes t o m kyrkklockorna smälte ner. Efter flera års reparation fick kyrkan en annorlunda utformning med en yttre kyrksal utan tak och en mindre kyrka för gudstjänster. Utformningen av den nya kyrkan med det röda teglet och två mindre kyrkorum kändes modernt och praktiskt.



Som hastigast hann resenärerna se Mats Sonnesjös konstverk vid vägkorsningen innan det bar iväg till Bergvik. Den välsorterade och stora loppisen i gamla Variantlokalerna lockade fram många minnen och en hel del inköp gjordes.

Avslutade besöket med underhållning ute på parkeringen av COOP-anställda Lotta Andersson som sjöng "Så skimrande var aldrig havet".



Reseledare denna dag var Örjan Comstedt och han lotsade resenärerna till en rogivande plats vid Ljusnan där gruppen slog sig ner och öppnade den medhavda lunchkorgen.



Inte kan man åka förbi Mobackes utan vidare! Det blev ett bra tillfälle att inhandla både till rabatter och trädgård. Samtal med ägaren visade att försäljningen redan var i full gång och tendensen att satsa på en trivsam hemmamiljö fortsätter.

När resan gick genom centrum passade resenärerna på att ta en snabb titt på Bollnäs nya resecentrum. Undrar hur Hudiksvalls resecentrum ser ut när det är klart med dragningen av järnvägen?

Sträckan förbi många mindre orter och Järvsö slutade med resans sista stopp i rekreationsområdet vid Kyrksjön i Ljusdal. På denna plats har det anordnats möjligheter att delta i olika aktiviteter året runt för både barn och vuxna och mer verkade det vara på gång. Där fanns även Hälsans stig runt Kyrksjön och många vackra platser att sitta och umgås på.

Resenärerna samlades på trappavsatserna och avnjöt Kerstins goda muffins till eftermiddagskaffet. Naturligtvis blev det prat om Ljusdals utveckling och de förändringar som kommer att ske.



Reseledaren Örjan tackades för det varierade upplägget av resan och därefter hälsade han deltagarna välkomna till en bilburen vernissage i Ljusdals centrum.

Det blev verkligen överraskande att se många vackra och varierande väggmålningar som tillkommit det senaste året.



Sammanfattningen på aftonen hemma i Hudik efter en Coronaanpassad dag fylld med historia, religion, konst, loppis, blommor o växter, stadsplanering, sång, rekreation, vackra naturupplevelser, mat och kaffe och framför allt av en härlig gemenskap blev **"Allt finns i Hälsingland"**.

Maj-Britt Norlander